

Στο γήπεδο της ΚΟΠ η μπάλα για μετακίνηση φιλάθλων

Εβδομάδα εξελίξεων στο καυτό ζήτημα: Δεδομένη θεωρείται η θέση της ΚΟΠ για τερματισμό του μέτρου – Πώς τοποθετείται επί του θέματος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, στη «Σ»

ΣΕΛΙΔΕΣ 2-3



ΑΡΘΡΟ «ΜΟΙΡΑΙΑ αδιέξοδα και χάος»

ΣΕΛΙΔΑ 32



ΑΦΙΕΡΩΜΑ

50ή μαύρη
επέτειος
της εισβολής

ΣΕΛΙΔΕΣ 14-15

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Ο ελέφαντας Αναστασιάδης,
ο πικραμένος Αβέρωφ
και το κατόντημα του ΔΗΣΥ

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ

Η κατάσταση στην
αγορά ακινήτων

ΣΕΛΙΔΑ 23

ΘΕΣΗ



Μαύρο δάκρυ για την Ολγκίν...

Ρίχνουν μαύρο δάκρυ τώρα για την Ολγκίν. Αλλιώς πίστευε η πολιτική ηγεσία ότι θα εξελίσσονταν

τα πράγματα στο Κυπριακό και αλλιώς τα ψηλαφούν τώρα. Γίνεται λόγος από την Ειδική Αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ για νέες προσεγγίσεις από τις δύο πλευρές. Τι εννοεί άραγε; Ότι εμείς θα πρέπει να προσεγγίσουμε τις τουρκικές θέσεις των «δύο κρατών». Και να δεχθούμε τον τετραγωνισμό του κύκλου.

Συνέχεια στη σελίδα 2

ΙΔΟΥ Ο ΑΤΤΙΛΑΣ κύριε Πρωθυπουργέ



Σε ανάδοχες
οικογένειες
332 ΠΑΙΔΙΑ
Τι προνοεί
το νομοσχέδιο
που έρχεται
ν' αλλάξει
τον θεσμό
στην Κύπρο

ΣΕΛΙΔΑ 20



Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Κύπρο, με την ευκαιρία των 50 χρόνων τουρκικής εισβολής και κατοχής. Την ίδια μέρα, στα κατεχόμενα θα βρίσκεται ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο συνομιλεί μεν ο κ. Μητσοτάκης, αλλά το μόνο που μένει είναι η εικόνα του καθαρού ποινικού μητρώου. Μάλιστα, όπως έχει ανακοινωθεί, όταν ο Τούρκος Πρόεδρος θα βρίσκεται στις κατεχόμενες θάλασσες της Κύπρου, θα συνοδεύεται από το μικρό τουρκικό αεροπλανοφόρο «Ανατολού». ΣΕΛΙΔΕΣ 4-5

“
Αποκαλυπτικοί
χάρτες και φωτο-
γραφίες: Πυροβολι-
κό, Μηχανοκίνητες
και Τεθωρακισμέ-
νες μονάδες των
κατακτητών

ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Γιάννος
Ιωάννου

Γιόζεφ
Σιέποκ



ΣΕΛΙΔΑ 29

«Εμφύλιος Πόλε- μος: ΕΟΚΑ Β, Παρακράτος και Χούντα»:

Η απομυθοποίηση
και αναθεώρηση
της Ιστορίας

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9



Ενοχλήσεις από
Λίβανο για το
πλεκτρικό
καλώδιο
«Κάδμος»

ΣΕΛΙΔΑ 16

Ιστορία | Μνήμη | Πραγματικότητα

ΚΥΠΡΟΣ ΝΗΣΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΠΡΑΞΕΙΣ

4 Ιουλίου 2024 – 30 Ιουνίου 2025



Πολιτιστικό Ίδρυμα
Τραπεζής Κύπρου

Τράπεζα Κύπρου 125

ΘΕΣΗ



Συνέχεια από την 1η σελίδα

Διαβλέπεται η πολιτική ηγεσία μας ότι κάτι δεν πάει καλά με τη διερευνητική προσπάθεια της κ. Ολγκίν για την επανέναξη των συνομιλιών. Και προ του φάσματος δυσμενών εξελίξεων αρχίζει ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ ομοσπονδιακών και δημοτικών οπαδών της επιστροφής στο Κραν Μονιανά. Εφόσον οι Τούρκοι εξασφάλισαν εκεί τη διχοτομική ομοσπονδία των δύο ισότιμων συνιστώσων κρατών, προχωρούν στο επόμενο βήμα της ισότιμης κυριαρχίας και των δύο χωριστών κρατών. Και ως δήθεν «διαλλακτικοί» που θέλουν να είναι, δηλώνουν διά του Ταϊάρ τον συμβιβασμό της συνομοσπονδίας. Για να ελέγχουν μαζί με τον βορρά και τον νότιο. Ολοκληρώνουν την Κύπρο. Και επειδή οι Τούρκοι μεταποτίστηκαν και πατούν επί των νέων διεκδικήσεων των δύο κρατών, οι ημέτεροι σήκωσαν ως δική μας σημαία τις προηγούμενες τουρκικές θέσεις των δύο ισότιμων συνιστώσων κρατών. Και τους λέει η κ. Ολγκίν με εύστοχο τρόπο: Προσεγγίστε ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, να κινηθεί ο Ταϊάρ από τα δύο χωριστά κράτη στη συνομοσπονδία κρατών και ο Χριστοδουλίδης να φλερτάρει ακόμη πιο πολύ τη συνομοσπονδία. Εν

συνεχεία, δε, να βρει τρόπους πώς θα πλυσώσει όλα τα σραβιά και ανάποδα στον λαό. Χωρίς να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη διχοτόμηση.

Ποιοι, μάλιστα, ασκούν κριτική στον Πρόεδρο; Αυτοί που τον έσπρωχναν στη νέα πρωτοβουλία που στηρίζεται στην αποτυχημένη συνταγή του παρελθόντος. Και ποιοι είναι αυτοί; Το ΑΚΕΛ από τη μια και η ηγεσία του ΔΗΣΥ από την άλλη. Η τελευταία προχωρεί σε συστάσεις για νέες υποχωρήσεις, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι, εάν ανοίξουμε, έστω και μονομερώς, νέες διόδους στα κατεχόμενα, θα καμφθεί η τουρκική πολιτική και θα αλλάξει στάση. Ή ότι θα καταλογιστούν ευθύνες στην Άγκυρα. Και γίνονται αυτές οι «πολιτικές υποκλίσεις» ως άλλος ένας φερετζές επί των αδιεξόδων. Την ευθύνη, μάλιστα, δεν την φέρει μόνο ο Πρόεδρος, αλλά και το ομοσπονδιακό κομματικό κατεστημένο, το οποίο, μέσα από τη λογική των ισότιμων συνιστώσων κρατών, έχει ενισχύσει τη χωριστή κρατική συνείδηση των Τουρκοκυπρίων. Και γίνεται καθημερινά συνένοχο στη διχοτόμηση, την οποία, τελικώς, εμπνέει να ανατρέψει. Ας μην έχει κανείς την ψευδαίσθηση ότι όλα αυτά δεν γίνονται αντιληπτά από την κ. Ολγκίν...



Στο γήπεδο της ΚΟΠ η μπάλα για μετακίνηση φιλάθλων

Εβδομάδα εξελίξεων στο καυτό ζήτημα, ενώ δεδομένη θεωρείται η επιθυμία της ΚΟΠ και των Σωματείων για τερματισμό του μέτρου



ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΣΕΝΤΙΟΥ

Σε 40 μέρες από σήμερα θα αρχίσει η νέα ποδοσφαιρική χρονιά για τη σεζόν 2024-2025. Ωστόσο, ακόμη παραμένει άγνωστο αν οι φιλοξενοούμενοι οπαδοί θα μπορούν να υποστηρίξουν και να απολαύσουν την ομάδα τους εκτός έδρας αγώνες ή θα παρακολουθήσουν τα παιχνίδια από τον καναπέ του σπιτιού τους.

Τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν δύο «στρατιώδες», με το καθένα να προβάλλει τις δικές του θέσεις για το όλο ζήτημα. Από τη μια πλευρά είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θεωρεί ότι το μέτρο απαγόρευσης στις μετακινήσεις οπαδών έχει επιδράσει θετικά στην αποτροπή σοβαρών επεισοδίων εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων. Από την άλλη είναι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), η οποία, ως διοργανώτρια Αρχή του πρωταθλήματος, δεν επιθυμεί αυτό το μέτρο να συνεχιστεί και γι' αυτό στην προκήρυξη του πρωταθλήματος διατήρησε την πρόνοια για παρουσία φιλάθλων της φιλοξενοούμενης ομάδας, ίση με το 10% της συνολικής χωρητικότητας των κερκίδων.

Παρόλα αυτά, ακόμη δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, καθώς προέχει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ. Όπως μαθαίνει η «Σ», την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, χωρίς όμως να υπάρχει διάθεση για αλλαγή της αρχικής απόφασης, που είναι η επιστροφή των φιλοξενοούμενων φιλάθλων στα γήπεδα. Δηλαδή παραμένει δεδομένη η επιθυμία της ΚΟΠ και των Σωματείων για τερματισμό του μέτρου απαγόρευσης στις μετακινήσεις φιλάθλων.

«Η ΚΟΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα στη μετακίνηση φιλάθλων»

Για το όλο ζήτημα μίλησε στη «Σ» ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, ο οποίος ανέλυσε τη θέση της Κυβέρνησης. Αρχικά ανέφερε ότι η στάση του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει επεξηγηθεί. «Εκδώσαμε δύο σχετικές ανακοινώσεις και μεσολάβησε και η απόφαση της ΚΟΠ».

Συμπλήρωσε ότι δύο είναι ουσιαστικά οι εμπλεκόμενοι φορείς σε όλο το σχετικό υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. «Έγινε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΚΟΠ και τον Πρόεδρο του ΚΟΑ. Στόχος της συνάντησης ήταν να δοθούν εκατέρωθεν επεξηγήσεις και λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των επιστολών αλλά και της απόφασης που λήφθηκε από την ΚΟΠ», είπε.

Ο κ. Χαρτσιώτης σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας ανέλαβε να μεταφέρει όλα αυτά τα οποία λέχθηκαν στη συνάντηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή για να τα συζητήσουν και μετά να επανέλθει.

Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τελική απόφαση για μετακίνηση φιλάθλων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. «Το αποκλειστικό δικαίωμα για τη ρύθμιση του θέματος μετακίνησης φιλάθλων το έχει η ΚΟΠ. Το Υπουργείο απλώς εκφράζει θέση, δεν παίρνει απόφαση για το θέμα».

«Επιθυμία όλων η επιστροφή φιλάθλων, με όμως προϋπόθεση»

Πρόθεσε ότι το Υπουργείο, ανάλογα με το τι γίνεται και ανάλογα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας σε σχέση με την αστυνόμευση, αντιδρά σε κάθε περίπτωση αναλόγως. «Εμείς ως Υπουργείο αυτήν τη στιγμή αναμένουμε την οριστική απόφαση της ΚΟΠ μετά και τις επεξηγήσεις που τους δώσαμε. Το δικαίωμα μετακίνησης των οπαδών είναι στην αποκλειστικότητα της ΚΟΠ. Το Υπουργείο και η Αστυνομία εμπλέκονται στο θέμα της ασφαλούς αστυνόμευσης των γηπέδων». Υπογράμμισε ότι, με βάση τους νόμους και τους κανονισμούς, εμπλέκονται και άλλοι φορείς όπως τα Σωματεία, η Αρχή Αδειοδότησης των Σταδίων και άλλοι αρμόδιοι φορείς.



ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Έτος 46ο - 1η Έκδοση 3 Φεβρουαρίου 1976

Εκδότης και Συνιδρυτής: Κώστας Ν. Χατζηκωστής

Διατελέσας Διευθύνων Σύμβουλος: Άντης Χατζηκωστής (2002-2010)

Διευθυντής Εκδοτικού Οίκου Δίας: Χρυσάνθος Τσουρούλλης

Βοηθός Αρχισυντάκτης: Θεοδώρα Νικολάου

Advertising Specialist: Καρολίνα Νεοκλέους

Λειτουργός Εμπορικού: Ελισάβετ Ηρακλέους

Brand Manager: Κλέλια Γιασεμίδου

Δημιουργικό: Χάρης Κασιάμης

Ιδιοκτήσια: Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημοσία Λτδ

Κεντρικό Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22580580,

Φαξ: 22580518

Εμπορικό Τμήμα: 22580513, 22580491, 22580487, Φαξ: 22580455

Ιστοσελίδα: www.simerini.com

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sintaxi@simerini.com

Λεωφόρος Άντη Χατζηκωστή 31 και Αρχαγγέλου Γωνία, 2059 Στρόβολος, Λευκωσία.

Εκτύπωση: MILKRO DIGITAL CYPRUS LTD

Διανομή: Kronos Public Ltd

Copyright © Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημοσία Λτδ

Απαγορεύεται αυστηρώς η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά προτίμηση ή κατά διασκευή απόδοση του περιεχομένου (κειμένου ή φωτογραφίας) με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή άλλο, χωρίς τη γραπτή έγκριση ή άδεια του εκδότη Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημοσία Λτδ.



PDF EDITION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ «Σ» ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ

SMARTPHONES

ΚΑΙ TABLETS

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Για έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση στο

www.simerini.com.cy

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν τη μετακίνηση οπαδών. «Εμάς η θέση μας εξαντλείται στο κατά πόσον μπορούμε ως Αστυνομία να παράσχουμε σε κάθε αγώνα επαρκή και ασφαλή αστυνόμευση, πάνω απ' όλα για το καλό, τη σωματική ακεραιότητα, την υγεία των φιλάθλων αλλά και τις περιουσίες τρίτων».

Υπογράμμισε ότι επιθυμία όλων θα ήταν να επιστρέψουν οι φιλάθλοι στα γήπεδα με μια, όμως, προϋπόθεση. «Αυτή η επιστροφή, αν είναι δυνατή, να γίνει με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή, η ακεραιότητα του όποιου φιλάθλου και χωρίς να υπάρχουν ζημιές σε περιουσίες. Αυτή είναι η πρώτη επιθυμία και το μέλημα της Πολιτείας. Ένας αγώνας να διεξάγεται με ασφάλεια όσον αφορά τη σωματική ακεραιότητα και την περιουσία του οποιουδήποτε».

Αναμένοντας δύο νομοσχέδια

Στη συνέχεια μίλησε και για τα δύο νομοσχέδια που εκκρεμούν. Το ένα αφορά τους Συνδέσμους Φιλάθλων. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. «Εντός των ημερών αποστέλλεται και το νομοσχέδιο για τη Βία στα Γήπεδα».

Πρόσθεσε ότι αυτό το νομοσχέδιο μέχρι πρόσφατα ήταν σε διαβούλευση. «Αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καταρτίζεται το τελικό κείμενο για να σταλεί για νομοτεχνικό έλεγχο», είπε.

Τόνισε ότι, «λόγω του επείγοντος χαρακτήρα θέλω να πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος και θα σταλεί μετά στο Υπουργικό και στη συνέχεια στη Βουλή νωρίς το φθινόπωρο».

Ο κ. Χαριτωίτης επανέλαβε ότι «επιθυμία όλων είναι να επιστρέψουν οι οπαδοί στα γήπεδα, φτάνει να εξασφαλιστεί απ' όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια, τη σωματική ακεραιότητα και την περιουσία του οποιουδήποτε. Δεν είναι μόνο η Αστυνομία. Αρμόδιος φορέας είναι και τα Σωματεία με τους επιτηρητές. Έχουμε Σωματεία τα οποία διαχειρίζονται στάδια. Ο ΚΟΑ διαχειρίζεται μόνο δύο στάδια, τα υπόλοιπα είναι ιδιωτικά ή υπό τη διαχείριση Σωματείων. Έπρεπε να μπου κάμερες, να τοποθετήσουν επιτηρητές. Γιατί όταν γίνει κάτι πρέπει να φαίται μόνο η Αστυνομία;», είπε.

Τέλος, ανέφερε ότι «οι φιλάθλοι θα επιστρέψουν όταν το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο κομμάτι της ασφάλειας θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εγγυηθούν

την ασφάλεια του οποιουδήποτε».

Ερωτηθείς αν το Υπουργείο θα σεβαστεί την τελική απόφαση της ΚΟΠ για μετακίνηση φιλάθλων, απάντησε ότι «το Υπουργείο θα ενεργήσει με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορά την ασφαλή αστυνόμευση. Εμείς θα πρέπει να αναδράσουμε αναλόγως με αυτήν την απόφαση».

Επεισόδια... χωρίς αγώνες

Την ώρα που οι φιλάθλοι βρίσκονται στο ακουστικό περιμένοντας την οριστική απόφαση σε σχέση με το ζήτημα της μετακίνησης φιλάθλων, έχουμε επεισόδια χωρίς να γίνονται ποδοσφαιρικοί αγώνες.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (9/7), στην ανοικτή προπόνηση της Ομόνοιας 29ης Μαΐου. Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία 800 οπαδών, οι οποίοι άναβαν πυροτεχνήματα, γεγονός που προκάλεσε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα έξω

από το στάδιο. Στο γήπεδο πωλούνταν οιονοπνευματώδη ποτά, ενώ κατά την αποχώρηση των οπαδών εντοπίστηκαν ζημιές στους εξωτερικούς τοίχους του σταδίου.

Επεισόδια είχαμε και την ημέρα της κατάκτησης του πρωταθλήματος από τον ΑΠΟΕΛ. Συγκεκριμένα, κουκουλοφόροι πετούσαν πέτρες σε οχήματα και φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ την ώρα που αυτοί πήγαιναν στους πανηγυρισμούς, ενώ άγρια επίθεση από οπαδούς άλλης ομάδας δέχθηκε ένας νεαρός. Συγκεκριμένα, 20 άτομα τον χτύπησαν προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο μάτι. Επιπλέον, προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και στο αυτοκίνητό του.

Δύο «πονοκέφαλοι»

Αστυνομία και Κυβέρνηση δεν προβληματίζονται μόνο για τη συμπεριφορά των οπαδών των εξιλαφιότερων ομάδων (Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια, ΑΕΛ, Απόλλων, ΑΕΚ), αλλά και για τη συμπεριφορά που θα έχουν οι οπαδοί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου μιας και τα δείγματα της παρουσίας τους στη δεύτερη κατηγορία δεν ήταν καλά.

Φαίνεται πως υπάρχει ζήτημα με το γήπεδο στην Περιστέρωνα, όπου θα αγωνίζονται για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Το Στάδιο «Κατωκοπιά-Επιστροφή-Γλαυκός Κληρίδης» βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, υπάρχουν κρυφά σημεία γύρω από αυτό και δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί την ασφαλή παρουσία φιλάθλων και από τις δύο ομάδες.

Επίσης, κανείς δεν ξενάει ότι τα πιο σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν πέρσι ήταν στο γήπεδο της Λεμεσού, που, αν και σύγχρονο, παρουσίασε αδυναμίες στο ζήτημα της ασφάλειας των οπαδών.

Η Λευκωσία γλυκοκοιτάζει την τριμερή της διχοτόμησης και περιμένει «καπνό» από τον Γκουτέρες



Κρατά κλειστά τα χαρτιά του ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών και επιλέγει, τουλάχιστον για την ώρα, να μην ενημερώνει την Κυβέρνηση για τα όσα περιέλαβε στην έκθεσή της η προσωπική απεσταλμένη του Γκουτέρες για το Κυπριακό. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο ΓΓ προσανατολίζεται προς την πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης ακόμη και πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ερωτηματικό παραμένει το εάν θα αποδεχθεί κάτι τέτοιο ο κατοχικός ηγέτης και κάτω από ποιους όρους.

Πρόθεση του Γκουτέρες να συγκαλέσει τριμερή

Από τα χείλη του Γκουτέρες κρέμεται η Λευκωσία, για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας δεν έχει ακόμη ανοίξει τα χαρτιά του για το περιεχόμενο της έκθεσης που του παρέδωσε η προσωπική του απεσταλμένη, αλλά ούτε για το ποια θα είναι τα επόμενα του βήματα.

Ο Γενικός Γραμματέας έλαβε την περασμένη Πέμπτη την έκθεση της κ. Ολγκίν για τις προσπάθειές της να βρει κοινό έδαφος για μια πορεία προς τα εμπρός στην Κύπρο. Πλέον, ο Γενικός Γραμματέας εξετάζει τις συστάσεις της έκθεσης της κ. Ολγκίν, προκειμένου να προτείνει τα επόμενα βήματα στον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι πρόθεση του Γ.Γ. είναι να καλέσει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη για τριμερή συνάντηση, ακόμη και πριν από τη Γενική Συνέλευση Σεπτεμβρίου.

Εύλογα διερωτάται κανείς κάτω από ποιους όρους θα απο-

δεχθεί ο Τατάρ κάτι τέτοιο και εάν οι όροι αυτοί θα γίνουν αποδεκτοί από τη Λευκωσία. Ορατός είναι δε ο κίνδυνος ο Τατάρ να θέσει τότε ενώπιον του Γ.Γ και του Προέδρου τις διχοτομικές του θέσεις. Σημειώνεται πως, σε δήλωσή του την Παρασκευή, ο

“
Περιμένει ενημέρωση από τον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών η Κυβέρνηση, την ώρα που ο Τατάρ βάζει όρους στη βάση της ισότιμης κυριαρχίας

κατοχικός ηγέτης αναφερόμενος στις προσπάθειες επανέναρξης του διαλόγου τόνισε ότι ο όρος του για να κάτσει στο τραπέζι είναι να επιβεβαιωθεί, όπως λέγει, η κυριαρχία τους και οι διαπραγματεύσεις να είναι ελεύθερες στη βάση της ισότητας των δύο μερών στη λήψη αποφάσεων. Γεννάται συνεπώς το ερώτημα πώς θα αναδράσουν Γκουτέρες και Χριστοδουλίδης δεδομένου ότι δεν επιθυμούν και πάλι κατάρρευση της διαδικασίας.

Παίζουν τις καμπάνες του Κάρτερ

Η Λευκωσία από πλευράς της μοιάζει με μια γεροντοκόρη που ψάχνει για γαμπρό. Δηλαδή υπάρχει η αντίληψη του «φέριτε μου λύση κι ό,τι να 'ναι». Απόδειξη ότι κάποτε η τριμερής ήταν κάτι κακό, διότι βάζαμε τον κατοχικό ηγέτη στο ίδιο τραπέζι, ο οποίος, όμως, δεν εμφανιζόταν ως Τουρκοκύπριος «ηγέτης» αλλά

ως «αρχηγός κράτους». Θα γίνει κάτι παρόμοιο με αυτό που είχε γίνει το 1976, όταν εξελέγη ο Κάρτερ, για παράδειγμα, εάν μέχρι τις 20 Ιουλίου γίνει μια δήλωση για τριμερή, θα έρθει ο κ. Μπισοτιάκης με τον κ. Χριστοδουλίδη και θα παίξουν τις καμπάνες της νίκης. Και κάτω από τις καμπάνες της νίκης για μια τριμερή, θα ενταφιαστεί η διχοτομική ουσία του κυπριακού προβλήματος, αφού μία από τις συγκλίσεις είναι ότι, οι Ελληνοκύπριοι που θα επιστρέψουν, δεν θα έχουν το δικαίωμα της ψήφου στο βορρά, άρα θα είναι άλλη πατρίδα. Συνεπώς δεν γίνεται λόγος για απελευθέρωση ή επανένωση, αλλά για διχοτόμηση. Η τριμερής είναι το προπέτασμα καπνού του ενταφιασμού μιας δημοκρατικής λύσης, για τον λόγο ότι δεν θα οδηγή, στην καλύτερη περίπτωση, παρά μόνο σε μια λύση διχοτομική και θα βρεθούμε στο εξής δίλημμα: ή θα πρέπει να δεχθούμε σε ένα δημοψήφισμα τα τετελεσμένα της εισβολής με ένα «όχι» ή θα πρέπει να υπογράψουμε εμείς οι ίδιοι τη διχοτόμηση. Δηλαδή, ή θα μας αφήσουν να παλεύουμε για την υφιστάμενη κατάσταση χωρίς σχέδιο Α πάλι ή θα μας πουν υπογράψετε τη χειρότερη μορφή διχοτόμησης. Συνεπώς, όταν λέμε για τριμερή είναι η έναρξη αυτής της διαδικασίας κι αυτού του τελικού σταδίου. Άρα as μην πανηγυρίζουν από τώρα, γιατί ο στόχος είναι λανθασμένος. Δεν είναι ούτε απελευθέρωση, ούτε επανένωση. Είμαστε μπροστά στη διχοτόμηση της Διζωνικής Δικονομικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) των δύο ισότιμων συνιστώσων κρατών με πολιτική ισότητα και των δύο κρατών με ισότιμη κυριαρχία.



ΓΙΑΝΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ,
Δρ των Διεθνών
Σχέσεων

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ

Ιδού ο Αττίλας, κύριε Πρωθυπουργέ

Έτοιμος σε επιθετική διάταξη, χωρίς επαρκή αποτροπή, βρίσκει άλλοθι μέσω των διαλόγων για Ελλαδοτουρκικά και Κυπριακό

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοιάκης θα επισκεφθεί την Κύπρο, με την ευκαιρία των 50 χρόνων τουρκικής εισβολής και κατοχής. Την ίδια μέρα, στα κατεχόμενα θα βρίσκεται ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο συνομιλεί μεν ο κ. Μητσοιάκης, αλλά το μόνο που μένει είναι η εικόνα του καθαρού ποινικού μητρώου. Όπως έχει ανακοινωθεί, όταν ο Τούρκος Πρόεδρος θα βρίσκεται στις κατεχόμενες θάλασσες της Κύπρου, θα συνοδεύεται από το μικρό τουρκικό αεροπλανοφόρο «Ανατολού».

NATO, Τουρκία και Ελλάδα

Προ ολίγων ημερών, στο πλαίσιο των εργασιών του NATO, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της χώρας του στην Ουκρανία, που τελεί υπό κατοχή, όπως και η Κύπρος. Και πως βοηθά η Αθήνα το Κίεβο και διπλωματικά. Το στήριζει και διπλωματικά και στρατιωτικά. Ερώτημα: Γιατί δεν αναφέρθηκε στο Κυπριακό; Και γιατί δεν είπε ευθέως ότι είναι ντροπή για το NATO, όταν ένα από τα υποψήφια για ένταξη κράτη στην ΕΕ, δηλαδή η Τουρκία, κράτος μέλος της Συμμαχίας, κατέχει παράνομα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας; Συνάδει ή όχι η κατοχή με τις αρχές και τους λόγους ίδρυσης του NATO, το οποίο έχει αμυντικό και όχι επιθετικό χαρακτήρα και σκοπό; Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για την ΕΕ, της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος. Εγείρεται, λοιπόν, ένα ερώτημα για την Κυβέρνηση των Αθηνών: Τι είναι τελικά η Τουρκία για την Ελλάδα, σύμμαχος χώρα ή κατακτητής της Κύπρου, της οποίας η Ελλάδα είναι εγγυήτρια και μητέρα των Ελλήνων του νησιού πατρίδα; Τίθεται, δε, ακόμη ένα ερώτημα και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Πώς γίνεται συζήτηση για να δώσουν κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Βρετανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία στην Τουρκία τα Eurofighter με την Κύπρο να τελεί υπό κατοχή; Για να μας βομβαρδίσουν;

Διάταξη Δυνάμεων

Καλό θα ήταν να έχει υπόψη του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πώς αποτυπώνεται στην πράξη η κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι' αυτόν τον λόγο παραθέτουμε τον κύριο όγκο των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων, που αφενός κατέχουν τον βορρά και, αφετέρου, απειλούν καθημερινά τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάποια εκ των στοιχείων αυτών έχουν ήδη δημοσιευτεί από τις στήλες αυτές,



Η φωτογραφία αποτυπώνει επιθεώρηση αξιολόγησης της 28ης και 29ης αυτοκινούμενης ταξιαρχίας, που έλαβαν χώραν λίαν προσφάτως στα Καζίβερά. Η αξιολόγηση έγινε από αξιωματικούς εκ Τουρκίας.

την αναβάθμιση της Τουρκίας εντός και εκτός του NATO ως περιφερειακής δύναμης.

4. Την προσπάθεια αποκοπής της Κύπρου από την Ελλάδα στις ανατολικές πύλες του Αιγαίου, στη γραμμή Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου. Αυτή η στρατηγική επιλογή διευκολύνει, κατά τη διάρκεια κρίσης, την επιβολή Ναυτικού και Εναερίου Αποκλεισμού της Κύπρου στην πρακτική της πολιτικής των κανονιοφόρων. Μια τέτοια στρατηγική κίνηση της Άγκυρας τροφοδοτείται από την ανυπαρξία κυπριακού ναυτικού και αεροπορίας που είναι συναφής με την απουσία της στάθμευσης Ελληνικών Δυνάμεων στην Κύπρο (Αεροπορίας και Ναυτικού) επί τη βάση των Συνθηκών Εγγυήσεως και του δικαιώματος της αυτοάμυνας, άρθρο 51 του Χάρτη των Ην. Εθνών.

Τεθωρακισμένες - Μηχανοκίνητες Δυνάμεις

Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι στην Άσσια εδρεύει η 28η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, η οποία διαθέτει δυο Μηχανοκίνητα Συντάγματα Πεζικού (Τύμπου - Μαραθόβουνο) με τον συνολικό αριθμό Μηχανοκίνητων Ταγμάτων Πεζικού να ανέρχονται στα τέσσερα (Τύμπου, Λύση και Μαραθόβουνο), με τρεις Επιλαρχίες Μέσων Αρμάτων (Άσσια και Λύση) και με τρεις αυτοκινούμενες Μοίρες Μέσου Πυροβολικού (Τύμπου, Άσσια και Μαραθόβουνο).

Ειδικότερα στην Τύμπου εδρεύει το 230 Μηχανοκίνητο Σύνταγμα Πεζικού με δυο τάγματα, το ένα στο χωριό και το άλλο έξω από το παράνομο αεροδρόμιο. Το εν λόγω Σύνταγμα έχει ενισχυθεί από τον Ιούνιο του 2021 με μια ίλη αρμάτων μάχης M48-A5T2 και με αντιαρματικά κατευθυνόμενα βλήματα Pars4x4. Σε αυτά προστίθενται 88 TOMA - ΤΟΜΠ (Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης - Μεταφοράς Προσωπικού) «Nuro!» και Μ113. Τα πρώτα είναι τουρκικής κατασκευής και προελεύσεως, ενώ άρχισε να παρατηρείται η αντικατάστασή τους με νεότερης τεχνολογίας τεθωρακισμένα οχήματα μάχης τύπου ZMA-15.

Στην κατεχόμενη Μύρτου εδρεύει η 39η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, στην οποία υπάγονται 2 Μηχανοκίνητα Συντάγματα Πεζικού, το 14ο και 50ο,

για να γνωρίζουν ο Ελληνισμός, αλλά και ο ΟΗΕ και δη ο κ. Κόλιν Σπούαρτ, πώς ο Αττίλας κατέχει και στρατιωτικοποιεί την Κύπρο, παραβιάζοντας κανόνες του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι συμβαίνει:

Κύριες Τουρκικές Χερσαίες Δυνάμεις

1. Το Σώμα Στρατού
1. 28η και 39η Μηχανοκίνητες Μεραρχίες Πεζικού
2. 14η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία
3. Διοίκηση Δυνάμεων Ασφαλείας (ΔΔΑ)
4. Ταξιαρχία Καταδρομών
5. Τέσσερα Μηχανοκίνητα Συντάγματα Πεζικού (14, 28, 50 και 230)
6. Δώδεκα Μηχανοκίνητα Τά-

ματα Πεζικού

7. Επτά Επιλαρχίες Μέσων Αρμάτων

8. Σύνταγμα Πυροβολικού

9. Δεκαέξι Αυτοκινούμενες - Ρυμουλκούμενες Μοίρες Πυροβολικού

Οι Μονάδες αυτές είναι διάσπαρτες σε όλη την κατεχόμενη Κύπρο (βλέπε χάρτη) πλησίον της γραμμής κατάπαυσης του πυρός. Στις δυνάμεις αυτές προστίθεται η ΤΟΥΡΔΥΚ, ενώ πλέον στο αεροδρόμιο του Λευκονοίκου εδρεύουν UAV (Μπαϊρακτάρ T-B2) και το λιμάνι της Αμμοχώστου συνιστά ένα από τα ορμητήρια του τουρκικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικότερα μετά τα έργα που έχουν γίνει στην προβλήτα προκειμένου να δέχεται μεγαλύτερο αριθμό βα-

ρέων οπλικών συστημάτων και δη μηχανοκίνητων. Στο Μπογάζι υπάρχει η πρόθεση για την πραγματοποίηση νέων έργων και δη εμβάθυνσης, την ίδια στιγμή κατά την οποία στην οροσειρά του Πενταδακτύλου υπάρχουν κεραίες, ραντάρ και άλλα σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, που σκοπό έχουν τον έλεγχο της περιοχής και τη γεωστρατηγική σύνδεση των κατεχομένων με την Τουρκία, η οποία έχει ως στόχο:

1. Την διατήρηση της λεγόμενης τουρκικής λίμνης από τη Μαρμαρίδα στην Αλεξανδρέττα.

2. Τον έλεγχο των θαλάσσιων και εναέριων οδών στο πλαίσιο της Γαλάζιας Πατρίδας και της συλλογής πάσης φύσεως πληροφοριών.

3. Την γεωπολιτική και γεωστρα-



Η φωτογραφία αποτυπώνει τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού TOMA, με πυροβόλο 25 χιλιοστών, νυκτερινή θερμαινόμενη διόπτρα μεγάλης ευκρίνειας και ηλεκτρικό πυργίσκο. Αποτελεί απόδειξη της πρόόδου της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας, του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης των Αττίλων στα κατεχόμενα.

με τον συνολικό αριθμό Μηχανοκίνητων Ταγμάτων Πεζικού να ανέρχεται στα 4 (Πεντάγεια, Ελιά, Μόρφου, Αγ. Μαρίνα Σκυλλούρας) και 2 Επιλαρχίες μέσω αρμάτων (Διόριος και Αγ. Ερμόλαος). Ακόμη, δυο Επιλαρχίες Αρμάτων και ένα Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού βρίσκονται στο Νέο Χωριό Κυθρέας, και άλλο ένα στη Βώνη, κάτω από τη Διοίκηση της 14ης Ταξιαρχίας. Ενώ στο Κιόνελλι σταθμεύουν, υπό την ΤΟΥΡΔΥΚ, άλλα δύο μηχανοκίνητα τάγματα πεζικού.

Δυνάμεις Πυροβολικού

Αναλυτικά οι δυνάμεις Πυροβολικού που υποστηρίζουν τις πιο πάνω Μεραρχίες αλλά και το Σώμα Στρατού έχουν ως εξής:

Άγιος Βασίλειος: Δυο Μοίρες, σύνολο 36 αυτοκινούμενα πυροβόλα, Μ-52Τ1, 155 χιλιοστών με βελγικές 40 χιλιόμετρα.

Κιόνελλι: Μια Μοίρα, 24 αυτοκινούμενα πυροβόλα 155 χιλ. Μ-52Τ1, 8 πυροβόλα «Firtina» των 155 χιλ., 12 πυροβόλα των 203 χιλ. με βελγικές 24 χιλιόμετρα και 18 Πολλαπλοί Εκτοξευτές Πυραύλων (ΠΕΠ) των 40 σωλήνων έκαστος με βελγικές 40 χιλιόμετρα. Στο Κιόνελλι βρίσκεται και μια Μοίρα 18 αυτοκινούμενων πυροβόλων Μ-52Τ1 της ΤΟΥΡΔΥΚ.

Δίκωμο: Μια Μοίρα, 18 ρυμουλκούμενα πυροβόλα 155 χιλ. Μ114.

Κυθραία: Δύο Μοίρες με σύνολο 24 αυτοκινούμενα πυροβόλα 155 χιλ. (12 εξ αυτών είναι Μ-52Τ1 και άλλα 12, Μ-44 Τ1).

Τύμπου: Μια Μοίρα με 18 πυροβόλα 155 χιλ., Μ-52Τ1.

Μαραθόβουνο: Μια Μοίρα 18 Μ44-Τ1.

Άσσια: Μια Μοίρα με 18 πυροβόλα 155 χιλ., Μ-52Τ1.

Τρεμετουσιά: Μια Μοίρα, 18 ρυμουλκούμενα πυροβόλα 105 χιλ. με βελγικές 12 χιλιόμετρα. Βρίσκονται σε τρεις τοποθεσίες ανά 6 πυροβόλα: Αγιά, Τρεμετουσιά και Άροος.

Πεντάγεια: Μια Μοίρα, 18 ρυμουλκούμενα πυροβόλα 105 χιλ.

Κυρά: Μια Μοίρα, 18 αυτοκινούμενα πυροβόλα 155 χιλ., Μ-52Τ1. Βρίσκονται σε τρεις χώρους ανά 6 πυροβόλα: Κυρά, Αργάκι, Φιλιά.

Αμμόχωστος, Στρατόπεδο Καράολου: 18 ρυμουλκούμενα πυροβόλα 155 χιλ.

Ο Απίλας διαθέτει 266 πυροβόλα και 18 εκτοξευτές, σύνολο 284. Κάθε εκτοξευτής διαθέτει 40 σωλήνες και μπορεί σε ελάχιστο χρόνο να προσβάλει με μεγάλο όγκο πυρός στόχους σε αποστάσεις έως και 40 χιλ.

Πλείστα των πυροβόλων βρίσκονται σε χώρους τάξης και είναι έτοιμα για βολή μόλις δοθεί το πυρ. Αυτό συνιστά ένα απλό δείγμα της επιθετικής διάταξης του Απίλα στην Κύπρο, που αριθμεί περί τις 40 χιλιάδες.

Εντός της ΕΕ

Πενήντα χρόνια μετά και η Κύπρος τελεί υπό κατοχή, χωρίς η Ελλάδα να αναλάβει τις συμβατικές ευθύνες και χωρίς η Κύπρος να

μεριμνήσει για την αξιοποίηση άμυνά της. Ούτε η Αθήνα, ούτε η Λευκωσία έχουν θέσει τις εξής θέσεις κατά τρόπο πειστικό ενώπιον της ΕΕ:

Α) Επιβολή στρατιωτικού εμπάργκο από την ΕΕ ενόσω η Κύπρος τελεί υπό κατοχή. Το αντίθετο συμβαίνει. Η Άγκυρα ψάχνει για την αγορά των Eurofighter και, ευτυχώς, που επί του παρόντος λέει ότι η Γερμανία. Β) Πώληση όπλων στην Κύπρο για να έχει αξιοποίηση αποτροπή εκ μέρους της ΕΕ και δη των κρατών μελών της κατά το μοντέλο της Ουκρανίας. Μάλιστα, στις κοινές πολιτικές των ΗΠΑ και της ΕΕ, η στήριξη προς την Ουκρανία γίνεται, εκτός των άλλων, στη βάση της υπεράσπισης της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας αυτής, ενώ ταυτοχρόνως εκφράζεται η αντίθεση της Δύσης σε αναθεωρητικές πολιτικές για αναβίωση παλαιών Αυτοκρατοριών. Αυτά τα οποία καταλογίζονται στη Ρωσία δεν τα πράττει η Τουρκία από το 1974 στην Κύπρο, στο Αιγαίο και αλλού; Γιατί δεν ηγέρθη το θέμα από την Ελλάδα και την Κύπρο εντός της ΕΕ; Γ) Περίληψη του άρθρου 42, 7 των Συνθηκών που αναφέρει ότι, όταν δεχθεί επίθεση κράτος μέλος της ΕΕ από τρίτο κράτος ή από τρομοκρατικό κτύπημα, τα κράτη μέλη σπεύδουν να το σπρίξουν ακόμη και στρατιωτικά. Σχετική δήλωση είχε γίνει από την ΕΕ μετά τις απειλές της Χεζμπολάχ σε βάρος της Κύπρου, αλλά όταν πέντε ημέρες αργότερα απείλησε η Τουρκία, που βρισκόταν, όπως αποδείχθηκε, πίσω από τον Ναοράλα, οι Βρυξέλλες σώπασαν. Γιατί δεν τους υποδείχθηκε ότι θα έπρεπε να ληφθεί και για την Άγκυρα ό,τι για τη Χεζμπολάχ; Και γιατί δεν ζητούν να περιληφθεί μια τέτοια ρητή αναφορά στα συμπεράσματα ως μορφή διπλωματικής αποτροπής, που οδηγεί σε προϋποθέσεις ασφάλειας;

ΟΑΣΕ, αποτροπή, προπέτασμα καπνού...

Πώς, όμως, να κινηθεί η πολιτική Αθηνών και Λευκωσίας επί ενός αυτονόητου άξονα θέσεων



Ο χάρτης είναι αποκαλυπτικός. Απεικονίζει την τουρκική απειλή, όπως αυτή εκδηλώνεται από τις μονάδες του πυροβολικού, που βρίσκονται στα κατεχόμενα και στοχεύουν σε ζωτικούς χώρους, όπως είναι το Λιμάνι Λάρνακας, το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας και περιοχές όπου βρίσκονται στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς. Με άσπρο διακεκομμένο αποτυπώνεται το βελγικές ως τα 30 χιλιόμετρα και με μοβ χρώμα το βελγικές των 40 χιλιομέτρων, που διαθέτουν τα αυτοκινούμενα πυροβόλα των 155 χιλιοστών. Δεξιά, υπάρχει καταγραφή των δυνάμεων πυροβολικού ανά τύπο. Από τα 155 χιλιοστών, ρυμουλκούμενα και αυτοκινούμενα, ως τα πυροβόλα 105 χιλιοστών και τους Πολλαπλούς Εκτοξευτές Πυραύλων που βρίσκονται στο Κιόνελλι. Άλλα πυροβόλα είναι τουρκικής κατασκευής και προελεύσεως και άλλα αμερικανικά. Στο σύνολο φτάνουν στα 284.



Ο χάρτης αποτυπώνει τη διάταξη των αρμάτων μάχης του Ατίλα και των Μηχανοκίνητων μονάδων πεζικού, που είναι διάσπαρτα στην κατεχόμενη Κύπρο και έτοιμα ανά πάσα στιγμή, με την πρώτη διαταγή, να ξεκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε βάρος των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντί ο Έλληνας Πρωθυπουργός να στηρίζει ως Γενικό Γραμματέα του ΟΑΣΕ, εκπρόσωπο του τουρκικού βαθέος κράτους, θα ήταν σοφότερο να καταθέσει μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτούς τους χάρτες, όχι μόνο στον ΟΑΣΕ αλλά και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, εξηγώντας το αυτονόητο: Στην Κύπρο υπάρχει κατοχή που πρέπει να τερματιστεί.

δικαίου και δημοκρατικών αρχών όταν εμπλέκονται σε παράλληλους διαλόγους για Ελλαδοτουρκικά και Κυπριακά, χωρίς η Άγκυρα να υποχωρεί ούτε κατά ένα ιώτα; Και, ως εκ τούτου, η Τουρκία κερδίζει άλλοθι. Διότι, πώς οι ημέτεροι θα

κατηγορήσουν τον Ατίλα ότι κατέχει την Κύπρο ή ότι αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδας και αριθμό νησιών της στο Αιγαίο, όταν η Κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει για τη θέση του ΙΓ του ΟΑΣΕ Τούρκο πρέσβη και πολιτικό του βαθέος

κράτους; Ερώτημα νέο, συναφές με τα προηγούμενα: Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί το γεγονός ότι η Ελλάδα δίνει «Πάτριος» στη Σαουδική Αραβία και άλλα όπλα στην Ουκρανία, αλλά όχι ανάλογα οπτικά συστήματα στην Κύπρο; Στην Ουκρανία υπάρχει κατοχή, εδώ όχι; Γιατί δεν έρχονται στην Κύπρο τα γαλλικά «Μιράζ» που πωλεί η Ελλάδα; Μπορούν ή όχι να απαντηθούν αυτά τα βασικά ερωτήματα; Τι θα μας πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός; Ότι έρχεται για να εξαγγείλει την αποτροπή ή για προπέτασμα καπνού για τις αποτυχίες του ελλαδοτουρκικού διαλόγου και του παράλληλου, που διεξάγεται στο Κυπριακό, που οδηγούν στην εμπέδωση της διπλής διχοτόμησης σε Αιγαίο και Κύπρο;



Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν θα έρθει στην Κύπρο μόνο για τα πανηγύρια της 20ής Ιουλίου, αλλά θα συνοδεύεται από το καμάρι του τουρκικού στόλου, το μικρό αεροπλανοφόρο «Ανατολού», επί του οποίου οι Τούρκοι θέλουν να αποτυπώσουν την αυτοκρατορική τους ισχύ.

Της κ. Ολγκίν: Ελαιόδενδρα και Χαμένης Ικανότητας Εγκεφάλοι

“
ΛΑΖΑΡΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΣ



ΡΑΓΜΑΤΙ πολύ χαριτωμένη τής κ. Μαρίας Άντζελας Ολγκίν Κουεγιάρ η αναφορά στα ελαιόδενδρα της Κύπρου. Τα

βρήκε, καθώς γράφει, να μοιάζουν με τα ελαιόδενδρα της χώρας της, της Κολομβίας. Βέβαια της πατρίδας της η κλωρίδα δεν είναι τόσο διάσημη σε όλον τον κόσμο για τις ελιές της. Μάλλον για τα... ναρκωτικά της είναι πασίγνωστη. Διαβόητη ανάμεσα στις χώρες που κατέχουν τα «οκλήπια» παραγωγής και λαθρεμπορίου ναρκωτικών ανά την οικουμένη. Τα παράνομα καρτέλ της θεωρούνται «πρωταθλητές» στην παραγωγή και διακίνηση της κοκαΐνης. Υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας διετέλεσε η κ. Ολγκίν, από το 2010 μέχρι το 2018. Τα παρανόμως διοικητούμενα προϊόντα της κοκαΐνης συγκαταλέγονται ανάμεσα στις ουσίες πρόκλησης σοβαρής νευροπάθειας, ενίοτε και θανατηφόρας, καθώς αποφάινεται και η Νευροεπιστήμη. Την οποία πιθανώς έχει μελετήσει κι η ίδια η κ. Ολγκίν, αφού και προς έκπληξη πάντων και πασών την επικαλέστηκε ονομαστικά στην Ανοικτή Επιστολή της για το Κυπριακό, που δημοσιεύτηκε στις 7 τρέχοντος. Απευθυνόμενη προς ημάς τους Κυπρίους. Με την αρμοδιότητα όχι Νευρολόγου αλλά της απεσταλμένης του Πορτογάλου Γ.Γρ. του ΟΗΕ Αντόνιο Μανουέλ ντε Ολιβέιρα Γκουτέρες. Επισκέφθηκε τρεις φορές εν τάξει το νησί μας. Με αποστολή την αναζήτηση «κοινού εδάφους» μεταξύ των απαιτήσεων του υποτελούς φερεφώνου των Τούρκων Κατακτητών, επικεφαλής του παράνομου Ψευδοκράτους του Ατίλα, Ερσίν Τατάρ και των απαντήσεων του Προέδρου της διχοτομημένης από τους Τούρκους επί 50 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Προς επανέναρξη της διαδικασίας των «διακοινοπικών» συνομιλιών.

ΑΣΦΑΛΩΣ οι διαδρομές της κ. Ολγκίν στο «άψε-οβήσε» επί κυπριακού εδάφους δεν της έδωσαν την ευκαιρία να εντοπίσει στην ύπαιθρο μαζί με τα ελαιόδενδρα, που χάρηκε, και τα εξίσου πασίγνωστα χαρουπόδενδρά μας. Ούτε κι είναι πιθανό κάποια ή κάποιος από τους αυτόχθονες συνομιλητές της να της εξήγησε τον διαχρονικό αξία συμβολισμό που με τα δύο αυτά δένδρα υποδεικνύει ο ποιητής μας, ο Κώστας Μόντης, στους στίχους του: «Χρόνια σκλαβικιές ατέλειωτες / Τον πάτσον τζιαι τον κλώτσον τους / Εμείς τζιαιμαί, ελιές τζιαι τερασιές / Πάνω στον ρότσον τους»...

Άλλωστε, του παρακμάζοντος



Φωτογραφία από τη συνάντηση της Κολομβιανής απεσταλμένης του Γ.Γρ. ΟΗΕ κ. Μαρίας Άντζελας Ολγκίν Κουεγιάρ, με τον Κύπριο ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη στο γραφείο του, 11 Μαρτίου 2024.

πολιτευμάτος μας οι ταγοί εξατιλούνται με άλλους στίχους που τους έδοξε ότι εξυπηρετούν, προς εντυπωσιασμόν, τους ολοφυρμούς της αλληλο-φαγωμάρας τους. Έχει, όμως, εν παρενθέσει, μια κάποια σημασία τούτο το γεγονός:

- Οι νυν αλληλο-επικρινόμενοι δημοσίως καταχρώμενοι και σίχους «Πικραμένοι» τω όντι εκ της απώλειας της εξουσίας δημαγωγού (με την έννοια του δημαγωγού που είχε προσάψει μαστιγωτικά ο αρχαίος μας Αριστοφάνης το 424

του νησιού» που η ίδια γράφει πως έκανε, ότι:

- Αποκορύφωμα της αποτυχίας του ΟΗΕ υπήρξε το «τεχνούργημα» Βρετανών και Αμερικανών (από δεκαετίες παγκοσμίως γνωστών συναυτουργών της πολυτιμής τους συμμαχού Τουρκίας στην πρωτο-δημιουργία και τη διαίωξη του κυπριακού προβλήματος), το οποίο, από το 2002 έλαβε τ' όνομα τού τότε Γ.Γρ. ως «λύση Ανάν» και το οποίο απέρριψε το 2004 ο κυπριακός λαός. Ανυπάκουος

“

ΜΕ... ΧΑΣΙΜΙΑ, λοιπόν, την ικανότητα του εγκεφάλου οι Κύπριοι. Το διέγνωσαν δημοσίως κι ενυπογράφως οι Γνώσεις Νευροεπιστήμης της Κολομβιανής απεσταλμένης του Γ.Γρ. του ΟΗΕ. Δεν διευκρίνισε σε ποιων τις «ορισμένες συμπεριφορές στην Κύπρο» διέγνωσε επακριβώς η ίδια, την Ανικανότητα Εγκεφάλου. Το διτύπωσε γενικώς και αορίστως για όλους. Είναι προς το παρόν άγνωστο εάν στις κατ' ιδίαν, μη δημόσιες, γνωματεύσεις της, εκτοξεύει βαρύτερες προσβολές και υβριστικότερους χλευασμούς κατά του κυπριακού λαού

π.Χρ. στον Κλέωνα Κλεινέτου), την πιο κρίσιμη για την Κύπρο ώρα της μόνης παλλαϊκής απόφασης, είχαν διαπρέψει εν ομοχειρία τασοόμενοι απέναντι κι ενάντια σ' εκείνο το «Εμείς Τζιαιμαί» του Μόντη. Παρασύροντας και το 24% εκ του Σολωμικού «δυστυχησμένε μου λαέ, καλέ κι ηγαπημένε / παντοί' ευκολοπίστευτε και πάντα προδομένε»...

- Γνωρίζει βέβαια η κ. Ολγκίν - πρέπει να γνωρίζει - λόγω της αποστολής που ανέλαβε και από την «Εκτενή Έρευνα στην ιστορία

ακόμη και στις «με το χέρι εις το ευαγγέλιο» ηγεσίες των μεγαλύτερων κομμάτων του...

ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ, η δική της Ανοικτή Επιστολή, εκ του περιεχομένου της, δημιουργεί μια σειρά από εύλογες υπόνοιες ότι:

- ΑΦ' ΕΝΟΣ φαίνεται πως ακροάσθηκε ευπειθώς, από την «Κοινωνία των Πολιτών», περισσότερο ίσως τους αθεραπεύτως απαρηγόρητους και εισέτι πικραμένους για το συντριπτικό 76% ΟΧΙ στη «λύση Ανάν» της κρίσιμης ώρας εκείνου του Σαββάτου 24η Απρι-

λίου 2004 του Δημοψηφίσματος.

- ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ, μαζί με τους πιο εξειδικευμένους για το Κυπριακό υπηρεσιακούς φακέλους των Βρετανών «pen holders» του ΟΗΕ, έχει ενδιαφέρει και σε αποστάγματα απ' τα box files εκείνων των παλαιών made in USA χρηματοδοτημένων Σεμιναρίων προς ιθαγενείς opinion leaders (διαμορφωτές Κοινής Γνώμης) για τη «μετεξέλιξη» του Κυπριακού ως Ψυχολογικού Προβλήματος των ιθαγενών.

- Κραυγαλέα ενδεικτικό τεκμήριο, για τη βασιμότητα της περί «Ψυχολογικού» εκδοχής, αποτελούν όσα η ίδια η κ. Ολγκίν αναφέρει στην Ανοικτή Επιστολή της για την «Ιστορία του Πόνου». Και ιδίως η επιπόνησή της να επιστρατεύσει «Γνώσεις στη Νευροεπιστήμη». Δεν ανέφερε ποιους Νευρο-Επιστήμονες, Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, ή ποιων συναφών ειδικοτήτων τα συγγράμματά συμβουλευτηκε. Αποφάνθηκε όμως και το έγραψε με την υπογραφή της η Κολομβιανή απεσταλμένη, ότι:

«Σημαντικές γνώσεις στη Νευροεπιστήμη έχουν διευρύνει την κατανόηση για ορισμένες συμπεριφορές στην Κύπρο. Σύμφωνα με αυτές, ο εγκέφαλος ανιλαμβάνεται την πραγματικότητα συγχωνεύοντας τις πεποιθήσεις του παρελθόντος με νέες εμπειρίες. Αυτές οι πεποιθήσεις, που σχηματίστηκαν, κληρονομήθηκαν και ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, είναι βαθιά ριζωμένες στον ΕΓΚΕΦΑΛΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ να αφομοιώνει νέες πληροφορίες. Ως αποτέλεσμα, όταν ένα οδυνηρό παρελθόν διδάσκεται επανειλημμένα, καθίσταται αδύνατο για τους ανθρώπους να είναι ανοικτοί στην αλλαγή και να πιστεύουν σε μια

ελπιδοφόρα εναλλακτική για ένα καλύτερο μέλλον»...

ΜΕ... ΧΑΣΙΜΙΑ, λοιπόν, την ικανότητα του εγκεφάλου οι Κύπριοι. Το διέγνωσαν δημοσίως κι ενυπογράφως οι Γνώσεις Νευροεπιστήμης της Κολομβιανής απεσταλμένης του Γ.Γρ. του ΟΗΕ. Δεν διευκρίνισε σε ποιων τις «ορισμένες συμπεριφορές στην Κύπρο» διέγνωσε επακριβώς η ίδια, την Ανικανότητα Εγκεφάλου. Το διτύπωσε γενικώς και αορίστως για όλους. Είναι προς το παρόν άγνωστο εάν στις κατ' ιδίαν, μη δημόσιες, γνωματεύσεις της, εκτοξεύει βαρύτερες προσβολές και υβριστικότερους χλευασμούς κατά του κυπριακού λαού. Παρήγγειλε όμως και γραπτός ότι οι Κύπριοι... της λειψής ικανότητας εγκεφάλου, οφείλουν «να ενθαρρύνουν και να πιέσουν τους ηγέτες τους».

- Προς ποια όμως συγκεκριμένη από τις όποιες προτεινόμενες κατευθύνσεις «να πιέσουν τους ηγέτες», απέφυγε επίσης να γράψει ανοικτά στην Ανοικτή Επιστολή της. Περιορίστηκε σε γενικόλογες ευκολογίες. Γνώριμες ανέκαθεν ακόμη και στους ενιαύθα Χαμένους Ικανότητας Εγκεφάλους.

ΠΡΑΓΜΑΤΙ: Από παιδάκια τη δεκαετία του 1950 γηράσκοντες πλέον τη δεκαετία του 2020 αεί διδασκόμενοι, ιδίως εκ της ιστορίας και των τραγωδιών τα παθήματα - μαθήματα, οι αυτόχθονες τής από αρχαιοτάτων χρόνων ανέκαθεν ελληνικής πλειονότητας της νήσου, παρ' ότι συκοφαντούμενοι από τους «χαμένους ικανότητας εγκεφάλους» της κ. Απεσταλμένης, έχουν ατράνταχτα ΡΙΖΩΜΕΝΕΣ τις διαρκώς αποδεικνυόμενες βεβαιότητες, ανεξαρτέτως αντιληπτές «παρ' ανθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι»...

Ο ελέφαντας Αναστασιάδης, ο πικραμένος Αβέρωφ και το κατόντημα του άλλοτε υπερήφανου ΔΗΣΥ

“
ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ



Στις 5 Σεπτεμβρίου 1976 διεξήχθησαν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την τουρκική εισβολή, ζώντος του Προέδρου Μακαρίου και με έντονα ακόμα τα σημάδια του εμφυλιοπολεμικού κλίματος. Οι πολίτες ήταν χωρισμένοι σε Μακαριακούς και Γριβικούς, σε δημοκράτες-αντιστασιακούς και σε πραξικοπηματίες-χουνικούς, παρά τον κλάδο ελαίας που ο Μακάριος έφερε μετά την επιστροφή του στην Κύπρο (7/12/1974). Τις 35 έδρες της τότε Βουλής διεκδικούσε συνδυασμός τριών κομμάτων: ΑΚΕΛ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ, που υποστήριξαν τον ανεξάρτητο Τάσο Παπαδόπουλο. Ο δεύτερος συνδυασμός αποτελείτο από τον Δημοκρατικό Συναγερμό με επικεφαλής τον Γλ. Κληρίδη και το Δημοκρατικό Εθνικό Κόμμα (ΔΕΚ) του Τάκη Ευδόκα. Και, τέλος, 11 ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

Τι συνέβη σ' εκείνες τις εκλογές; Ενώ ο ΔΗΣΥ-ΔΕΚ πέτυχε ποσοστό 27,60%, δεν κέρδισε καμία έδρα! Αυτή ήταν η «δημοκρατία» της τότε εποχής. Η «Σημερινή» ιδρύθηκε στις 3/2/1976, ως ανεξάρτητη εφημερίδα των συντακτών-ιδρυτών της. Όταν προκηρύχθηκαν οι βουλευτικές εκλογές, χωρίς να κάνει τη συντακτική ανεξαρτησία και ελευθερία της, κρίθηκε ότι όφειλε να υπερασπιστεί και να υποστηρίξει τον Γλ. Κληρίδη, που καθυβριζόταν από τη συνεργασία ΑΚΕΛ, ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ, ως δήθεν πραξικοπηματίας.

Ο γράφων έγραψε προεκλογικά ένα εκτενές κείμενο-ανάλυση (εκτός πολλών άλλων) γιατί έπρεπε να ψηφίσουμε Δημοκρατικό Συναγερμό και Γλ. Κληρίδη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα εσωτερικές διαφωνίες στη σύνταξη της «Σ» και την αποχώρηση του εκ των ιδρυτών της, Δ. Παπαδημητρή. Η «Σ» και οι συντάκτες της για χρόνια υπερασπιζόνταν την πολιτική ΔΗΣΥ και Κληρίδη - χωρίς να είναι ποτέ όργανό τους - και τον προέβαλαν ως την «άνοιξη», μέχρι που ήρθε η μεγάλη ρήξη με το σχέδιο Ανάν.

Γιατί τα θυμόμαστε όλα αυτά; Διότι ο σημερινός ΔΗΣΥ δεν είναι ο αγωνιστικός, πατριωτικός ΔΗΣΥ του 1976, του 1980, του 1990. Είναι τραγική καρικατούρα μιας άλλοτε δυναμικής και δυνατής εθνικόφρονος παράταξης, που δεν διαφέρει και πολύ από το αρτηριοσκληρωμένο ΑΚΕΛ. Τους άλλοτε ιστορικούς ηγέτες του κόμματος σήμερα διαδέχθηκαν παφλάζοντα και φλυαρούντα μεράκια, που προκαλούν γέλωτες με την επίκληση της «Κληριδικής κληρονομιάς», για



να δικαιολογήσουν την ανεπάρκειά τους. Η σημερινή ηγεσία του ΔΗΣΥ είναι ένα κακέκτυπο μορφολόγων μικροκομματιζόντων, που δεν έχουν ούτε το ανάστημα, ούτε το ήθος, ούτε την ικανότητα να ανασπώσουν ένα ιστορικό κόμμα, που ούτε τα ράκη του δεν μπορεί πια να συμμαζέψει.

Αίφνης, αλλ' όχι ανεξήγητα, παλαιοί δήθεν αγαπημένοι «συναγωνιστές» (έτσι εμφανίζονταν στην εξαπατημένη συναγερμική πλέμπα), σήμερα αλληλοδάκνυνται ως νεαροί μολοσοοί. Ο ένας... ελέφαντας στην Πινδάρου, ο άλλος πικραμένος κατήγορος. Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας

θέλω να πω στον κύριο Νεοφύτου που ερωτά, να ανατρέξει στα ημερολόγια του, για να θυμηθεί εάν ενημερώθηκε ή όχι, τι ελέχθη και τι δεν ελέχθη στη συνάντησή του Σεπτέμβρη του 2018 στη Νέα Υόρκη». Ο Αβέρωφ Νεοφύτου σήκωσε το γάντι και με... ποιητικό τρόπο απάντησε: «Δεν έφτιαγαν ο ίδιος, τόσοος ήταν.../ Τάχα η θέλησή σου λίγη./ Τάχα ο πόνος σου μεγάλος./ η ζημιά ήτανε στο ζυγί/ πάντα φταίει κάποιος άλλος», σε στίχους Μαν. Αναγνωστάκη. Είναι γνωστό ότι ανέκαθεν οι προσωπικές και πολιτικές σχέσεις Αναστασιάδη-Αβέρωφ δεν ήταν οι καλύτερες. Απλώς συγκαλύπτονταν υπό

της τραγικής και συνάμα κωμικής κατάστασης, στην οποία περιήλθε ένα κόμμα που, από της ιδρύσεώς του, ευαγγελίστηκε τις ωραίες αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της αξιοκρατίας, της απελευθέρωσης χωρίς να παραδώσει ελάττω την πατρίδα. Και πού κατόντησε; Με έναν ελέφαντα-Αναστασιάδη να τα κάνει ρημαδιό στο εσωτερικό, ενώ όφειλε να λογοδοτεί για την ολέθρια «πρόικα», που άφησε στον εκλεκτό μαθητή του, Ν. Χριστοδουλίδη. Και με έναν πικραμένο αλλ' αδιόρθωτο Αβέρωφ με μνήμη χρυσόψαρου.

Δεν είναι αυτός ο συχνός, εναβρυνόμενος επισκέπτης ξένων πρεσβειών, ο υμνολόγος «αδερφίτων πραγματικοτήτων» και ο προάγγελος «καλοκαιριάτικων τσουνάμι», που με δοξασιτικούς λόγους αναφερόταν στον Αναστασιάδη; Σε μια από τις πολλές φανφαρόνικες ομιλίες του (2/7/2020, στο Σκαλί Αγλαντζιάς), ο Αβέρωφ επιδόθηκε σε ένα απδές γλείψιμο του τότε Προέδρου: «Με άξιο καπετάνιο τον Πρόεδρό μας, τον Νίκο Αναστασιάδη (...) διαφυλάξαμε τη δημόσια υγεία (...). Ο Νίκος Αναστασιάδης είχε, το 2013, να αντιμετωπίσει μια δημοσιονομική, τραπεζική κρίση και τα κατάφερε. Το 2020 είχε να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια κρίση με την πανδημία και τα κατάφερε και πάλι. Συγκρίθηκε με παγκόσμιους ηγέτες και είναι από τους λίγους που έχουν να επιδείξουν τέτοια επιτυχία».

Αυτός ο... καταξωμένος και παγκόσμιας εμβέλειας ηγέτης, κατηγορούμενος για διαφθορά, αναθεματίζεται ως ο ελέφαντας που κατερείπωσε τον ΔΗΣΥ. Σε συνέντευξή του («Φιλελεύθερος», 3/9/2023), και απαντώντας σε

“
Ο ΔΗΣΥ είναι, λογικά, σε ηλικία πολιτικής ωριμότητας. Ακόμα παιδιάρζει, ανοητολογώντας! Αυτό το άλλοτε εθνικόφρον κόμμα ελεύθερων, αγωνιστών, πατριωτών και έντιμων Ελλήνων, αναδεικνύεται στον χείριστο, επικίνδυνο, διαπρύσιο κήρυκα της τουρκοδίζωνικής τερατουργίας, η οποία θα καταλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία και θα τουρκέψει-ισλαμοποιήσει την Κύπρο

και πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ν. Αναστασιάδης, σε συνέντευξή του σε podcast του ΑνΤ1, ρωτήθηκε για πολλά και ειδικά για το Κυπριακό. Απαντώντας σε πρόκληση του Αβέρωφ Νεοφύτου, να αποκαλύψει όσα κατ' ισχυρισμόν συζητήθηκαν στο ξενοδοχείο Peninsula, στη Νέα Υόρκη, είπε:

«Δεν θέλω να ασχολούμαι με πικραμένους [...]. Εκείνο που

τον μανδύα μιας ψευδεπίγραφης «ενότητας του κόμματος».

Οι πανηγυρισμοί και οι εναγκαλισμοί στις εξέδρες ήταν για το θεαθήναι τοις αφελέσι, για να εμπαιζνούνται αδιόστακτα οι γνήσιοι συναγερμικοί, που νόμιζαν ότι είχαν τους καλύτερους, αξιότερους και πιο αδιάφθορους ηγέτες. Το θέαμα που σήμερα εμφανίζουν ξανά οι Αναστασιάδης-Αβέρωφ είναι ενδεικτικό

ερώτησης της εκλεκτής συναδέλφου, Ανδρούλας Ταραμουλιά, ο Ν. Αναστασιάδης ξεκαθάρισε: «Ούτε πολιτικός συνταξιούχος ή αόρατος ελέφαντας αισθάνομαι και, βεβαίως, ούτε και “ταύρος εν υαλοπωλείω” (...). Όσον αφορά τον ατυχά χαρακτηρισμό, πως λειούργησα ως αόρατος ελέφαντας κατά τη διάρκεια των εκλογών, με θλίβει γιατί στην προσπάθεια δημιουργίας άλλοθι και μετακλίσης ευθυνών εις άλλους άλλων, προσηύθη άλλο ένα σφάλμα στη σωρεία λαθών που διέκριναν τις αποφάσεις αλλά και την όλη προεκλογική εκστρατεία από ιδρύσεως του κόμματος». Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο ΔΗΣΥ έμεινε εκτός εξουσίας και εμφανίζει εικόνα αλλοπρόσαλλης, εσωστρεφούς αντιπολίτευσης-συμπολίτευσης.

Φέτος έκλεισε τα 48 χρόνια του. Ο ΔΗΣΥ είναι, λογικά, σε ηλικία πολιτικής ωριμότητας. Ακόμα παιδιάρζει, ανοητολογώντας! Η ηγεσία του επιμένει να προκαλεί με δηλώσεις και παιδιάσπικες συμπεριφορές, ενώ όφειλε να αντιληφθεί την τεράσια σημασία της πολιτικής σιωπής και, κυρίως, της εδαφιαίας συγγνώμης για όσα έπραξε εναντίον του τόπου. Αυτό το άλλοτε εθνικόφρον κόμμα ελεύθερων, αγωνιστών, πατριωτών και έντιμων Ελλήνων, αναδεικνύεται στον χείριστο, επικίνδυνο, διαπρύσιο κήρυκα της τουρκοδίζωνικής τερατουργίας, η οποία θα καταλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία και θα τουρκέψει-ισλαμοποιήσει την Κύπρο. Και η νυν Πρόεδρος, Αννίτα Δημητρίου, στοιχειομένη με τους Αναν-ιστές Αναστασιάδη-Αβέρωφ, αναμείλπει τσιρίζοντας οπαστικά, «διζωνική, διζωνική, διζωνική».



«Εμφύλιος Πόλεμος: ΕΟΚΑ Β Παρακράτος και Χούντα»: Η απομυθοποίηση και αναθεώρηση της Ιστορίας

Πώς διαλύθηκαν οι συντελεστές ισχύος και έπεσε η Κύπρος

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
nicolaouth@simerini.com



ωςεαθέαιε
πυχέσ τπς
Ιστορίας,
κατά τπν
περίοδο
1971-1974,
ρίχνει το

νέο έργο του Δρος Γιάννου Χαραλαμπίδη, με τίτλο «Εμφύλιος Πόλεμος: ΕΟΚΑ Β , Παρακράτος και Χούντα». Το βιβλίο αναλύει πολυδιάστατα και σε βάθος τα τραυματικά γεγονότα της περιόδου, με αδιάσειστα στοιχεία και έγγραφα, που βγαίνουν για πρώτη φορά στην επιφάνεια.

Το τρίτομο έργο του Δρος Χαραλαμπίδη παρουσιάστηκε την περασμένη Τρίτη, σε μία κατάμεστη Αίθουσα Τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου. Την παρουσίαση του βιβλίου παρακολούθησαν, τόσο υποστηρικτές και συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όσο και ηγέτες της ενωτικής παράταξης και συνεργάτες του Στρατηγού Γρίβα. Το βιβλίο παρουσίασαν ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, ο Διεθνολόγος, Πρόεδρος του ΚΥΚΕΜ, Χρίστος Ιακώβου και ο Υποστράτηγος εν αποστρατεία, Ντίνος Στυλιανού. Συντονιστής ήταν ο Συνταγματάρχης εν αποστρατεία, Άντνς Λοΐζου. Η εκδήλωση έκλεισε με ανιφώνηση από τον συγγραφέα.

«Η ιστορία μέσα από μία διαφορετική διάσταση»

Ο Συνταγματάρχης εν αποστρατεία, Άντνς Λοΐζου, στην εναρκτήρια ομιλία του ανέφερε πως το βιβλίο, παρουσιάζει την Ιστορία από μία διαφορετική διάσταση απ' όλα

όσα βιβλία έχουν γραφτεί μέχρι στιγμής. Ο συγγραφέας σ' αυτό το βιβλίο, συνέχισε, «παραθέτει μία ενδελεχή έρευνα, μέσα από διάφορες πηγές, έχει πάρει πάρα πολλές συνεντεύξεις από πρωταγωνιστές και κύρια σελέχη όλων των πλευρών, και ερχόμαστε 50 χρόνια μετά το πραξικόπημα και την εισβολή να έχουμε αυτό το πόρισμα».

«Αυτή είναι η πλέον ώριμη συγγραφική του εργασία»

Ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, με τη σειρά του, αρχικά ανέφερε πως είχε την ευκαιρία και στο παρελθόν να παρουσιάσει και άλλα βιβλία του Δρος Γιάννου Χαραλαμπίδη, αλλά θεωρεί πως αυτή είναι η πλέον ώριμη συγγραφική του εργασία. «Έχει οπωσδήποτε μελετήσει εξονυχιστικά μια κρίσιμη περίοδο, και με δεδομένο ότι φέτος είναι δυστυχώς τα 50χρονα από το πραξικόπημα και την εισβολή, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Το βιβλίο περιλαμβάνει γερή ανάλυση και βιβλιογραφία, πρωτογενές υλικό μέσω συνεντεύξεων και μέσω εγγράφων και περιλαμβάνει πράγματι μία ολοκληρωμένη θεώρηση πολλών πτυχών της περιόδου, που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της βίας. Η περίοδος στην οποία

επικεντρώνεται ο Γιάννος είναι η περίοδος 1971-74, εντούτοις ξεκινά από πιο νωρίς, συζητά τη γένεση και λειτουργία της οργάνωσης που λεγόταν «εθνικό μέτωπο». Συζητά το πλαίσιο της δολοφονίας του Γιωρκάτζη και της απόπειρας δολοφονίας του Μακαρίου. Αλλά νομίζω πως η βασική συμβολή



Δρ Γιάννος Χαραλαμπίδης: «**Στόχος του βιβλίου είναι να μην επαναληφθούν τα τραγικά γεγονότα του 1974**»

του βιβλίου έχει να κάνει με την ιστορία της ΕΟΚΑ Β. Το βιβλίο του Γιάννου νομίζω ότι είναι η πρώτη απόπειρα μιας ολοκληρωμένης συγγραφής της ιστορίας της ΕΟΚΑ Β. Θεωρώ ότι το ενδιαφέρον της συμβολής του συγγραφέα είναι ότι προσπαθεί να δει εσωτερικά την ΕΟΚΑ Β, δηλαδή με τον τρόπο που σκέφτονταν ο Γρίβας και τα σελέχη της. Ο συγγραφέας περιορίζεται περισσότερο σε γεγονότα και στην ανάλυσή τους παρά στην απόδο-

ση χαρακτηρισμών ή επιθέτων εις τους πρωταγωνιστές. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, στις οποίες προσπαθεί να βρει το δίκαιο το οποίο μπορεί να είχε η κάθε πλευρά. Και είναι χαρακτηριστικό αυτού ότι σε κάποια στιγμή αποκαλεί τον Μακάριο μέχρι και προφητικό ως προς λόγια που είπε. Θεωρώ ότι η συμβολή του είναι σημαντική εις τον ιστορικό διάλογο γι' αυτήν τη χρήσιμη περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, περιλαμβάνει και σχόλια ή απαντήσεις των πρωταγωνιστών ακόμα και για πρόσφατα γεγονότα ή πρόσφατες δηλώσεις. Το βιβλίο είναι πράγματι γραμμένο με έναν τρόπο πολύ ευκολοδιάβαστο, παρά το ότι είναι ένα μεγάλο βιβλίο πέραν των 1000 σελίδων συνολικά».

«Ένα πολύτιμο επιστημονικό πόνημα»

Ο Στρατηγός εν αποστρατεία, Ντίνος Στυλιανού, στη δική του ομιλία, ανέφερε πως «πρόκειται για ένα βιβλίο που θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει ως ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους όσοι ανησυχούν, μελετούν, χαράσσουν στρατηγικές και έχουν την ευθύνη διαχείρισης του εθνικού μας θέματος, για αποφυγή επανάληψης των λαθών του παρελθόντος. Ένα

πολύτιμο επιστημονικό πόνημα, που δεν καταπίνει μονοδιάστατα την ιστορική πλευρά των τραυματικών γεγονότων, αλλά αυτά καταγράφονται, αναλύονται σε βάθος, συνεξεταζόμενα υπό το πρίσμα των διεθνών σχέσεων, της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής στο πλαίσιο της μεγάλης εικόνας του παγκόσμιου και των περιφερειακών συστημάτων ασφαλείας. Ο συγγραφέας φιλοδοξεί να σπάσει ιστορικά ταμπού, ισχύοντα αφηγήματα, ακόμα και μύθους που αφορούν την κυπριακή και ελληνική Ιστορία της περιόδου από το 1971 έως το 1974. Στην ουσία επιχειρείται να ξαναγραφτεί η Ιστορία αρχίζοντας από το 1960. Χωρίς προσωπολατρίες και προκαταλήψεις, εξετάζοντας τα ιστορικά γεγονότα στη βάση παλαιών και νέων διασταυρωμένων γεγονότων,



Χρίστος Ιακώβου:
«**Είναι το προοίμιο στη νεότερη ιστοριογραφία, το οποίο κάποιος έχει ονομάσει αναθεωρητική Ιστορία**»



αναδεικνύοντας παράλληλα ανέκδοτα έγγραφα, επιστολές, λοιπά αρχαιακά υλικά που προέρχονται από τους Βρετανούς, τους Αμερικάνους, τους Βούλγαρους, τους Τσεχοσλοβάκους, καθώς και τον ΟΗΕ, τα οποία φωτίζουν περαιτέρω τα ιστορικά γεγονότα. Φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της σύγχρονης κυπριακής Ιστορίας. Πρωταγωνιστές της περιόδου απ' όλες τις πλευρές καταθέτουν τις μαρτυρίες τους, επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας ισχυρισμούς. Η ταραχώδης περίοδος ξαναζωντανεύει μέσα από την καταγραφή των γεγονότων τα οποία συνέβαιναν μια εκρηκτική πολιτική ζωή, που κατέληξε στο πραξικόπημα και στην τουρκική εισβολή. Ο συγγραφέας δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή γεγονότων. Μέσα από την ψυχρή και βαθιά ανάλυση θέτει στο μικροσκόπιο του κάθε πτυχή. Η έρευνα έρχεται να καλύψει τις τρεις μεγάλες περιόδους της σύγχρονης Ιστορίας, που καταγράφονται ξεχωριστά σε έκαστο τόμο του έργου, εξετάζοντας τις αφορμές και τα αίτια του εμφύλιου πολέμου, πώς αυτός κλιμακώθηκε και ποιοι ήταν οι κύριοι πρωταγωνιστές. Τα πολλαπλά ερευνητικά ερωτήματα του συγγραφέα καταδεικνύουν το βάρος και την ποιότητα της έρευνας. Η δε τεκμηρίωσή τους δεν αφήνει περιθώρια αμφισβητήσεων».

«Όπως πολύ ορθά επισημαίνεται, ο εμφύλιος πόλεμος επέφερε αποδυνάμωση των συντελεστών ισχύος και εξουδετέρωσε τους τρόπους υλοποίησης εθνικών στόχων, όπως ήταν η Ένωση ή ακόμα κι αυτής της Ανεξαρτησίας, δηλαδή του ενιαίου κράτους. Συμπερασματικά καταλήγοντας, όπως πολύ εύστοχα και με ευφυή τρόπο καταγράφει, ο εμφύλιος πόλεμος εξόντωσε τους αντιμαχόμενους και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους σύμμαχους της Τουρκίας. Δυστυχώς, ο εμφύλιος πόλεμος σε συνδυασμό με την έλλειψη κοινής αποδεκτής πανεθνικής στρατηγικής, μοιραία επέφεραν τα καταστροφικά αποτελέσματα που βιώνουμε τις συνέπειές τους μέχρι και σήμερα. Ας διδαχθούμε από αυτά, έστω και την υστάτη».

«Επιστημονική τεκμηρίωση περί του εμφύλιου πολέμου»

Ο Χρίστος Ιακώβου είπε πως πρόκειται για ένα ογκώδες έργο, καρπό πολυετούς και πολύμορφης ερευνητικής προσπάθειας. «Το βιβλίο καινοτομεί σε ό,τι αφορά τις πηγές τις οποίες χρησιμοποιεί. Για πρώτη φορά γραπτές πηγές έρχονται στο φως της δημοσιότητας, εντασσόμενες σ' ένα πλαίσιο, το οποίο αναλύει ο συγγραφέας και δεν παραμένει στο ερώτημα τού τι έγινε και πώς έγινε».

«Όταν ανοίξει το βιβλίο, περίμενα κάτι να δω και το είδα. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά στη νεότερη ιστοριογραφία της Κύπρου είναι η εννοιολογική αποσαφήνιση. Όταν



χρησιμοποιεί κάποιος έναν όρο ως τίτλο ενός βιβλίου, θα πρέπει να προχωρήσει να εξηγήσει τι εννοούμε επιστημονικά "εμφύλιος πόλεμος"».

»Θα σταθώ στα κεφάλαια στα οποία αναφέρεται ο Γιάννος και να πω ότι το εγχείρημα συγγραφής της νεωτέρας Ιστορίας της Κύπρου, ιδιαίτερα αυτής της περιόδου, έχει δύο στοιχεία: είναι ένα θελκτικό εγχείρημα αλλά ταυτόχρονα και ριψοκίνδυνο. Θελκτικό γιατί αναφέρεται σε γεγονότα τα οποία πλείστοι εξ

κινείται η ιστοριογραφική απόπειρα του Γιάννου Χαλαμπίδη, το οποίο είναι θελκτικό μεν ριψοκίνδυνο δε, είναι το προοίμιο στη νεότερη ιστοριογραφία, το οποίο κάποιος μπορεί να ονομάσει αναθεωρητική Ιστορία.

»Το 1974 δημιουργήσε νικητές και ηττημένους, όπως και ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Κατ' επέκταση η όλη αντίληψη η οποία υπήρχε για την Ιστορία της Κύπρου σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν πολιτική και έπρεπε κάποιος, για να είναι πολιτικά ορθός, να κινείται σε αυτήν τη λογική. Οπότε κυριάρχησε στις πρώτες απόπειρες καταγραφής της Ιστορίας της Κύπρου η πολιτική αντίληψη. Σήμερα, με το έργο του Γιάννου, μπαίνουμε στην αναθεωρητική Ιστορία.

»Καλωσορίζω αυτήν την προσπάθεια, η οποία ευελπιστώ ότι θα έχει συνέχεια και στο μέλλον. Συχαίρω τον Γιάννο γι' αυτό το τρίτο έργο, για το οποίο πιστεύω ότι θα είναι επί μακρόν σημείο αναφοράς και ανοίγει πλέον τον δρόμο για περαιτέρω έρευνα».

«Έχω σύμμαχό μου την ιστορική αλήθεια»

Ο συγγραφέας στην ανιφάνησή του ανέφερε πως, «όταν είδα το κοινό, διερωτήθηκα πώς μπορεί να ακροβατεί κάποιος μεταξύ όλων αυτών των αντίρροπων δυνάμεων μιας περιόδου, που χρησιμοποιούσαν τη βία και τα όπλα απ' ό,τι την πολιτική σκέψη. Και είπα ότι έχω σύμμαχό μου την ιστορική αλήθεια, η οποία οτιδήποτε κι αν συμβεί, δεν μπορεί να αποκρυβεί.

Στα 50 χρόνια από την κατοχή, προσπάθησα να πράξω αυτό που είπε ο αγαπητός Χρίστος: Μιαν αναθεώρηση της Ιστορίας».

»Για να μπορέσω να φιάσω στο συμπέρασμά μου, θα έπρεπε να θέσω το κεντρικό ερώτημα αυτού του τρίτου έργου και ήταν πώς ένας εμφύλιος πόλεμος διαλύει τους συντελεστές ισχύος; Αυτό είναι το ερώτημα. Και το ερώτημα αυτό απαντάται σε διάφορα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η εσωτερική

ο Ιωαννίδης ότι θα ανέτρεπε τον Μακάριο. Αυτό αποδεικνύεται μέσα από τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών, δηλαδή του Ιωαννίδη πώς εοκέφειτο, αλλά και του Μακαρίου πώς εοκέφειτο. Τι είναι το "Chicken Game"; Δηλαδή, δύο αυτοκίνητα βρίσκονται σε κάθετη σύγκρουση πιστευόντας ο ένας εκ των δύο οδηγών ότι ο ένας θα πέσει στο κράσπεδο, οπότε θα είναι κόττα. Ο Ιωαννίδης, επειδή είχε τα άρματα, πίστευε ότι ο Μακάριος θα ήταν η κόττα. Τελικά ο Ιωαννίδης πέρασε πάνω από το Προεδρικό, πάνω από την Κύπρο, πάνω από τον Ελληνισμό και πάνω από τον ίδιο. Το τι ήταν η ΕΟΚΑ Β σε αυτό το παιχνίδι, για πρώτη φορά γράφεται μέσα από μαρτυρίες και έγγραφα που σπάζουν οι μύθοι σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο ήταν η ΕΟΚΑ Β του Γρίβα, το άλλο ήταν η ΕΟΚΑ Β μετά τον Γρίβα.

»Προσπάθησα, πρώτον, να μην αγιοποιήσω κανέναν, δεύτερον, να μην είμαι δικαστής, τρίτον, να φέρω στην επιφάνεια στοιχεία που δεν έχουν ξαναέρθει, τέταρτον, να ψάξω τις ρίζες του εμφύλιου πολέμου -τον οποίο έχω καθορίσει γιατί είναι εμφύλιος επιστημονικά-, πέμπτον, σέβομαι και τους νεκρούς και την πολιτική, κυρίως όμως σέβομαι την Ιστορία.

»Το θέμα, για μένα, όμως, είναι να μην επαναληφθεί η τραγωδία του 1974 και η ΕΦ να μη μετατραπεί από πυλώνας ασφάλειας σε πυλώνα αποσταθεροποίησης. Να μείνει πυλώνας αποτροπής. Άρα η εσωτερική συνοχή είναι σπουδαία υπόθεση, η πολιτική ωριμότητα είναι σπουδαία υπόθεση. Γι' αυτό είμαι και θα παραμείνω δημοκράτης, καταδικάζοντας και τη βία από οποιοδήποτε παράνομες οργανώσεις, όπως ήταν η ΕΟΚΑ Β, αλλά και την κρατική βία, δηλαδή το παρακράτος, χωρίς να αποδέχομαι ποτέ οποιοδήποτε δικτατορικό καθεστώς όπως ήταν της Ελλάδος, διότι, αν υπήρχε δημοκρατία, ενδεχομένως να μην είχαμε την τραγωδία».

Καταλήγοντας ο Δρ. Χαλαμπίδης επισήμανε ότι «όταν γράφεις ιστορία δεν έχεις δικαίωμα να χαρίζεσαι σε κανένα».



Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ



Δεκατρία χρόνια συμπληρώθηκαν την Πέμπτη, 11 Ιουλίου, από τη φονική έκρηξη στο Μαρί, όπου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν. Στη μνήμη των θυμάτων τελέστηκε μνημόσυνο με τιμές πρώων.

Οι Γκρίζοι Λύκοι «έπαιξαν» στο Euro

Οι Τούρκοι δεν πήγαν στο Euro 2024 της Γερμανίας για να παίξουν μόνο μπάλα. Πήγαν, κυρίως, για να επιδείξουν τον εθνικισμό και τον τουρκισμό τους. Η Εθνική Τουρκίας ήταν η μόνη από τις 24 ομάδες που πήραν μέρος στην τελική φάση του Euro, της οποίας οι ποδοσφαιριστές έφεραν στο στήθος, σε μεγάλο μέγεθος, το εθνόσημο της χώρας τους, την ημισέληνο, σε κόκκινο φόντο. Η Εθνική Τουρκίας ήταν η μόνη της οποίας ποδοσφαιριστής αποκλείστηκε επειδή χρησιμοποίησε την ποδοσφαιρική διοργάνωση για να προβάλει εθνικιστικές απόψεις. Ο παίκτης πανηγύρισε στο γήπεδο σχηματίζοντας το σήμα των απεχθών Γκρίζων Λύκων. Η τουρκική Κυβέρνηση κάλυψε πλήρως την ενέργεια του ποδοσφαιριστή και διαμαρτυρήθηκε έντονα στους Γερμανούς. Ε, αλίμονο τώρα. Αφού και ο ίδιος ο Ερντογάν απθανάτιστηκε να σχηματίζει το σήμα των Γκρίζων Λύκων σε παλαιότερη εκδήλωση των ακροδεξιών συμμάχων του, του Ντεβλέτ Μπαχτσέλι.

Την ίδια ώρα καταγράφηκε και η ακραία φανατισμένη συμπεριφορά των Τούρκων οπαδών στη Γερμανία, όταν σχημάζαν κι αυτοί το σήμα των Γκρίζων Λύκων στον αγώνα με την Ολλανδία.

Τον συγκεκριμένο αγώνα παρακολούθησε και ο σουλτάνος, ο οποίος ακύρωσε όλες τις άλλες δραστηριότητές του για να βρθεί εκεί. Ελπίζοντας ότι η Εθνική Τουρκίας θα προκρινόταν στις τέσσερις καλύτερες και θα διεκδικούσε και το κύπελλο, όπως έκανε η Ελλάδα πριν από



είκοσι χρόνια. Η Ολλανδία δεν του έκανε το χατίρι και πέταξε έξω την Τουρκία.

Ο Ερντογάν έφυγε με κατεβασμένα μούτρα, αλλά όχι και με κατεβασμένα χέρια. Αυτά θα συνεχίσει να τα απλώνει επεκτατικά στους γείτονές του, αλλά και πολύ μακριά ακόμη, όπως στην Αφρική και άλλες χώρες που εντάσσει στα «σύνορα της καρδιάς του».

Διότι μέσα στην καρδιά του Ερντογάν φωλιάζει μονίμως ο γκρίζος λύκος, αυτός ακριβώς που έκανε την εμφάνισή του και στο Euro. Αυτός τον καθοδηγεί, έστω και εάν κάποτε παρουσιάζεται ενδεδυμένος με προβιά, ξεγελώντας κάποιους εν Αθήναις για τις πραγματικές προθέσεις του.

Μπορεί οι άλλες χώρες που αγωνίστηκαν στο Euro να μην έδωσαν σημασία, αλλά ήταν σαφές ότι οι Τούρκοι επεχείρησαν να εκμεταλλευθούν την ευρωπαϊκή αυτή διοργάνωση όχι για το ευγενές ιδεώδες του αθλητισμού, αλλά για προβολή του εθνικισμού, του φανατισμού, του ισλαμισμού και του νεο-οθωμανισμού τους!

ΜΠΟΞΕΡ

Σκοτώνουν ανθρώπους σαν να είναι φάσες

Το πιο τρομακικό με τους πρόσφατους φόνους (αλλά και άλλους προηγούμενους) είναι η ευκολία με την οποία κάποιιοι σπκώνουν το όπλο και αφαιρούν τη ζωή συνανθρώπου τους. Πολλές φορές, μάλιστα, για ασήμαντη αφορμή. Στην Πάφο, μια συνηθισμένη οικογενειακή συγκέντρωση κατέληξε σε φοβερή τραγωδία, όταν 50χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό της συζύγου του, επειδή αυτός παρενέβη για να την υπερασπίσει σε καβγά με τον σύζυγό της. Στην Ορμήδεια, σε βαφέιο αυτοκινήτων, ένας 45χρονος πυροβόλησε και σκότωσε έναν 52χρονο, για μια οικονομική διαφορά 300 ευρώ! Τόσο φτηνίσε, πια, η ζωή.

Σημειώνεται ότι και στους δύο φόνους χρησιμοποιήθηκαν κυνηγετικά όπλα, κάτι που επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση, για πολλοστή φορά, το θέμα της χρήσης τέτοιων όπλων για τη διάπραξη εγκλημάτων από πρόσωπα που δεν έπρεπε να τα κατέχουν. Και δεδομένου ότι αρκετοί συμπατριώτες μας, κάτοχοι κυνηγετικών όπλων, αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, μπορεί εύκολα να υπολογίσει κάποιος πόσοι μπορούν, στα καλά καθούμενα, να πάρουν το ντουφέκι τους και «να κάνουν μάνες δίχως γιους»!



Με 50.000 κυνηγετικά εκεί έξω και με μια έντονη παρορμητικότητα να πυροβολούμε τους συνανθρώπους μας σαν να είναι φάσες, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν και άλλα ανθρώπινα «θηράματα»-θύματα.

Οι φόνοι του κουνιάδου στην Πάφο και του βαφέα αυτοκινήτων στην Ορμήδεια δείχνουν ότι, παράλληλα με τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ των ανθρώπων της νύχτας (βλέπε πρόσφατη δολοφονία με θύμα το άλλως Δημητρίου), έχουμε και τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ ανθρώπων της ημέρας! Συνηθισμένων ανθρώπων, που κανένας δεν υποψιάζεται ότι σε κάποια στιγμή θα διαπράξουν έναν ειδικό φόνο.

Διερωτάται κάποιος. Γιατί αφή-

νουμε τόσο εύκολα και ανεξέλεγκτα την οργή να μας τυφλώνει; Γιατί επιτρέπουμε στα απωθημένα μας να επιδιώκουν θανατηφόρα εκδίκηση; Γιατί μεγαλοποιούμε μέσα στο μυαλό μας μια ασήμαντη αφορμή που μας δίνει ο άλλος και την εμφανίζουμε με τερατώδεις διαστάσεις, ώστε να προχωρήσουμε χωρίς τύψεις στο έγκλημα; Γιατί προτιμούμε να λύσουμε τις διαφορές μας, αντί μέσω διαλόγου με επιχειρήματα, μέσω μονολόγου με ένα δίκαννο;

Τελικά, ζούμε σε μια κοινωνία, όπου έγινε τόσο συνηθισμένο το έγκλημα, ώστε δεν ρωτάς:

-Σκότωσαν κανέναν σήμερα;

Ρωτάς:

-Ποιον σκότωσαν σήμερα;

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Metamax και... Μονή Αββακούμ!

Είναι να απορείς. Με τόσα παραδείγματα που βιώνουμε καθημερινά, με τόσες αποκαλυπόμενες διαδικτυακές απάτες, με τόσες προειδοποιήσεις και εκκλήσεις των ειδικών, γιατί εξακολουθούν να την παθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι πέφτουν στις διαδικτυακές παγίδες που στήνουν διάφοροι επιτήδειοι; Προφανώς η ασίγητη δίψα του ανθρώπου για το χρήμα, ή και η αφελεία του, τον οδηγούν σε τέτοιες παγίδες, όπως η περιβόητη Metamax, που απασχολεί την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Πολλοί συμπατριώτες μας έχασαν τα χρήματά τους που «επένδυσαν» στη διαδικτυακή αυτή «πυραμίδα», η οποία εμφανιζόταν έτοιμη να εκπληρώσει τα όνειρά τους για εύκολο και άκοπο μεγάλο κέρδος. Κι όταν συνειδητοποίησαν ότι το να πάρουν πίσω τα χρήματά τους από την «πυραμίδα» ήταν σαν να περίμεναν να αναστηθεί η... μούμια του Φαραώ, ήταν ήδη πολύ αργά.

Το εύκολο κέρδος πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντα με καχυποψία. Διότι, όπως λέει και μια σοφή ρήση, «είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό». Αλλά δυστυχώς πρόκειται για μια αέναη ιστορία, αφού οι απατεώνες, με τη συνεχή ανάπτυξη και της τεχνολογίας, επινοούν όλο και πιο περίπλοκους και ελκυστι-



κούς τρόπους για να παγιδεύουν στον ιστό της αράχνης πρόθυμα και ανυποψίαστα «έντομα».

Τώρα που το ξανασκέφτομαι, η υπόθεση της Metamax έχει πολλά κοινά στοιχεία με το... ιερό σκάνδαλο της Μονής Αββακούμ!

Και στη δεύτερη περίπτωση, χιλιάδες άνθρωποι ξεγελάστηκαν και «επένδυσαν» όχι μόνο τις ελπίδες τους, αλλά και πολλά χρήματα, τα οποία οικειοποιήθηκαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο ενώπιον του Κακουργιοδικείου, κάποιοι μοναχοί. Αλήθεια, σε τι διαφέρουν οι μέθοδοι της Metamax από τις μεθόδους των μοναχών; Η πλατφόρμα υποσχόταν στους επενδυτές μεγάλα χρηματικά κέρδη, οι άλλοι υπόσχονταν στους πιστούς οφέλη στην ψυχή τους, μέχρι και

ίαση ασθενειών, έναντι, βεβαίως, γενναιοδωρών εισφορών.

Η Metamax παρέσυρε τους αφελείς επενδυτές με ψεύτικες υποσχέσεις, οι μοναχοί παρέσυραν τους ευκολόπιστους πιστούς με ψεύτικα μυρόβλητα θαύματα.

Και η μεγάλη μου απορία είναι η εξής: Θα σταματήσουν, ποτέ, οι άνθρωποι να δολοφονούνται από λαμόγια που τους τάζουν τον ουρανό με τα άστρα, την ώρα που η στοιχειώδης λογική υποβάλλει πως είναι αδύνατο να τους τον προσφέρουν; Και θα σταματήσουν, ποτέ, οι καλόπιστοι πιστοί να πιστεύουν όποια απάτη εμφανιστεί μπροστά τους, απλώς και μόνον επειδή τους την προσφέρει κάποιος που φοράει ράσο; Οι απαντήσεις δικές σας.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Μηδενικά απορρίμματα, αμέτρητα προβλήματα

Το Προεδρικό μας Μέγαρο έχει καταστεί, με πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας, το πρώτο κυβερνητικό κτήριο «μηδενικών απορριμμάτων στις χωματερές». Στο πλαίσιο αυτό τοποθετήθηκαν κάδοι όλων των ειδών ανακύκλωσης, κομποστοιοποι-πιάς, μέχρι και τεχνητές ποίσιτρες για ανθρωποπούλια, μικροπούλια και νυχτερίδες. Μπράβο στην κυρία Φιλίππα για την οικολογική μεταμόρφωση του Προεδρικού.

Μακάρι να μπορούσε και ο Πρόεδρος να μετατρέψει το Προεδρικό σε κτήριο όχι, βεβαίως, «μηδενικών απορριμμάτων» αυτός, αλλά «μηδενικών... προβλημάτων». Θα ήταν ένας ιδανικός συνδυασμός. «Μηδενικά απορρίμματα», «μηδενικά προβλήματα»! Αλλά, φευ, η εικόνα είναι εντελώς αντίθετη. Έχουν συσσωρευθεί στο Προεδρικό αμέτρητα προβλήματα, πολλά από τα οποία χρειάζονται άμεσες λύσεις. Δυστυχώς, τα προβλήματα δεν είναι σαν τα απορρίμματα, που απλώς μπορείς να τα αποφύγεις, να τα μειώσεις, ή να τα κάνεις ανακύκλωση. Αν δοκιμάσεις να κάνεις ανακύκλωση ένα πρόβλημα, θα το βρεις ξανά μπροστά σου, σε χειρότερη, ίσως, κατάσταση.

Πάρτε, as πούμε, τον ειδικό αντιπρόσωπο του ΟΗΕ, τον Κόλιν Σπούαρτ. Με όλες αυτές τις προκλητικές του δραστηριότητες, θα μπορούσε



ο Πρόεδρος να τον στείλει... για ανακύκλωση, εννοώ να αποχωρήσει και να επιστρέψει στη θέση του ένα μεταποιημένο καινούργιο προϊόν. Αλλά δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι αυτό το προϊόν θα είναι ποιοτικότερο, λαμβάνοντας υπόψη και τις εμπειρίες του παρελθόντος. Φτάνει να θυμηθούμε ότι, στη θέση των ειδικών αντιπροσώπων του ΟΗΕ... ανακυκλώνονταν διάφοροι τύποι που προκαλούσαν προβλήματα στην πλευρά μας, όπως ο «αστρολόγος» Έιντε, ή ο Αυστραλός Ντάουινερ, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εργαζόταν ως σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας και του ψευδοκράτους!

Όσο για τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουν μαζευτεί

στο Προεδρικό, τι να πρωτοσυνεχίσουμε; Τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για την περιβόητη ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας; Για το λιμάνι και τη μαρίνα της Λάρνακας; Για τα πολυάριθμα προβλήματα του ΓΕΣΥ; Για τις απειλές της Χεζμπολάχ και του Φιντάν; Για την απαίτηση των χωρκανών Παφίων για μαρίνα; Για τις αντιδράσεις στην ποσόστωση του χαλλουμιού;

Πολλές οι καυτές πατάτες, κύριε Νίκο μου, και δυστυχώς δεν μπορείτε να τις ρίξετε σε έναν... κομποστοιοποιτή, να γίνουν λίπασμα για τον κήπο βοτάνων της κυρίας Φιλίππας!

ΜΠΟΞΕΡ

Κέρασαν... πικρό καφέ την Αννίτα

Πολύ... πικρές κουβέντες αντάλλαξαν ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, με αφορμή αναφορά του πρώτου, σε συνέντευξη του στο podcast του Αντέννα, ότι δεν θέλει να ασχολείται «με πικραμένους». Η αντίδραση του Αβέρωφ ήρθε αμέσως. Απάντησε στον Αναστασιάδη ότι πικραμένοι είναι οι χιλιάδες που τον εμπιστεύτηκαν κάποτε, ότι «πικρό είναι το ποτήρι της διχοτόμησης» και άλλα τέτοια πικραμένα. Έριξε επίσης στίχους του Μανώλη Αναγνωστάκη «Δεν έφταιγαν ο ίδιος, τόσος ήταν»...

Εγώ περίμενα από τον Νίκαρο να απαντήσει με στίχους του... Κώστα Χατζή, του αγαπημένου του τραγουδιστή, από «Το αεροπλάνο»: «Κι όλοι αυτοί που σε... πικράνανε, από ψηλά αν τους κοιτάξεις, θα σου φανούν τόσο ασήμαντοι, που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις».

Και ο Φούλης θα μπορούσε να ανταπαντήσει με στίχους του Θεοδωράκη:

«Σε πόποια ροδόσταμο, με πόποιας φαρμάκι».

Και θα επανερχόταν ο Νίκαρος με μια μεγάλη μπηχτή: «Ξέρω ότι είσαι πικραμένος ίσως πικρόχολος, γι' αυτόν έλα να σου τζεράσω έναν... λοκκούμιν της Γεροσοϊήπου, πέρκι γλυτζιάνεις!»



Εντάξει, η μονομαχία δεν εξελίχθηκε έτσι όπως την φανταστήκαμε, αλλά η κατάληξη της ανάρτησης του Αβέρωφ περιείχε μια φοβερή σπόνια για τον Αναστασιάδη: «Πικρό θα είναι και το φως της Ιστορίας, από το οποίο κανένα σκοτεινό πρόσωπο δεν μπορεί να ξεφύγει». Σκοτεινό πρόσωπο ο Νίκαρος!

Και το μυαλό του καθενός μπορεί να βυθιστεί στα σκοτάδια και να φανταστεί ό,τι θέλει για τον τώως Πρόεδρο.

Είναι απίστευτο (και θλιβερό) το σημείο στο οποίο έχουν φθάσει δύο τώως σημαντικοί πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής, να μιλάνε τόσο απαξιωτικά ο ένας για τον άλλον.

Η καμμένη η Αννίτα! Αποφάσισε, λέει, να κάνει «σκιάδη κυβέρνηση», για να παρακολουθεί από κοντά το έργο της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, αλλά έχει μέσα στα πόδια της την «σκιάδη... πρώην κυβέρνηση» του Νίκαρου και του Φούλη, να ξεσκάνει τόσο θόρυβο, με τους δύο να τσακώνονται... περί όνου σκιάς, ώστε να αποσπούν την προσοχή από τα πραγματικά προβλήματα του τόπου (και του κόμματος). Κάτι τέτοια βλέπει ο κόσμος και στις επόμενες εκλογές θα επιβραβευθούν και άλλοι «Φειδιές».

Αυτή είναι η... πικρή αλήθεια! ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ART AERI “ Νικολό Μακιαβέλι



Ο Νικολό Μακιαβέλι γεννήθηκε στις 3 Μαΐου 1469 και πέθανε στις 21 Ιουνίου 1527. Ήταν Ιταλός διπλωμάτης, πολιτικός στοχαστής και συγγραφέας. Γεννήθηκε σε μία φτωχή οικογένεια της Φλωρεντίας. Ο πατέρας του μερίμνησε ώστε ο νεαρός Νικολό να λάβει ουμανιστική εκπαίδευση, σύμφωνα με τα κλασικά πρότυπα της εποχής. Η εκπαίδευση αυτή και η σχέση του με Φλωρεντίνους ουμανιστές είχαν ως αποτέλεσμα να λάβει το 1498 το αξίωμα δεύτερου καγκελαρίου της Φλωρεντινής Δημοκρατίας.

Το 1512, με τη βοήθεια των ισπανικών στρατευμάτων του Φερδινάνδου, οι Μεδικοί επέστρεψαν στη Φλωρεντία και κατέλυσαν τη Δημοκρατία. Ο Μακιαβέλι αποπέμφθηκε από τη θέση του και λίγους μήνες αργότερα υπέστη βασανιστήρια και φυλακίστηκε για μικρό χρονικό διάστημα, ως ύποπτος συμμετοχής σε συνωμοσία εναντίον των Μεδίκων. Αποσύρθηκε στο πατρικό του κτήμα στην περιοχή Σαντ Αντρέα και εκεί το δεύτερο μισό του 1513 έγραψε τον «Ηγεμόνα» (The Prince), σε μια πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια να αποκτήσει την εύνοια των Μεδίκων και να επιστρέψει στην πολιτική. Στο βιβλίο αυτό, μεταξύ άλλων, καθιέρωσε στην πολιτική ζωή του τόπου την φράση «those who live by the sword, die by the sword».

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των Διατριβών, ο Μακιαβέλι κατάφερε, λόγω της εύνοιας των Μεδίκων η οποία κερδήθηκε πλέον εξαιτίας της επιμονής του και των συγγραμμάτων του που τους πηούσαν, να επιστρέψει στη Φλωρεντία. Το 1520 του ανατέθηκε η συγγραφή της ιστορίας της πόλης. Το καθεστώς των Μεδίκων, όμως, ανατράπηκε τον Μάιο του 1527, η δημοκρατία αποκαταστάθηκε και ο Μακιαβέλι έχασε πάλι τη

θέση του. Απογοητευμένος και εξαντλημένος πέθανε λίγο αργότερα στη Φλωρεντία από κάποια πάθηση του στομάχου.

Ο Μακιαβέλι είναι πεπεισμένος ως προς την ένδειξη της κλασικής φιλοσοφίας και αρνείται την αυθεντία στη φυσική τάξη, που οι αρχαίοι σέβονταν. Στον Ηγεμόνα υποδεικνύεται ο ουσιώδης δεσμός ανάμεσα στην κακία και την ελευθερία. Το πρώτο μέλημα είναι να ελεγχθεί η τύχη και απ' εκεί και πέρα να παραχθεί έργο. Ο ηγεμόνας υπό αυτήν την έννοια συγκεντρώνει την αυθεντία επί παντός και τη βούληση να εφαρμόζει στους άλλους ό,τι αποφασίζει. Μάλιστα, ο ηγεμόνας είναι ο μόνος που μπορεί με τη στάση του να αφυπνίζει την ηθικότητα στους ανθρώπους. Ο τρόπος που ο Φλωρεντίνος στοχαστής βλέπει τη δράση αποτελεί, από κάθε άποψη, εγγύηση για την παλινδρόσηση του λόγου, που θα πιστεύαμε ότι απειλείται, από τη στιγμή που καταργείται κάθε υπερβατική τάξη.

Η σκέψη του Μακιαβέλι δέχθηκε είτε σημαντικές επικρίσεις είτε πλήρη αποδοχή. Είναι πολλοί εκείνοι που τον θεωρούν πατέρα της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης και επίσης αρκετοί εκείνοι που τον χαρακτηρίζουν απλά κυνικό, διεφθαρμένο, ακραίο και αυταρχικό. Ο Ηγεμόνας επηρέασε την πολιτική σκέψη πολλών πολιτικών και στοχαστών και άσκησε σημαντική επίδραση στις πολιτικές εξελίξεις της εποχής του, καθώς επίσης και μεταγενέστερων περιόδων, όχι μόνο στην Ιταλία αλλά παγκοσμίως. Ο «Ηγεμόνας» αποτελεί σήμερα απαραίτητη βασική διδακτική ύλη για φοιτητές πολιτικών επιστημών και όχι μόνο, σε όλα ανεξαιρέτως τα πανεπιστήμια.

Για περισσότερες πληροφορίες αποσταθείτε στο www.artaeri.com.

Μακαρίου 71, Α/σία

Η τουρκική πολιτική επανάκτησης της Κύπρου 1956-2024

Διά στόματος του αρχιτέκτονά της, Δρος Νιχάτ Ερίμ



ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ,
Ερευνήτρια/
δημοσιογράφος

Στις 26 Νοεμβρίου 2016 η τουρκική ιστοσελίδα www.foreignpolicy.org.tr ανήρτησε θύμψεις του Δρος Νιχάτ Ερίμ, που είχαν δοθεί στο «Foreign Policy» σε μια ειδική συνέντευξη. Ο Δρ Ερίμ το 1956 με δύο εκθέσεις του σχεδίασε την τουρκική πολιτική επανάκτησης της Κύπρου από την Τουρκία, που ακολουθείται κατά γράμμα μέχρι σήμερα. Διά στόματος Δρος Νιχάτ Ερίμ, για όσους σε Ελλάδα και Κύπρο συνεργούν με τα τουρκικά συμφέροντα εις βάρος της αλήθειας και των δικών μας συμφερόντων.

(Βλέπε: <https://foreignpolicy.org.tr/reminisces-on-cyprus-nihat-erim/>).

Επανα-επιβεβαιώνονται: Η συνεργασία Λονδίνου/Άγκυρας προωθώντας από το 1956 τη δικαιοδικότητα και το 1957 τη διζωνική ομοσπονδία.

Γιατί πιστεύουμε ότι η ΔΔΟ είναι τουρκο-βρετανική από το 1956.

Ουτοπία για όσους ισχυρίζονται ότι το 1964 χάσαμε ευκαιρία για Ένωση.

Η μόνη χαμένη ευκαιρία για μας ήταν η καταδικαστέα, ιστορικά, μονομερής ενυπόγραφη μεταστροφή Μακαρίου προς την Ανεξαρτησία το 1958 και η αποδοχή των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου.

Εξιστορεί ο Δρ Ερίμ

Η πρώτη του ανάμειξη με την Κύπρο ήταν το 1956, όταν ο Τούρκος Πρωθυπουργός Αντάν Μεντερές του ζήτησε, ως καθηγητής Νομικής, να ετοιμάσει μια νομική βάση πώς να επανακτήσουν την Κύπρο. Ο Δρ Ερίμ αποφάνθηκε ότι, αν η Βρετανία ήθελε να εγκαταλείψει την Κύπρο, έπρεπε να την επιστρέψει στην Τουρκία...

Στην έκθεσή του έγραψε: «Σήμερα στη Κύπρο υπάρχουν δύο

ξεχωριστοί λαοί. Ομολογουμένως οι Έλληνες είναι η πλειοψηφία, όμως υπάρχει και ο τουρκικός λαός με ξεχωριστή θρησκεία, γλώσσα, παρελθόν, μέλλον, ελπίδες και φιλοδοξίες, που δεν συμπίπτουν με αυτές του ελληνικού λαού. Καθώς αυτοκυβέρνηση θέλει τον ελληνικό λαό να ικανοποιείται, οι φιλοδοξίες των Τούρκων πρέπει επίσης να ικανοποιούνται».

(Σημ. Φ.Α.: Ο Δρ Ερίμ στην έκθεσή του εξήγησε πώς θα αυξανόταν ο αριθμός των Τ/κ με Τούρκους εποίκους - η Τουρκία ξεκίνησε μαζικό εποίκισμό μετά τις δύο βάρβαρες εισβολές, αρχές του 1975).

Η τουρκική κυβέρνηση του ανέθεσε να την παρουσιάσει στην αντιπροσωπία τους στον ΟΗΕ και περιλήφθηκε στην παρουσίασή τους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1957, επιπλέον των θέσεών τους για τη Συνθήκη της Λωζάννης, έτσι ψήφισμα της ΓΣ τότε αναφέρθηκε σε «λύση αποδεκτή απ' όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Σημείωση Φ.Α.: Η πρώτη έκθεση Νιχάτ Ερίμ δόθηκε στον Α. Μεντερές τον Νοέμβριο του 1956. Ο Βρετανός Υπ. Αποικιών, σε μυστική συνάντηση με τον Μεντερές στην Κωνσταντινούπολη, δέχθηκε ότι του ζήτησε ο τελευταίος και στις 19 Δεκεμβρίου 1956, από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων, έβαλε τα πρώτα θεμέλια της ρατσιστικής δικαιοδικότητας, αναβαθμίζοντας το 18% της τουρκικής μειονότητας σε 50%, υποσχόμενος σε τελική λύση, ξεχωριστή αυτοδιάθεση και για τους Τούρκους της Κύπρου!

«Ακόμα (συνέχισε ο Δρ Ερίμ) η βρετανική κυβέρνηση ετοίμασε προσχέδιο συντάγματος (Λόρδου Ράνκλιφ) βασισμένο στην ύπαρξη δύο ξεχωριστών κοινοτήτων στην Κύπρο, που θα ήταν συνεταιρι με δύο κυβερνήσεις και δύο κεφαλές... Επισκέφθηκα την Κύπρο, συζήτησα με τον Βρετανό κυβερνήτη Σερ Χιου Φουτ και τους ηγέτες της τουρκικής κοινότητας και παρουσίασα τις αντιπροτάσεις μου στον Ράνκλιφ. Αλλά, λόγω των ελπίδων που είχαν οι Έλληνες για καλύτερους όρους από τον ΟΗΕ, δεν υπήρξε πρόοδος για το σχέδιο Ράνκλιφ. Το 1958 ο Χάρολντ Μακμίλαν έβαλε μπροστά ακόμα ένα σχέδιο, που απορρίφθηκε από



Ο Δρ Νιχάτ Ερίμ, δολοφονηθείς στις 19 Ιουλίου 1980 στην Κωνσταντινούπολη (<https://www.biyografiya.com/biyografi/14821>).

Ο Δρ Ερίμ το 1956 με δύο εκθέσεις του σχεδίασε την τουρκική πολιτική επανάκτησης της Κύπρου από την Τουρκία, που ακολουθείται κατά γράμμα μέχρι σήμερα

την ελληνική Κυβέρνηση και τον Αρχ. Μακάριο. Όμως, οι συνταγματικές προτάσεις Ράνκλιφ αποτέλεσαν τις Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου και ετοιμάστηκε το σύνταγμα του 1960.

»Δεν αναμείχθηκα στην προετοιμασία των Συμφωνιών (Ζυρίχης-Λονδίνου), όμως ήμουν στην προετοιμασία του Συντάγματος της Κύπρου, όπως μου ζήτησε ο Πρωθυπουργός Μεντερές, και ηγήθηκα της τουρκικής αντιπροσωπίας στη μεικτή επιτροπή για την προετοιμασία του. Ξεκινήσαμε δουλειά στη Κύπρο και δουλέψαμε

για λίγο στη Λωζάννη επειδή ο ουδέτερος σύμβουλος, Καθηγητής Bridel, δεν μπορούσε φύγει από το πανεπιστήμιο της Λωζάννης. Οι συνταγματικές ετοιμασίες διήρκεσαν από το 1959 μέχρι τον Μάρτιο του 1960 και σε ένα χρόνο περάσαμε 183 μέρες στην Κύπρο. Το κρίσιμο, δύσκολο σημείο ήταν τα δικαιώματα του εκτελεστικού οργάνου. Ο Αρχ. Μακάριος δεν μπορούσε να δεχθεί ότι έπρεπε να μοιραστεί τις προεδρικές εξουσίες με έναν Τούρκο Αντιπρόεδρο. Ο Μακάριος παραμέρισε τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή Κληρί-

δη και ήθελε να διαπραγματευτεί απευθείας ο ίδιος. Μετά από λίγο έφερε τις συζητήσεις σε ρήξη και έφυγα από την Κύπρο. Τελικά η Αθήνα και η Άγκυρα συμφώνησαν στην ανάγκη το άρθρο της συμφωνίας της Ζυρίχης για τις εξουσίες να περιληφθεί και ο Μακάριος δέχθηκε. Ο στόχος του Αρχιεπισκόπου ήταν να διαφθείρει τη Συμφωνία Ζυρίχης με πρόνοιες που συνέφεραν στον ίδιο, και εμείς δεν θα το επιτρέπαμε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς εξηγεί τις περαιτέρω ενέργειες του Αρχιεπισκόπου. Μετά την ανεξαρτησία του κράτους όλες οι προσπάθειες ήταν βασισμένες στην άρνησή του να δεχθεί τον Τούρκο Αντιπρόεδρο συνεταιρό του... Το 1963 επισκέφθηκε την Άγκυρα και στις συζητήσεις του με τον Πρωθυπουργό Ινονού δεν δεχόταν την ύπαρξη ξεχωριστών δημαρχείων, το δικαίωμα των Τούρκων να θέτουν βέτο στον προϋπολογισμό... Η τουρκική κυβέρνηση απάντησε ότι αυτά τα σημεία ήταν αυτά που είχαν συμφωνηθεί στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο και αποτέλεσαν μέρος του κυπριακού συντάγματος, επομένως έπρεπε να το πάρει απόφαση και να μοιράζεται το κράτος με τους Τούρκους...».

Στη συνέχεια, ο Ερίμ κατηγορεί τον Μακάριο ότι αποπειράθηκε να αλλάξει το ισοζύγιο με μονομερή δράση το 1963... εκμεταλλευόμενος τα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας, όμως η Τουρκία και η ηρωική αντίδραση των Τούρκων δεν το επέτρεψαν (Φ.Α. Τουρκικό πραξικόπημα για διάλυση της ΚΔ και αντικατάστασής της με δύο ομόσπονδα κράτη). «Το επανέλαβε το 1967», προσθέτει, «και ο Πρωθυπουργός Σ. Ντεμιρέλ αντιστάθηκε δυναμικά» (Φ.Α. Απαίτηση Τουρκίας για απόσυρση της Ελληνικής Μεραρχίας). «Μετά το 1967 τα ΗΕ αύξησαν το ενδιαφέρον τους και ξεκίνησαν ενδοκοινοτικές συνομιλίες, που διήρκεσαν μέχρι το 1974...».

Τζόνσον και Άτσεσον 1964

Ο Ερίμ διηγείται ότι το 1964 συνόδευσε τον Πρωθυπουργό Ινονού στην Ουάσιγκτον ως σύμβουλός του. Αρχές του 1964 ο Πρόεδρος Τζόνσον (είπε) είχε

εμποδίσει τουρκική απόβαση στην Κύπρο μέσω μιας παράξενης, δριμυγίας και απειλητικής επιστολής, που δεν άρεσε καθόλου στην Τουρκία. Για να διορθώσει την επίδρασή της κάλεσε τους Πρωθυπουργούς Τουρκίας και Ελλάδας στην Ουάσιγκτον και διόρισε τον κ. Ντιν Άτσεσον γι' αυτό, και ο Ινονού διόρισε τον Δρα Ερίμ να κάνει τη διαπραγμάτευση με τον Άτσεσον. Ο Γ. Παπανδρέου έφθασε δύο μέρες αργότερα και δέχθηκε την αρχή τριμερών συζητήσεων. Όμως ήθελε ως βάση τη Γενεύη και όχι το Camp David κάτω από την ομπρέλα του ΟΗΕ. Ο Τζόνσον δέχθηκε. Ο Δρ Ερίμ συνάντησε τον Άτσεσον σε ένα γιοι στον ποταμό Πόταμακ και ετοιμάστηκε μια δήλωση... Καθώς ήταν στη Νέα Υόρκη έμαθαν ότι ο Στρατηγός Γρίβας έφθασε στο νησί, αλλά τους καθούχασαν οι Αμερικανοί ότι είχε πάει να πολεμήσει τους κομμουνιστές...

(Φ.Α. Ο Άτσεσον είχε ενημερωθεί από τουρκικές πηγές ότι ο τουρκικός στόλος δεν ήταν έτοιμος για εισβολή και ενημέρωσε και το Λονδίνο).

Και συνεχίζει ο Δρ Ερίμ: «Φθάσαμε στη Γενεύη. Η ελληνική Κυβέρνηση είπε ότι σε τριμερή συνεδρία, θα διαπραγματευόταν ξεχωριστά με τον Άτσεσον και το

ίδιο θα κάναμε κι εμείς. Έβαλε μπροστά ο Άτσεσον την πρότασή του, που θεωρήθηκε το "πρώτο (του) σχέδιο". Το σχέδιο προέβλεπε μια γραμμή από την Ακανθού, ανατολικά της Κερύνειας, μέχρι ανατολικά της Αμμοχώστου -αυτό το κομμάτι της νήσου- και ανατολικά και βόρεια της γραμμής αυτής να μείνει στην Τουρκία. Η Τουρκία θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί σ' αυτήν τη ζώνη στρατιωτική δύναμη divisional strength... και καθώς (τουρκικοί) οικισμοί ήταν σκορπισμένοι παντού όπως Πάφο, Λεμεσό, Λάρνακα, Κερύνεια, Μόρφου, Αμμόχωστο και Λευκωσία και άλλες περιοχές, προτάθηκε η δημιουργία περιπίπου 8 τουρκικών καντονίων στο σχέδιο... Δεχθήκαμε την αρχή του γεωγραφικού διαχωρισμού, όμως είχαμε κάποιους προβληματισμούς για την τοποθέτηση στρατιωτικής δύναμης... Σε τόσο μικρή περιοχή, δίχως χώρο για αεροπορική βάση. Μπορούσαν να συζητηθούν όμως έτσι και οι Έλληνες δεχόντουσαν την αρχή.

»Ο Άτσεσον, μας είπε ο Παπανδρέου, είχε δεχθεί το σχέδιο, αλλά έπρεπε να γίνει δεκτό και από τον Αρχ. Μακάριο. Τον κάλεσε στην Αθήνα. Αμέσως έχασα κάθε ελπίδα... Πράγματι ο Αρχιεπίσκοπος είπε στους δημοσιογράφους ότι το

σχέδιο ήταν ουσιαστικά διχοτομικό, παρόλο που δεν ονομαζόταν έτσι. Το απέρριψε κατηγορηματικά. Ονόμασε τον Άτσεσον "αυτο-προκαλεσμένο μεσολαβητή" και ότι η λύση μόνο από τον ΟΗΕ μπορούσε να έλθει.

»Στις 8 Αυγούστου 1964, οι



δυνα- μεις του Μακαρίου επιτέθηκαν των τουρκικών οικισμών στην περιοχή Erenkoy-Mansoura και επιτεθήκαμε με την αεροπορία μας (Φ.Α. βλέπε βομβαρδισμοί - ολοκαύτωμα Τηλλυρίας). Φοβήθηκαν οι ελληνικές δυνάμεις και σταμάτησαν την επιχείρηση. Ο ΟΗΕ κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει.

»Επιστρέψαμε στην ουδέτερη

Γενεύη και ο Άτσεσον μου έδειξε μια πρόταση όχι δική του αλλά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και Τζόνσον και διάβαζε από ένα τέλεξ. Η πρόταση άλλαξε εντελώς το αρχικό σχέδιο του Άτσεσον. Δεν υπήρχε μια ξεχωριστή γεωγραφική περιοχή για τους Τούρκους, απλώς μια μικρή στρατιωτική βάση με ενοικιαγορά (lease) στην Τουρκία, βόρεια της Βρετανικής Βάσης Δεκέλειας. Ούτε κυριαρχία και η βάση ενοικιαγοράς από την Κυπριακή Δημοκρατία. Είχα μαζί μου τον Στρατηγό Τ. Σουνάλι. Απορρίψαμε και τερματίστηκαν οι συνομιλίες. Απορρίφθηκε και από Αθήνα και Άγκυρα.

»Κατάλαβα ότι υπήρχαν δύο σχολές σκέψης στην Ουάσιγκτον. Η μία του Άτσεσον, για μια δυνατή Τουρκία, στην οποία να βασίζονται οι ΗΠΑ, και η άλλη του Ντιν Ρασκ (Υπ. Εξωτερικών ΗΠΑ), που ήθελε να κρατήσει την Τουρκία και την Ελλάδα ισότιμα (same footing), δίχως να ενοχλεί τα αισθήματα αμοιτέρων. Επίσης, πιστεύω ότι και η πολιτική του κ. Κίσιγγκερ υπήρξε παρόμοια και ακόμα πιο έντονη από εκείνη του κ. Άτσεσον...».

Όταν ήταν Πρωθυπουργός το 1971, είπε, βρήκε ευνοϊκή ανταπόκριση από τον κ. Παπαδόπουλο

(κουνικό Πρωθυπουργό) στη θέση του ότι «...οι σχέσεις μεταξύ κρατών δεν μπορούν να είναι με τη λογική του Αρχ. Μακαρίου... Έχουμε μια εξαίρετη ευκαιρία. Στην Κύπρο δυο κοινότητες ζουν πλάι-πλάι σε μια ντε φάκτο ομοσπονδία. Πόσο ωραία θα ήταν να την κάνουμε λειτουργική...». Ο Παπαδόπουλος όμως ήθελε, είπε, πρώτα να καλύτερουν τις ελληνο-τουρκικές σχέσεις. «Απάντησα αυτό ήταν αδύνατο... Θα θυμάστε τότε υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ Μακαρίου και Παπαδόπουλου, δεν γνωρίζω την πραγματική αιτία, αλλά έχω την εντύπωση ότι σχετίζονταν με τις δικές μας ανταλλαγές», πρόσθεσε ο Ερίμ.

Και ολοκληρώνει ο Δρ Ερίμ συνοπτικά ότι, ενόσω ο Μακάριος θεωρούσε τους Τούρκους ως μειονότητα και δεν δεχόταν την αρχή ότι το κράτος της Κύπρου βασίζεται σε έναν τουρκο-ελληνικό συνεταιρισμό... καμία τουρκική κυβέρνηση δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά...

Πηγές:

A) Σχετικά στο βιβλίο Φ.Α. «Διζωνική vs Δημοκρατία», 2019, Λεμεσός. Β) Οι δύο εκθέσεις του Δρος Ν. Ερίμ στα Ελληνικά στο βιβλίο του κ. Κώστα Ν. Χατζηκωστή «Επτά Προεδρικά Πορτραίτα» και Γ) στα Ελληνικά και Αγγλικά επίσης εδώ: https://i-epikaira.blogspot.com/2023/02/blog-post_32.html.



Νέα θέση Εργασίας
Chief Financial Officer

Δώσε τη δυναμική της Cyta στην καριέρα σου

Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο και αναζητούμε στελέχη που είναι πρόθυμα να αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο στην επιτυχία μας.

Είστε διατεθειμένοι να αντιμετωπίζετε προκλήσεις σε καθημερινή βάση; Σας αρέσει να καθοδηγείτε τους ανθρώπους να κάνουν τη διαφορά; Είναι κίνητρο για σας, η πραγματοποίηση ουσιαστικής αλλαγής;

Ελάτε μαζί μας στη Cyta και μοιραστείτε το όραμά μας για τη δημιουργία ενός ψηφιακού μέλλοντος σε έναν πιο ανθρώπινο, πιο βιώσιμο κόσμο, όπου όλοι συμμετέχουμε ενεργά.

Η θέση θα πληρωθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας, δυνάμενης να ανανεωθεί για ακόμα πέντε (5) έτη με απόφαση της Cyta, νοουμένου ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει υπέρβαση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Η Προκήρυξη, Αίτηση Διορισμού, οι Όροι Εργασίας του Ανώτερου Διευθυντή, το Ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρώσει, η Δήλωση Συγκατάθεσης που πρέπει να υπογράψει και οι περί του Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικοί Κανονισμοί βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα <https://www.cyta.com.cy/vacancies-chief-financial-officer>



ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Μέρος Α'

Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί για τον Ελληνισμό του νησιού μας εθνική τραγωδία και για σύμπαντα τον Ελληνισμό το φοβερότερο πλήγμα που δέχθηκε στη σύγχρονη ιστορία του. Ήταν μια δεύτερη Μικρασιατική Καταστροφή. Οι πληγές που άνοιξε ο τουρκικός Αττίλας στο σώμα της Κύπρου δεν έχουν ακόμα επουλωθεί. Το 36% του εδάφους της εξακολουθεί -50 χρόνια μετά- να κρατείται με τη βία των τουρκικών όπλων και η Άγκυρα, με την ανοχή των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί κάθε τόσο νέα τετελεσμένα, καθιστώντας τα κατεχόμενα κυπριακά εδάφη τουρκική επαρχία. Η Κύπρος πληρώνει τα λάθη των ηγεσιών της και των ηγεσιών της Ελλάδας. Ουδέποτε χάραξαν ενιαία γραμμή στο εθνικό θέμα, ουδέποτε υπολόγισαν τον τουρκικό παράγοντα. Αντίθετα, Αθήνα και Λευκωσία μια συμφωνούσαν και μια διαφωνούσαν με τη λύση του Κυπριακού και τον Ιούλιο του 1974 εκδήλωσαν πλήρη διαφωνία, με αποτέλεσμα την ανατροπή του Μακαρίου με το άφρον πραξικόπημα, που το εκμεταλλεύτηκε η καιροφυλακτούσα Τουρκία για να εισβάλει με τις ορδές του Αττίλα στο ανοχύρωτο νησί μας, το οποίο σπαρασσόταν σε εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Μακαριακών και Γριβικών. Ανεξαρτησιακών και ενωτικών.

Ενδείξεις για τις προθέσεις της Τουρκίας να εισβάλει στο νησί υπήρξαν αρκετές κατά τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα πριν από το πραξικόπημα πληθύνονταν συνεχώς και είχαν αποκορυφωθεί την άνοιξη του 1974. Ο άρατος δικτάτορας, Δημήτρης Ιωαννίδης, που ήταν γνωστός φανατικός αντιμακαριακός, καθώς και η λοιπή ηγεσία της Χούντας γνώριζαν τις τουρκικές πολεμικές προπαρασκευές, όταν έπαιρναν την απόφαση για την ανατροπή του Μακαρίου με πραξικόπημα. Γνώριζαν τη συγκέντρωση τουρκικών στρατευμάτων στη νότια Μικρασία, αλλά δεν πήραν κανένα μέτρο για την άμυνα της Κύπρου, προτού προχωρήσουν στο πραξικόπημα. Καταπελικές για τη Χούντα είναι οι μαρτυρίες του ε.α. συνταγματάρχη Σημαιοφορίδη, υπολοχαγού τότε, υπευθύνου του κλιμακίου της ΚΥΠ στην Κερύνεια. Όπως κατέθεσε στην Επιτροπή της Βου-



50ή ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Στα βήματα του Αττίλα και της εισβολής

λής των Ελλήνων για τον Φάκελο της Κύπρου, επανειλημμένα είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, με συγκεκριμένες πληροφορίες για τη δραστηριότητα της 39ης Μεραρχίας του τουρκικού στρατού, που ήταν αποδεδειγμένη από το ΝΑΤΟ. Επανειλημμένα στην κατάθεσή του ο Σημαιοφορίδης αποκαλύπτει ότι η 39η τουρκική Μεραρχία, που ήταν επιφορτισμένη με την εισβολή στην Κύπρο, παρακολουθείτο από τις Ελληνικές Μυστικές Υπηρεσίες τα τελευταία 5 χρόνια.

Η Μεραρχία αυτή, που είχε σύνθεση τριών συνταγμάτων, από τον Απρίλη μέχρι τον Ιούνιο του 1974 διεξήγε ασκήσεις

Η «Σ», εξ αφορμής της 50ής μαύρης επετείου της τουρκικής εισβολής, δημοσιεύει, αρχίζοντας από την παρούσα έκδοση, σειρά ιστορικών άρθρων για τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατοχή του 36% του εδάφους της Κύπρου, που εξακολουθεί -50 χρόνια μετά- να κρατείται με τη βία των τουρκικών όπλων

που κάλυπταν την περιοχή από τη Μερσίνα μέχρι την Αντιόχεια. Στην άσκηση συμμετείχαν και αεροπλάνα με πιλότους ανώτερους αξιωματικούς, ενώ συνήθως οι πιπύσεις αυτές γίνονταν από μικρούς αξιωματικούς για εκπαίδευση. Όταν έληξε η άσκηση, στις 15 Ιουνίου, ανακλήθηκαν οι άδειες όλων των απλών στρατιωτών και των αξιωματικών μέχρι τον βαθμό του στρατηγού. Όλες οι πληροφορίες διαβιβάζονταν και στον Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Γρηγόρη Μπινάνο, που είχε διατελέσει Επιτελάρχης της Εθνικής Φρουράς, όταν η Ελληνική Μεραρχία βρισκόταν στην Κύπρο. Ο Αρχηγός του Ναυτικού, αντι-

ναύαρχος Πέτρος Αραπάκης, στην κατάθεσή του στην ίδια Επιτροπή κατέθεσε ότι, στις 17 Ιουλίου 1974, δηλαδή τρεις ημέρες πριν από την εισβολή, σε δεξίωση που έδωσε ο πρέσβης της Δυτικής Γερμανίας στην πρεσβεία του, αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατούσε μετά το πραξικόπημα, του είπε ότι, «δεν είναι βέβαιος αν τα πράγματα θα είναι καλά και αύριο». Την πληροφορία αυτήν την διαβίβασε αμέσως στον Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Γρηγόρη Μπινάνο, γιατί άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι σημειώνονται στη Βουλγαρία μετακινήσεις στρατευμάτων. Παρόμοιες πληροφορίες διαβιβάζονταν στον Μπινάνο και από τον αρχηγό της ΚΥΠ, στρατηγό Λάμπρο Σταθόπουλο. Το γεγονός αυτό για ψεύτικες πληροφορίες επιβεβαιώνει και ο Αραπάκης, ο οποίος διαψεύδει τον Σταθόπουλο, ότι δεν διαβίβασε τέτοιες πληροφορίες στο Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ψεύτικες αυτές πληροφορίες στόχευαν στον εκφοβισμό του Ελληνικού Στρατού και στη μείωση του ηθικού του, καθώς και στην πρόκληση σύγχυσης στη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, η οποία δεν πήρε κανένα μέτρο για την ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς, με άντρες και άλλα πολεμικά μέσα.

Απόπλους του Αττίλα και εισβολή

Η διαταγή για τον απόπλου της 39ης τουρκικής Μεραρχίας δόθηκε στις 4.30 της 19ης Ιουλίου 1974 από τον σωματάρχη αντιστράτηγο Ερσίν, που είχε έδρα τα Άδανα. Στις 5.30 η ώρα η βρετανική πλεόραση μετέδιδε τον απόπλου του τουρκικού αποβατικού στόλου από το λιμάνι της Μερσίνας. Στις 4.30 της 20ης Ιουλίου κάνει την εμφάνισή της η τουρκική αρμάδα σ' ανοιχτά της Κερύνειας. Μέχρι τις 4.45 πλησιάζουν τα πρώτα αποβατικά σκάφη στην ακτή Πέντε Μίλι και στις 5.20 η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς παρέπαιε, αμήχανη και αδύναμη να



αντιδράσει. Ήταν εντελώς ανίκανη να διαχειριστεί την κατάσταση που δημιουργείτο από την απρόκλητη τουρκική ενέργεια σε βάρος της Κύπρου. Περιμένε εντολές από τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, πώς να ενεργήσει, ενώ οι Τούρκοι έπληπταν με επίγειες και αεροπορικές δυνάμεις τα παράλια της Κύπρου, την Κερύνεια, τη Λευκωσία και την ΕΛΔΥΚ. Η διάταξη των μονάδων της, ειδικά στον χώρο της Κερύνειας και της Λευκωσίας, δεν ήταν η προβλεπόμενη από το σχέδιο άμυνας με τον κωδικό «Κ». Οι περισσότερες από τις μονάδες αυτές είχαν εμπλακεί στο πραξικόπημα και ήταν διασπαρμένες ακόμη σε διάφορα μέρη της νήσου, μέχρι και τη μακρινή Πάφο. Τραγική ήταν η κατάσταση, όπως την κατέθεσαν στον Φάκελο της Κύπρου Κύπριοι και Ελλαδίτες αξιωματικοί, που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατά του Αττίλα τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη φάση της εισβολής. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι, σε καμιά κατάσταση αξιωματικών για το Φάκελο της Κύπρου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, δεν αναφέρεται ότι το ΓΕΕΦ διάταξε πυρά κατά των εισβολέων, όταν αυτοί, εν είδει περιπάτου, αποβιβάζονταν στα ιερά χώματα της ιδιαίτερης πατρίδας



μας. Αντίθετα, από πολλές καταθέσεις και μαρτυρίες αξιωματικών και ανδρών που πολέμησαν, προκύπτει ότι: Το ΓΕΕΦ συνιστούσε αυτοσυγκράτηση, παραμένοντας ανεργό. Καθυστερημένα, σύμφωνα με τις τηλεφωνικές οδηγίες που έπαιρνε από το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι τις 8.40 η ώρα, δηλαδή τρεις ώρες και 20 λεπτά μετά την έναρξη της εισβολής, εδέσσε να ενεργήσει εκδίδοντας διαταγές. Και το χειρότερο ήταν ότι οι διαταγές του ΓΕΕΦ για την εκτέλεση

του σχεδίου Αμύνης δεν άρχισαν να υλοποιούνται αμέσως. Στις ελάχιστες περιπτώσεις έγινε αυτό με πρωτοβουλία των διοικητών των μονάδων.

Μονάδες Καταδρομών και Πεζικού, που έπρεπε να βρίσκονταν στον Πενταδάκτυλο και νότια της Κερύνειας, βρέθηκαν στη Λευκωσία, εκτός από έναν λόχο που βρέθηκε στη θέση του. Πέρα από τις προβλεπόμενες 2 Μοίρες Πυροβολικού, βρέθηκαν στην περιοχή Λευκωσίας και δυο πυροβολαρχίες

Ορειβατικού Πυροβολικού. Εκτός της περιοχής βρέθηκαν μόνο δυο πυροβολαρχίες, που είχαν ήδη κινηθεί προς την Κερύνεια.

Το σχέδιο άμυνας κατά της εισβολής

Το σχέδιο άμυνας της Κύπρου με τον κωδικό «Κ» είχε καταρτισθεί από τον Ταξίαρχο Παύλο Παπαδάκη, όταν ήταν Επιτελάρχης της Εθνικής Φρουράς, μετά την ανάκληση του Στρατηγού Γρίβα-Διγενή και της Ελληνικής

Μεραρχίας τον Δεκέμβριο του 1967 και Γενάρη του 1968. Το νέο σχέδιο ήταν βασισμένο στο σχέδιο άμυνας που είχε καταρτισθεί από τον Γρίβα και τους επιτελείς του με τα δεδομένα της παρουσίας της Ελληνικής Μεραρχίας. Ο Παπαδάκης προσαρμοσε το σχέδιο στα νέα αμυντικά δεδομένα. Το νέο σχέδιο προέβλεπε και στήριζε την άμυνα της Κύπρου στις δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς και σε συγκεκριμένα τμήματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που θα εμπλέκονταν, όχι αμέσως μετά την εισβολή, αλλά μετά από εντολή του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα τμήματα αυτά ήταν:

Α) Δυνάμεις στρατού Ξηράς: Σύνταγμα ΕΛΔΥΚ (900 ανδρών).

Β) Δυνάμεις Ναυτικού: Ένα υποβρύχιο και μια τορπιλάκατος.

Γ) Δυνάμεις Αεροπορίας: Μια μοίρα αεροσκαφών Δ/Β με αεροσκάφη F-84 για επίθεση στον χώρο ανάπτυξης της τουρκικής ναυτικής δύναμης ή του προγεφυρώματος.

Οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς, σύμφωνα με το σχέδιο «Κ», ενεργοποιούνταν αυτόματα με διαταγή του ΓΕΕΦ από τη στιγμή που η εχθρική ναυτική δύναμη έμπαινε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας (12 ναυτικά μίλια).

*Στο Μέρος Β' η έναρξη της εισβολής.

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος: 14η Τελετή Αποφοίτησης

Μεγάλος αριθμός αποφοίτων μαζί με μέλη των οικογενειών τους συμμετείχαν, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη ακαδημαϊκού κύκλου αριστείας

Την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος διοργάνωσε στους χώρους του Coral Beach Hotel & Resort την 14η Τελετή Αποφοίτησης από ιδρύσεώς του. Μεγάλος αριθμός αποφοίτων μαζί με μέλη των οικογενειών τους συμμετείχαν, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακαδημαϊκού κύκλου αριστείας, γνώσης και εξαιρετων επαγγελματικών προοπτικών, τις οποίες προσφέρει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

Τη σημαντική εκδήλωση τίμησε και απθύνη χαιρετισμό η Έντιμη Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Αννίτα Δημητρίου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κος Γιώργος Λεπτός και μια πληθώρα εξεχόντων καλεσμένων και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Ο κ. Λεπτός στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο όραμα του Ιδρυτή του Πανεπιστημίου, αείμνηστου Μιχαλάκη Λεπού, το οποίο πλέον υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία στηριζόμενο στους αναπτυξιακούς



στρατηγικούς του στόχους και έχοντας απονείμει πλέον των 7.885 τίτλων Πτυχιακού, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού επιπέδου και έχοντας καταξιωθεί πλέον ως ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα δημιουργίας και παροχής υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου καινοτόμου εφαρμοσμένης γνώσης, διεθνών επιτυχιών των μελών της φοιτητικής του κοινότητας και συνεισφοράς στην τοπική και εθνική ανάπτυξη.

Επίσης τόνισε την επιτυχή διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, καθώς και τη διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση

Το όραμα του Ιδρυτή του Πανεπιστημίου, αείμνηστου Μιχαλάκη Λεπού, πλέον υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία, στηριζόμενο στους αναπτυξιακούς στρατηγικούς του στόχους και έχοντας απονείμει πλέον των 7.885 τίτλων Πτυχιακού, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού επιπέδου



και επαγγελματική πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών του, τα οποία διαρκώς αναβαθμίζονται και προστίθενται νέα, όπως το πτυχίο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις των τεχνολογικών αλλαγών και αγορών του 21ου αιώνα.

Την εξαιρετική τελετή έκλεισε ο Καθ. Παντελής Σκλιάς, Πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο οποίος ευχαρίστησε το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη μεγάλη κοινή προσπάθεια όλων, η οποία αναδεικνύει το διεθνές αποτύπωμα και την επιτυχή και ποιοτικά αναβαθμισμένη λειτουρ-

γία του Πανεπιστημίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιτυχία ένταξης του Πανεπιστημίου στην Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια EMERGE, ως ορόσημο για τη συνεχή ανάπτυξη και δυναμική ένταξη και συνεισφορά του στον ενιαίο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, ευχήθηκε κάθε επιτυχία και ευόδωση στα όνειρα και τις προσδοκίες των αποφοίτων και των οικογενειών τους, τονίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος θα είναι πάντα το «κοινό τους σπίτι».

Ενοχλήσεις από Λίβανο για ηλεκτρικό καλώδιο Κάδμος

Εγείρουν ζήτημα Εθνικής Ασφάλειας για υποκλοπές δεδομένων και δείχνουν προς Ισραήλ



ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ

Ενα εξαιρετικά ύπουλο και επικριτικό, κυρίως προς την Κυβέρνηση του Λιβάνου, άρθρο με πολλαπλές διαστάσεις που εμπλέκει την Κύπρο με το Ισραήλ δημοσιεύτηκε τις προηγούμενες μέρες από τη λιβανέζικη εφημερίδα An-Nahar και αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Λιβάνου. Στο στόχαστρο της εφημερίδας είναι κυρίως οι υπεύθυνοι στον τομέα των τηλεπικοινωνιών της χώρας με αφορμή την πρόσφατη προσφορά για την εγκατάσταση ενός υποβρυχίου καλωδίου χρηματοδοτούμενου από την Εθνική Αρχή Τηλεπικοινωνιών της Κύπρου (CYTA), αξίας 10 εκατομμυρίων



τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου. Η συμφωνία υπεγράφη τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022, στη Βηρυτό.

Υπάρχει ένα υποθαλάσσιο καλώδιο που συνδέει τον Πενιάσχοινο της Κύπρου με τη Βηρυτό και την Jdaide του Λιβάνου, το καλωδιακό σύστημα CADMOS, το οποίο είναι ένα υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα μήκους 230 km. Το καλωδιακό σύστημα CADMOS ολοκληρώθηκε το 1995.

Όπως είχε ανακοινωθεί, το CADMOS-2 θα συμπληρώσει και στο μέλλον θα αντικαταστήσει ένα καλωδιακό σύστημα που θα διασυνδέει τις δύο χώρες από το 1995 και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2024, για να καλύψει τις ανάγκες της διεθνούς συνδεσιμότητας.

Ερώτημα στη Βουλή

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η κυπριακή εταιρεία θα καλύψει όλα τα έξοδα και θα παρέχει στον Λίβανο δωρεάν μερίδιο 50% του καλωδίου, με την προϋπόθεση ότι η CYTA θα διατηρεί το δικαίωμα λήψης όλων των αποφάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία, την επένδυση και τη συντήρηση. Αξιοματούχοι του Λιβάνου υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα της παρακολούθησης των υποβρυχίων καλωδίων, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιείται από διεθνείς υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο βουλευτής Qabalan Qabalan έθεσε το ζήτημα στην κοινοβουλευτική επιτροπή τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου και απύθυνε ερώ-



Ποιος ήταν ο Κάδμος

Ο Κάδμος ήταν ο ιδρυτής και ο πρώτος βασιλιάς της Θήβας. Ήταν γιος του βασιλιά της Φοινίκης, Αγίνωρα και της Τηλέφασσας (της κόρης του Νείλου, σύμφωνα με μια εκδοχή) και αδελφός της Ευρώπης, του Φοίνικα, του Κίλικα και του Θάσου. Από την πλευρά του πατέρα του καταγόταν από τον μυθικό βασιλιά της Αιγύπτου, τον Έπαφο, τον γιο του Δία και της αργίπσας Ιούς, όταν εκείνη κυνηγημένη από την Ήρα έφτασε, μεταμορφωμένη σε αγελάδα, στη χώρα του Νείλου. Ο ιστορικός Ηρόδοτος στο 5ο βιβλίο των Ιστοριών του (Ιστοριών πέμπτη έπιγραφομένη Τερψιχόρη) θεωρεί ότι ο Κάδμος έφερε το αλφάβητο στην Ελλάδα και ονομάζει τα γράμματα «καδμήια» ή «φοινικία».

τημα προς την κυβέρνηση σχεικά με το υπόβαθρο της κυπριακής πρωτοβουλίας και «τον βαθμό κινδύνου που εγκυμονεί αυτό το καλώδιο για την εθνική ασφάλεια του Λιβάνου». Συνδέοντας το νέο καλώδιο CADMOS 2 στο καλώδιο IMEWE, οι συσκευές υποκλοπής καλωδίων θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα Διαδικτύου για Λιβανέζους, κυβερνητικούς οργανισμούς και όλες τις ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων όλων όσων λαμβάνουν χώρα μέσω κυψελοειδών συσκευών και του σταθερού δικτύου, όπως σημειώνεται.

Χωρισμένοι στα 3

Επί της ουσίας οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες από την καθιέρωση του ισραηλινού καλωδίου το 2012. Η πρώτη συμφώνησε από άγνοια, διεκδικώντας γνώση και εμπειρία στις επικοινωνίες. Η δεύτερη ομάδα είναι αυτή της «αντίστασης», η οποία συμφώνησε, αν και απρόθυμα, με βάση τη διαβεβαίωση της ότι δεν θα χρησιμοποιούσε «κρατικά δίκτυα». Σήμερα, η ομάδα αυτή είναι πιο

σκεπτική υπό τον φόβο των ισραηλινών υποκλοπών. Όσον αφορά την τελευταία κατηγορία, το δημοσίευμα αναφέρει πως μπορεί να δελεάστηκε από πειστικά κίνητρα, καθώς δεν είναι απίθανο η προσφορά της κυπριακής εταιρείας να μην περιοριζόταν στην κάλυψη του κόστους του υποβρυχίου καλωδίου, αλλά μάλλον πέρασε από αυτό για να παρακινήσει ορισμένους αξιωματούχους να συμφωνήσουν και να προωθήσουν την αγορά εργασίας.

Ανώνυμες πηγές στο δημοσίευμα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «η έκπληξη θα είναι πολύ μεγάλη όταν γίνει γνωστό ότι ο πραγματικός φορέας που χρηματοδότησε τη δημιουργία του καλωδίου CADMOS 2 είναι ισραηλινών συμφερόντων».

Ανακοίνωση Προοδευτικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Λιβάνου

Με αφορμή το δημοσίευμα, το Προοδευτικό Σοσιαλιστικό Κόμμα του Λιβάνου κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να λάβουν άμεσα μέτρα για να σταματήσουν, αυτό που ονομάζει «παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου και των επικοινωνιών του Λιβανικού λαού από το Ισραήλ, παρακολούθησης τηλεφωνικές κλήσεις μέσω του υποθαλάσσιου καλωδίου που συνδέει τον Λίβανο με την Κύπρο».

Το κόμμα δηλώνει έκπληκτο από την «έγκριση του Λιβάνου το 2022 για τη δημιουργία του καλωδίου CADMOS 2 που συνδέει τον Λίβανο με τον σταθμό «Πενιάσχοινο», ο οποίος περιέχει τα ισραηλινά καλώδια JONAH και ARIEL, που συνδέουν τη Χαίφα και το Τελ Αβίβ με την Κύπρο», εκφράζοντας τη λύπη του για την «αποτυχία λήψης τυχόν προληπτικών μέτρων από τον Λίβανο για την αποτροπή μιας τέτοιας μεγάλης παραβίασης».

«Για άλλη μια φορά, η επίσημη αμέλεια μετατρέπεται σε σκάνδαλο ή ακόμα και έγκλημα», σημειώνεται. Στο πλαίσιο αυτό το Προοδευτικό Σοσιαλιστικό Κόμμα ζητά οι πληροφορίες να κοινοποιηθούν προς το δικαστικό σώμα και τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλειας και δικαιοσύνης, «για να τεθεί τέλος στο έγκλημα που διαπράχθηκε στο όνομα του «Κάδμου», με ό,τι συνεπάγεται μια τρέχουσα επίθεση και παραβίαση της ιστορίας του φοινικικού και ελληνικού πολιτισμού και της ιστορίας του Λιβάνου, του παρόντος, του μέλλοντος και της ασφάλειάς τους».

“
Το όλο ζήτημα δεν πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα, αλλά ως συνέχεια του παζλ των προειδοποιήσεων της Χεζμπολάχ προς την Κύπρο

δολαρίων για σύνδεση των δύο χωρών. Το «δώρο», όπως αποκαλείται, της Κύπρου, «θέτει την εθνική ασφάλεια του Λιβάνου σε κίνδυνο» και, αν γίνει αποδεκτό, αποτελεί εγκληματική πράξη σε μια χώρα με θεσμούς, δικαιοσύνη και δικαστικό σύστημα. Επί της ουσίας το δημοσίευμα θέτει θέμα κινδύνου υποκλοπής δεδομένων από το καλώδιο από το Ισραήλ μέσω Κύπρου. Ωστόσο, το όλο ζήτημα δεν πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα, αλλά ως συνέχεια του παζλ των προειδοποιήσεων της Χεζμπολάχ προς την Κύπρο.

Το παρασκήνιο του καλωδίου Κάδμος

Το 2022 η Cyta ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου για την κατασκευή και συντήρηση του CADMOS-2, μιας νέας υποθαλάσσιας



Κυριακή 14 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Η Τράπεζα Eurobank A.E. (η «Προτείνουσα»), θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών A.E., σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2024, αναφορικά με την διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς (η «Δημόσια Πρόταση») προς όλους τους μετόχους της εταιρείας Hellenic Bank Public Company Limited («Hellenic Bank», «Ελληνική Τράπεζα», «Υπό Εξαγορά Εταιρεία») για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank και σύμφωνα με το Άρθρο 22(1) (α)(i) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022 (ο «Νόμος»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 25 Ιουνίου 2024, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «Επιτροπή») ενέκρινε τη δημοσίευση του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγμένοι στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ»).

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, η Προτείνουσα ήδη κατέχει άμεσα 229.030.025 μετοχές, ήτοι το 55,48% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Επομένως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής και είναι άνευ όρων. Κατά συνέπεια η Προτείνουσα είναι υποχρεωμένη να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που θα της προσφερθεί με βάση τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και νοουμένου ότι δεν προκύψουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις ανάκλησης ή ακύρωσης της Δημόσιας Πρότασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου.

Επιπρόσθετα, η Προτείνουσα θα προβαίνει στην απόκτηση μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας κατά την Περίοδο Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης στην τιμή της προσφερόμενης αντιπαροχής των €2,56 κατά τις χρηματιστηριακές συναντήσεις.

Με βάση το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, η αντιπαροχή που προσφέρεται στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση είναι €2,56 ανά μετοχή πληρωτέα σε μετρητά. Η προτεινόμενη αντιπαροχή των €2,56 ανά μετοχή είναι κατά 3,03% σε έκπτωση επί της τιμής κλεισίματος της μετοχής την ημέρα που προηγήθηκε της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης και σε υπεραξία της τάξης του 14,84% επί της μέσης τιμής κλεισίματος για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης. Επίσης, η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι σε έκπτωση της τάξης του 33,91% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή της Hellenic Bank σύμφωνα με τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024.

Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας άρχισε την 1^η Ιουλίου 2024 και λήγει στις 30 Ιουλίου 2024, η ώρα 14:30.

Το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης περιέχει πλήρη στοιχεία για τη Δημόσια Πρόταση, την προσφερόμενη αντιπαροχή και λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, το Έντυπο Ανάκλησης καθώς και το Έντυπο Εντολής Επενδυτή έχουν ταχυδρομηθεί στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 0,01% των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Επίσης το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, το Έντυπο Ανάκλησης και το Έντυπο Εντολής Επενδυτή διατίθενται στα ακόλουθα σημεία:

- στα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ σε παγκύπρια βάση,
- στα καταστήματα της Eurobank Cyprus Ltd σε παγκύπρια βάση,
- στα Κεντρικά Γραφεία του Συμβούλου της Δημόσιας Πρότασης, The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), στη Λευκωσία ως αναφέρεται πιο κάτω,
- στην ιστοσελίδα της CISCO www.cisco-online.com.cy, καθώς και
- στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ www.cse.com.cy.

Το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή, είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση σε ηλεκτρονική μορφή από την 1^η Ιουλίου 2024:

- στην ιστοσελίδα της Προτείνουσας (www.eurobank.gr)
- στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ (www.cse.com.cy)
- στην ιστοσελίδα του Συμβούλου της Δημόσιας Πρότασης, CISCO (www.cisco-online.com.cy)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης, από την 1^η Ιουλίου 2024, να προμηθεύονται δωρεάν αντίτυπο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης από τα γραφεία του Συμβούλου της Δημόσιας Πρότασης, CISCO, στη διεύθυνση Οδός Αγίου Προκοπίου και Ποσειδώνος 1, 1^{ος} Όροφος, Έγκωμη, 2406, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. 22121700, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 8:00 έως 17:00.

Τι θα γίνει τελικά με αυτά τα έξυπνα τηλέφωνα;

Έχουν μετατραπεί σε μικρούς υπολογιστές, που καλύπτουν πολλές από τις ανάγκες μας – Τι ξέρουμε γι' αυτά;



ΜΑΡΙΖΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ*

Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της El Pais, η αγορά των έξυπνων κινητών δεν μπορεί να αναπτυχθεί άλλο και η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να φέρει επανάσταση στις συνήθειές μας. Οι ειδικοί στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι οι φωνητικές εντολές και οι εικονικοί βοηθοί θα αποκτήσουν εξέχουσα θέση στις οθόνες μας στο άμεσο μέλλον. Προς το παρόν, βλέπουμε να εισέρχονται στην αγορά νέες συσκευές, όπως έξυπνα γυαλιά, κουμπιά ή ρολόγια, τα οποία συνυπάρχουν με το κινητό μας. Τι γνωρίζουμε, όμως, για το κινητό μας;

Προσοχή στους εισβολείς...

Τα έξυπνα τηλέφωνα έχουν μετατραπεί σε μικρούς υπολογιστές, που καλύπτουν πολλές από τις ανάγκες μας - ως ένα μετα-μέσο, το έξυπνο τηλέφωνο ενσωματώνει αβίαστα άλλες τεχνολογίες και πλατφόρμες. Μπορούμε να μιλήσουμε, να γράψουμε, να διαβάσουμε, να μάθουμε, να κάνουμε μαθηματικές πράξεις, να τραβήξουμε φωτογραφίες και βίντεο, να ελέγξουμε τα προγράμματά μας, να συντονιστούμε με άλλους, να εκφράσουμε συναισθήματα, να προσευχηθούμε, να ελέγξουμε ημερολόγια, να αναζητήσουμε μέρη, να βρούμε πληροφορίες (και να τις αρχειοθετήσουμε) και να επικοινωνήσουμε. Μπορούμε, επίσης, να έχουμε πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να διαβάζουμε ειδήσεις, να κάνουμε

τραπεζικές συναλλαγές και ηλεκτρονικό εμπόριο, να παίζουμε παιχνίδια και να λαμβάνουμε δεδομένα υγείας. Μαζί με αυτές τις εφαρμογές και τις ευκολίες τους, όμως, ήρθαν στη ζωή μας και οι λεγόμενοι hackers (αν και αρχικά ο όρος είχε την έννοια του εφευρέτη, πλέον hacker ονομάζεται συνήθως το άτομο το οποίο εισβάλλει σε υπολογιστικά συστήματα).

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα προβλημάτων ασφαλείας των έξυπνων τηλεφώνων, όπως είναι, επίθεση κακόβουλου λογισμικού, επιθέσεις phishing (επιθέσεις ηλεκτρονικού «ψαρέματος» που αποσκοπούν στην κλοπή ή τη ζημία ευαίσθητων δεδομένων), λογισμικό κατασκοπίας, κλοπή ταυτότητας, κλοπή δεδομένων, κ.ά. Ας δούμε τι μας λέει σχετικά ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηλίας Αθανασόπουλος:

«Σε σχέση με τους παραδοσιακούς υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα έχουν πιο ενισχυμένη δραστηριότητα στην εγκατάσταση εφαρμογών. Τυπικά, στο κινητό τηλέφωνο οι χρήστες εγκαθιστούν πολύ περισσότερες εφαρμογές, απ' ό,τι κάνουν με το laptop τους, κι αυτό διότι η εξάπλωση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων έγινε ουσιαστικά με τη βοήθεια των πλουσιών «καταστημάτων εφαρμογών», τα λεγόμενα app stores. Η αυξημένη εγκατάσταση εφαρμογών συνεπάγεται

την αύξηση χρήσης, οι οποίες είναι ή μπορεί να μετατραπούν στην πορεία σε κακόβουλες. Τα app stores προσπαθούν να περιορίσουν τον κίνδυνο, αναλύοντας τις εφαρμογές πριν αυτές διατεθούν στους χρήστες, παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει μαγικός τρόπος ώστε να αποφανθείς αν μια εφαρμογή είναι, ή θα μετατραπεί στην πορεία, σε κακόβουλη με απόλυτη βεβαιότητα. Την επόμενη φορά που θα κατεβάσετε το Angry Birds σκεφτείτε διπλά αν είναι όντως το αυθεντικό Angry Birds!

»Επιπλέον, σε αντίθεση με τους τυπικούς υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα έχουν περισσότερους αισθητήρες (accelerometer, location sensor, κ.λπ.), πράγμα που σημαίνει ότι μια κακόβουλη εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιήσει πιο «έξυπνες» επιθέσεις και να παραβιάσει την ιδιωτικότητα των χρηστών με ποικίλους τρόπους. Για να προστατεύσουν τον χρήστη από τέτοιες επιθέσεις, τα κινητά τηλέφωνα προσφέρουν ειδοποιήσεις για τους αισθητήρες/συσκευές που θα χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή. Παρ' όλα αυτά, οι χρήστες πολλές φορές δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή. Την επόμενη φορά που θα κατεβάσετε μια εφαρμογή «πυξίδα», σκεφτείτε γιατί αυτή η εφαρμογή θέλει να έχει πρόσβαση στο δίκτυο και τις επαφές σας!».

Όπως μας τονίζει ο Δρ Αθανάσοπουλος, επί



“

«Οι πιο βαθιές τεχνολογίες είναι αυτές που εξαφανίζονται. Πλένονται μέσα στο ύφασμα της καθημερινής ζωής, μέχρι που δεν διακρίνονται από αυτήν»

Mark Weiser, επιστήμονας υπολογιστών και καινοτόμος της Πληροφορικής

του παρόντος, δεν υπάρχει η τέλεια διαθέσιμη λύση προστασίας μας από κακόβουλες επιθέσεις. Πιθανοί τρόποι αποτροπής παραβιάσεων ασφαλείας περιλαμβάνουν τις έγκαιρες ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών τρίτων, τη χρήση ασφαλούς WiFi, τη χρήση προγραμμάτων προστασίας από ιούς, και φυσικά το authentication.

Νομοφοβία και ύπνος

Μελέτες που διερευνούν τη σχέση μεταξύ νομοφοβίας (ο διάχυτος φόβος και άγχος που προκαλείται σε ένα άτομο -συνήθως νεαρής ηλικίας- όταν στερηθεί ή αποχωριστεί το κινητό του τηλέφωνο) και αϋπνίας αποκάλυψαν ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Μια άλλη εργασία διερευνούσε τη συχνότητα και τη μέση διάρκεια χρήσης έξυπνων τηλεφώνων και tablet στο κρεβάτι σε σχέση με συμπτώματα αϋπνίας, υπνηλίας, κ.ά. Ο μέσος χρόνος νυχτερινής χρήσης έξυπνων συσκευών σε αυτήν την έρευνα ήταν 46,6 λεπτά.

Ο εθισμός στην οθόνη είναι ένα αυξανόμενο σίγμα, για το οποίο

κατηγορείται αποκλειστικά το έξυπνο τηλέφωνο. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2023 στο International Journal of Mental Health and Addiction, σχεδόν το ένα τρίτο των χρηστών διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να υποφέρουν από σοβαρό εθισμό!

Για πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα, μπορούμε να ανατρέξουμε σε έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο 2023 (Healthcare Informatics Research 2023) σχετικά με τη συχνή εμφάνιση μέτριας και σοβαρής νομοφοβίας σε φοιτητές και φοιτήτριες πανεπιστημίου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 11.300 ατόμων από οκτώ χώρες και έδειξε ότι υπήρχε ήπια νομοφοβία στο 24% των συμμετεχόντων και σοβαρή νομοφοβία στο 17%. Όσον αφορά τις χώρες, η Ινδονησία είχε το υψηλότερο ποσοστό σοβαρής νομοφοβίας (71%) και η Γερμανία το χαμηλότερο (3%).

Μην ξεχνάμε τα παιδιά

Τα έξυπνα κινητά θεωρούνται η πιο διαδεδομένη ηλεκτρονική συσκευή ανάμεσα στα παιδιά. Μάλιστα, μια μελέτη ανακάλυψε ότι, σε σύγκριση με τα tablets και τους φορητούς υπολογιστές, τα έξυπνα κινητά είναι οι συσκευές που χρησιμοποιούν περισσότερο τα παιδιά, με μέση εβδομαδιαία χρήση τις 28,5 ώρες (Alobaid et al., 2018). Σήμερα, τα παιδιά βασίζονται στα έξυπνα κινητά τους για πολλά πράγματα, όπως είναι η παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων, η επικοινωνία με φίλους, τα παιχνίδια, τα ψώνια και η παρακολούθηση διασκεδαστικών βίντεο. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, τα χρησιμοποιούν αντί για βιβλία για ανάγνωση και μελέτη. Αυτός ο τρόπος ζωής επηρεάζει σημαντικά τις καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών, τα οποία καταλήγουν να συνδέονται

Σε ανάδοχες οικογένειες 332 παιδιά στην Κύπρο

Τι προνοεί το νομοσχέδιο που έχει ετοιμαστεί για τον θεσμό της αναδοχής

ΘΕΚΛΑ ΚΑΚΚΟΥΡΑ

Τη δυνατότητα παροχής οικογενειακής ζωής στα παιδιά που αδυνατούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια για ένα διάστημα προσφέρει ο θεσμός της αναδοχής.

Η αναδοχή παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, προσφέροντάς τους τη σταθερότητα και την υποστήριξη που χρειάζονται για να αναπτυχθούν υγιώς.

Ο θεσμός αυτός έχει ως στόχο να παρέχει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον σε παιδιά που δεν μπορούν να ζήσουν με τους βιολογικούς τους γονείς. Οι ανάδοχες οικογένειες προσφέρουν προσωρινή φροντίδα μέχρι να μπορέσει το παιδί να επιστρέψει στη βιολογική του οικογένεια ή να βρεθεί μια πιο μόνιμη λύση, όπως η υιοθεσία.

Συγκεκριμένα, η αναδοχή περιλαμβάνει προσωρινή φροντίδα, συνεργασία με τις Αρχές, στήριξη του παιδιού και επανασύνδεση με τη βιολογική οικογένεια.

Αύξηση λόγω ασυνόδευτων ανηλίκων

Στα 332 ανέρχονται τα παιδιά που είναι υπό τη φροντίδα του κράτους και φιλοξενούνται σε ανάδοχες οικογένειες και σε 170 οι ανάδοχες οικογένειες που υπάρχουν στην Κύπρο.

Για τον θεσμό της αναδοχής μίλησε στη «Σημερινή» η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Μαρία Κυρατζή. Μεταξύ άλλων, η κ. Κυρατζή ανέφερε ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού των παιδιών που τίθενται υπό τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια ή φροντίδα της ΔΥΚΕ από τα προηγούμενα χρόνια, ενόψει του ότι υπάρχει και αύξηση στην ομάδα των Ασουνόδευτων Ανηλίκων, Αιτιπιών Διεθνούς Προστασίας.

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο που έχει ετοιμαστεί για τον θεσμό της αναδοχής είπε ότι «η αναδοχή παιδιών είναι ένας κοινωνικός θεσμός προστασίας παιδιών ηλικίας 0-18 χρονών, που αρχικά εφαρμόστηκε στην Κύπρο το 1956 με την ψήφιση του περί Παίδων Νόμου. Η επιλογή της αναδοχής



ως μορφή εναλλακτικής φροντίδας για παιδιά και έφηβους, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι η καλύτερη δυνατή και η πλέον επωφελής. Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν προστατευτικό μηχανισμό, στο πλαίσιο του οποίου τη φροντίδα του παιδιού αναλαμβάνει μια οικογένεια, δίνοντάς του την ευκαιρία να αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον αγάπης και αποδοχής. Η αναδοχή μπορεί να αφορά μερικές μέρες, μήνες ή και χρόνια. Η τοποθέτηση ενός παιδιού σε ένα πρόγραμμα αναδοχής προϋποθέτει μια εξειδικευμένη διερεύνηση εστιασμένη στις ιδιαιτερότητές του και η επιλογή της οικογένειας γίνεται στη βάση της διεξοδικής και ολοκληρωμένης αξιολόγησης του συμφέροντος κάθε παιδιού.

»Με το παρόν νομοσχέδιο αναγνωρίζεται η σημασία και ανάγκη για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη μεταχείριση παιδιών, αφού τεθούν υπό τη γονική μέριμνα, επιμέλεια ή φροντίδα του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Σκοπός του είναι η ρύθμιση της φροντίδας, της προστασίας, της μεταχείρισης και της ομαλής μετάβασης στην ενηλικίωση παιδιών υπό τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια ή φροντίδα του ΔΥΚΕ και της εποπτείας της αναδοχής και της ημιανεξάρτητης διαβίωσης, ως εναλλακτικών μορφών φροντίδας.

Με το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

- όλες οι μορφές εναλλακτικής φροντίδας προς το παιδί, που απομακρύνεται από τους βιολογικούς του γονείς βάσει δικαστικού διατάγματος ή συγκατάθεσης γονέων,
- οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς το παιδί,
- οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έγκρισης ανάδοχων γονέων,
- οι υποχρεώσεις και η εποπτεία ανάδοχων γονέων,
- τα κριτήρια ένταξης παιδιού

“

Σε εξέλιξη είναι και η αναθεώρηση των χορηγημάτων των παιδιών που βρίσκονται υπό τη φροντίδα του κράτους, με απώτερο στόχο την αύξηση του ύψους τους

στην ημιανεξάρτητη διαβίωση και η εποπτεία,

- η μετάβαση του παιδιού στην ενηλικίωση.

»Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις αναμένεται να βελτιώσουν τη διαφάνεια στις διαδικασίες και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών προστασίας και φροντίδας παιδιών που απομακρύνονται από τις βιολογικές τους

οικογένειες».

Εξήγησε ότι οι δαπάνες συντήρησης παιδιών υπό τη νομική φροντίδα του κράτους καλύπτονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. «Στις ανάδοχες οικογένειες καταβάλλονται μηνιαία και έκτακτα ποσά για κάλυψη βασικών και ιδιαίτερων αναγκών του παιδιού. Σε εξέλιξη είναι και η αναθεώρηση των χορηγημάτων για συντήρηση των παιδιών που βρίσκονται υπό τη φροντίδα του κράτους, με απώτερο στόχο την αύξηση του ύψους των χορηγημάτων, ώστε να συνάδει με τις σύγχρονες ανάγκες και την προσθήκη νέων προνοιών για κάλυψη ειδικών και έκτακτων αναγκών των παιδιών, συμβάλλοντας στην αποφυγή ιδρυματοποίησης παιδιών υπό τη φροντίδα του κράτους καθώς και στη προσέλκυση νέων υποψηφίων ανάδοχων οικογενειών, για τις οποίες υπάρχει μεγάλη ανάγκη».

Ποια η διαδικασία για να γίνει κάποιος ανάδοχος γονέας

Άτομα που ενδιαφέρονται να γίνουν ανάδοχοι, υποβάλλουν γραπτός, σε ειδικό έντυπο, το ενδιαφέρον τους στο Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας της επαρχίας διαμονής τους. Ακολούθως αρμόδιος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών επικοινωνεί μαζί τους και ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητάς

τους, η οποία περιλαμβάνει κατ'οίκον επισκέψεις, συλλογή πληροφοριών, επικοινωνία με άτομα στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον και προκώμιση στοιχείων (π.χ. λευκό ποινικό μητρώο κ.ά.). Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν αναθέσει μέρος της διαδικασίας σε μη Κυβερνητικό Οργανισμό, με ανάλογη χρηματοδότηση. Οι αρμόδιοι Λειτουργοί σε κάθε επαρχία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και τυχόν διευκρινίσεων, ως προς τη διαδικασία.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των αναδόχων (π.χ. ηλικία, εθνικότητα, οικονομική κατάσταση, ιδιότητα οικία/ενοίκιο).

Θεωρείται πολύ σημαντικό, ευάλωτα παιδιά και έφηβοι να τοποθετούνται σε δοκιμασμένο, ασφαλές και δομικό περιβάλλον. Γι' αυτό οι ανάδοχοι γονείς περνούν από μια διαδικασία προετοιμασίας, κατά την οποία αξιολογούνται κατά πόσον διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες στη φροντίδα παιδιών.

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει επισκέψεις στους υποψηφίους ανάδοχους γονείς, από εξειδικευμένο αρμόδιο Λειτουργό, ο οποίος και θα ετοιμάσει την αξιολόγηση καταλληλότητάς τους.

Τα βασικά κριτήρια για έγκριση των ανάδοχων γονιών είναι:

- Να είναι ενήλικα άτομα με καλή φυσική, ψυχική και συναισθηματική υγεία.
- Κύριο κίνητρό τους θα πρέπει να είναι τα αποθέματα αγάπης για ένα ξένο παιδί. Τυχόν δικά τους παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουν και να αναμένουν ότι θα μοιράζονται την αγάπη αυτή.
- Να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν ποικίλες καταστάσεις, συμπεριφορές και συναισθήματα των ανάδοχων παιδιών.
- Να διαθέτουν υπομονή και ικανότητα όσον αφορά τον χειρισμό και τη φροντίδα παιδιών.
- Να προσφέρουν θετικές εμπειρίες ομαλής οικογενειακής ζωής.
- Να είναι ευέλικτοι και να διαθέτουν ψηλό επίπεδο κατανόησης, ανοχής και αποδοχής της φυσικής οικογένειας του παιδιού.
- Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και πιστοποιητικό ότι δεν έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα που αφορούν παιδιά.
- Να έχουν ιατρικές βεβαιώσεις ότι δεν υποφέρουν από μολυσματικές ασθένειες.



ΧΑΡΙΣ ΒΩΒΟΥ
vovouc@sigmalive.com

Η διαφύλαξη της επισιτιστικής επάρκειας αποτελεί πρώτο στόχο τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο παρατεταμένος καύσωνας, η συνεχής ανομβρία, η μείωση των εξαγωγών σιτηρών και η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η ακρίβεια, ο αυξημένος πληθωρισμός και ο πόλεμος στη γειτονική Λωρίδα της Γάζας δημιουργούν τις χειρότερες συνθήκες για τη γεωργική παραγωγή. Οι επιπτώσεις είναι ολοφάνερες τόσο στα ράφια των υπεραγορών, όπου παρατηρούνται λιγότερα κυπριακά προϊόντα και περισσότερες εισαγωγές φρούτων και λαχανικών, όσο και στις τιμές που αναγράφονται σε αυτά.

Ωστόσο, η προσπάθεια ενίσχυσης της γεωργικής καλλιέργειας προχωρεί. Όπως αναφέρει στη «Σ» η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, «αξιοποιώντας πλήρως όλα τα διαθέσιμα εργαλεία άσκησης αγροτικής πολιτικής, προς όφελος της κυπριακής γεωργίας και της κυπριακής υπαίθρου, έχουμε βασικό εργαλείο το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027. Με προϋπολογισμό ύψους 454 εκατ. ευρώ εστιάζει στην ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα, την ποιότητα ζωής στην υπαίθρο και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα».

Βήματα στήριξης

Ερωτηθείσα για το ποια βήματα έγιναν για τη στήριξη των αγροτών σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ, αναφέρει, πιο συγκεκριμένα, τα εξής:

«(α) Προχωρήσαμε σε διπλασιασμό του προϋπολογισμού του μέτρου επενδύσεων και του μέτρου νέων γεωργών με συνεπακόλουθο την έγκριση όλων των αιτήσεων που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής και την υλοποίηση σημαντικών



Τα 6 βήματα στήριξης των αγροτών από το Υπουργείο Γεωργίας

Στόχος της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής είναι η ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ



επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα με συνολικό ποσό ενίσχυσης ύψους εκατ. ευρώ. Εγκρίθηκαν επίσης επενδύσεις που συμβάλλουν καθοριστικά στην ένταξη

νέων γεωργών, κάτι που διασφαλίζει μακροπρόθεσμα το μέλλον του γεωργικού επαγγέλματος.

(β) Εφαρμόστηκαν μέτρα ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας με 4,4 εκατ. ευρώ σε 1.800 γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της βιολογικής γεωργίας.

(γ) Καταβλήθηκαν οι άμεσες ενισχύσεις που αφορούσαν το έτος 2023 και έχουν προκηρυχθεί τα

μέτρα άμεσων ενισχύσεων για το έτος 2024 στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης εκταρικών επιδοτήσεων με τη συμπερίληψη επαναπροκήρυξης των αγροπεριβαλλοντικών παρεμβάσεων με βάση την έκταση.

(δ) Υλοποιήθηκε το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για το έτος 2023 και έχουμε προκηρύξει τις σχετικές παρεμβάσεις για το έτος 2024.

(ε) Συνεχίζεται η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης για τον Αμπελοοινικό Τομέα με τη σταδιακή προκήρυξη παρεμβάσεων εντός του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

(στ) Προγραμματίζεται άμεσα η προκήρυξη των παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ για επενδύσεις («Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό, βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» και «Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ευημερία των ζώων»). Οι προκηρύξεις θα αφορούν επενδύσεις μικρής κλίμακας (€5.000 - €80.000), με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ. Μέχρι το τέλος του χρόνου προγραμματίζεται επίσης προκήρυξη αντίστοιχων παρεμβάσεων και για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας (€30.000 - €600.000)».

Επηρεασμένοι κλάδοι

Σύμφωνα με την κ. Υπουργό, πέραν των πιο πάνω, εξαγγέλθηκαν και υλοποιούνται μέτρα στήριξης γε-

ωργίας και κτηνοτροφίας σε τομείς που επηρεάστηκαν από τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, όπως οι κλάδοι της οπωκαλλιέργειας με 2,65 εκατ. ευρώ και παιταιοκαλλιέργειας με 1,654 εκατ. ευρώ και οι γεωργοί της Δυτικής Λευκωσίας, με 1 εκατ. ευρώ.

Η κ. Παναγιώτου αναφέρει ότι, με την ενεργό εμπλοκή και της Κύπρου, στο πλαίσιο των συζητήσεων και διεκδικήσεων για επίτευξη απλοποιήσεων της ΚΠΠ και παροχής δυνατοτήτων εξαιρέσεων για την ομαλή υλοποίηση των Στρατηγικών Σχεδίων των ΚΜ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε στις 24 Απριλίου 2024 την πρόταση Κανονισμού για τροποποιήσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής ανταποκρινόμενο στην ανάγκη απλοποίησης. «Με τις εν λόγω τροποποιήσεις απλοποιείται σημαντικά ο τρόπος εφαρμογής της ΚΑΠ, διευκολύνοντας σημαντικά τόσο τις αρμόδιες εθνικές Αρχές όσο και τους γεωργούς και ειδικότερα τους μικροκαλλιεργητές. Παρέχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους γεωργούς μας να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγή τους και κατ' επέκταση το γεωργικό τους εισόδημα».

Ενίσχυση από την ΕΕ

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, διαβεβαιώνει ότι θα υπάρξει στήριξη των αγροτών ώστε να διαφυλαχτεί η παραγωγή εν μέσω τόσων δυσκολιών. «Η Επιτροπή αναλαμβάνει ισχυρή και ταχεία δράση για να στηρίξει τους αγρότες μας σε μια εποχή που αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις και ανησυχίες. Οι προτάσεις μας - που συντάχθηκαν σε στενή συνεργασία με τους αγρότες, τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, τα κράτη μέλη και τους ευρωβουλευτές μας - προσφέρουν στοχευμένες ευελιξίες για να βοηθήσουν τους αγρότες να κάνουν το ζωτικής σημασίας έργο τους με μεγαλύτερη σιγουριά και βεβαιότητα. Η γεωργική πολιτική προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες πραγματικότητες, ενώ παραμένει εστιασμένη στη βασική προτεραιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στέκεται σταθερά στο πλευρό των αγροτών μας, οι οποίοι διατηρούν την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ και υπηρετούν στην πρώτη γραμμή της δράσης μας για το κλίμα και το περιβάλλον».



Pillar Two

made simple & practical

Join our live webcast on
Tuesday, 2 July, 15:00



Η εξέλιξη των οικιστικών ακινήτων και η κυπριακή πραγματικότητα

Οι νέες δανειοδοτήσεις σε οικιστικά ακίνητα μειώνονται, ενώ οι αξίες και ο όγκος αυξάνονται



ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΠΝΙΖΗΣ*

Τα τελευταία πέντε χρόνια παρατηρείται ένας εκτεταμένος διάλογος σχετικά με τον τομέα των ακινήτων, ειδικά όσον αφορά την αυξανόμενη τάση των τιμών, κυρίως στα οικιστικά ακίνητα και τη γενική προσβασιμότητά τους. Αυτός ο εκτεταμένος διάλογος έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου («ΔΝΤ»), το οποίο δημοσίευσε μια ειδική έκδοση («Selected Issues Paper») τον περασμένο Ιούλιο, εστιάζοντας συγκεκριμένα στις εξελίξεις των τιμών των οικιστικών ακινήτων και τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν στην Κύπρο με τίτλο «Residential Property Price Developments and (Mis)alignments in Cyprus».

Συμφώνα με την ειδική έκδοση του ΔΝΤ, οι τιμές των οικιστικών ακινήτων αυξήθηκαν σημαντικά κατά την περίοδο 2006-08, πριν από την ένταξη της Κύπρου στο ευρώ. Αυτή η αύξηση είναι μια από τις μεγαλύτερες που καταγράφηκαν στην Ευρωζώνη, τροφοδοτούμενη από τα χαμηλά επιτόκια, την αυξημένη ζήτηση από ξένους και γενικότερα το θετικό οικονομικό κλίμα που υπήρχε πριν από την ένταξη της Κύπρου στο ευρώ. Φυσικά, αρκετά γρηγορά, όλα αυτά ανατράπηκαν λόγω και της παγκόσμια οικονομικής κρίσης και της τοπικής τραπεζικής κρίσης του 2012/13, που οδήγησαν τις τιμές των ακινήτων προς τα κάτω. Κατά το 2015 οι πωλήσεις οικιστικών ακινήτων ήταν μειωμένες κατά τα 4/5 σε όγκο συναλλαγών σε σύγκριση με το 2007 που ήταν η χρόνια ρεκόρ και οι τιμές ήταν μειωμένες κατά 1/3.

Οι τιμές άρχισαν να βελτιώνονται μετά το 2015, όταν η ζήτηση άρχισε να ανακάμπτει, λόγω του προγράμματος «Citizenship by Investment» κυρίως από Ρώσους και πιο μετά από Κινέζους επενδυτές. Σιγά-σιγά και η εγχώρια ζήτηση άρχισε να ανακάμπτει, κυρίως λόγω των χαμηλών δανειστικών επιτοκίων. Κατά το 2020, λόγω και της πανδημίας του COVID-19 και του τερματισμού του προγράμματος «Citizenship by Investment», παρατηρείται μια περι-



οδοσ ύφεσης για τον τομέα. Εκεί που παρουσιάζει σταθεροποίηση, παρουσιάζεται παράλληλα μια αύξηση στη ζήτηση κυρίως από ξένους, εταιρείες τεχνολογίας που μεταγκαταστάθηκαν στην Κύπρο μαζί με τους υπαλλήλους τους, αυξημένη μετανάστευση από Ουκρανία και Ρωσία λόγω του πολέμου κ.λπ. Σε συνδυασμό με το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος, που παρατηρείται, οι τιμές άρχισαν ένα ράλι αυξήσεων ειδικά σε περιοχές όπου υπήρχε αυξημένη ζήτηση από ξένους.

Το «Residential Property Price Developments and (Mis)alignments in Cyprus» προσπάθησε ν' απαντήσει τα ακόλουθα τέσσερα ερωτήματα:

- Είναι οι τιμές στα οικιστικά ακίνητα «φουσκωμένες» και πώς συγκρίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο;
- Πώς τα αυξητικά δανειστικά επιτόκια θα επηρεάζουν την προσιτότητα και τις αξίες των ακινήτων;
- Είναι οι αυξήσεις των τιμών λόγος ανησυχίας, και
- τι θα πρέπει να κάνουν οι κυβερνώντες/πολιτικοί;

Συνοπτικά, βάσει των πιο πάνω γεγονότων και της έρευνας που διεξήγαγε το ΔΝΤ, καταλήγει ότι οι τιμές στην αγορά ακινήτων δεν παρουσιάζονται να είναι «φουσκωμένες», αν και υπάρχουν ακόμα κάποιοι κίνδυνοι. Ο κίνδυνος μιας μεγάλης διόρθωσης στις τιμές φαίνεται να είναι χαμηλός, λόγω της ξένης ζήτησης. Φυσικά η αύξηση των επιτοκίων και το

υψηλό ποσοστό υποθηκών και ευάλωτων νοικοκυριών απαιτεί συνεχή παρακολούθηση λόγω του υψηλού ιδιωτικού χρέους. Η επίλυση των προβλημάτων μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ενδελεχής παρακολούθηση των τιμών απαιτεί μια μακροπρόληπτική αντίδραση. Η Κυβέρνηση μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της προσφοράς οικιστικών ακινήτων, μέσα από στοχευμένα μέτρα όπως η επαναφορά του φόρου ακινήτων περιουσίας ή μέσα

εκ. στεγαστικά δάνεια αναδιρθρώθηκαν/επαναδιαπραγματεύθηκαν για το 2022, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται δραματικά για το 2023 στα €715 εκ..

Αναλύοντας τους παραπάνω αριθμούς και τα συμπεράσματα της ειδικής έκδοσης του ΔΝΤ, καταλήγουμε ότι το ποσοστό δανειοδότησης (υποθέτοντας, ένα ελάχιστο ποσοστό ίδιας συνεισφοράς π.χ. 20%) σε οικιστικά ακίνητα αποτελεί περί το 41% του συνόλου των συναλλαγών

αναδιρθρώθηκαν/επαναδιαπραγματεύθηκαν από το 2022 στο 2023, από €108 εκατ. σε €715 εκατ., επιβεβαιώνεται ως ένας σοβαρός κίνδυνος, υποδηλώνοντας ότι η αύξηση των επιτοκίων και το υψηλό ποσοστό υποθηκών και ευάλωτων νοικοκυριών απαιτούν συνεχή παρακολούθηση λόγω του υψηλού ιδιωτικού χρέους.

Εν κατακλείδι, με την αύξηση του όγκου και της αξίας των συναλλαγών τα τελευταία χρόνια, είναι προφανές ότι υπάρχει ζήτηση στον τομέα των οικιστικών ακινήτων. Το γεγονός ότι οι νέες δανειοδοτήσεις σε οικιστικά ακίνητα μειώνονται, ενώ οι αξίες και ο όγκος αυξάνονται, ενισχύει τα συμπεράσματα του ΔΝΤ αναφορικά με την αυξημένη ζήτηση, ότι οι τιμές δεν παρουσιάζονται «φουσκωμένες» και ότι ο κίνδυνος μιας μεγάλης διόρθωσης στις τιμές είναι χαμηλός.

Ωστόσο, η υψηλή αύξηση αναδιρθρωμένων στεγαστικών δανείων για το 2023 είναι ανησυχιακή και απαιτεί διορθωτικά μέτρα, για ν' αποφευχθούν χειρότερα προβλήματα. Σίγουρα η μεσοπρόθεσμη παρακολούθηση του τομέα και οι άμεσες δράσεις από την Πολιτεία επιβάλλονται, ώστε να συμβάλουν στην αύξηση της προσφοράς και να αποφευχθεί περαιτέρω αύξηση των τιμών, να μειρωστούν τυχόν κίνδυνοι και τα οικιστικά ακίνητα να είναι προσιτά σε όλους.

*Senior Manager, Real Estate Advisory, KPMG Κύπρου

Η υψηλή αύξηση αναδιρθρωμένων στεγαστικών δανείων για το 2023 είναι ανησυχιακή και απαιτεί διορθωτικά μέτρα, για ν' αποφευχθούν χειρότερα προβλήματα

από στρατηγικό επανασχεδιασμό των πολεοδομικών ζωνών.

Συμφώνα με ανάλυση της KPMG Κύπρου, η συνολική αξία συναλλαγών των οικιστικών ακινήτων στην Κύπρο ανέρχεται περί τα €3,7 δις αξία και 13.473 σε όγκο συναλλαγών για το 2022 και περί τα €4,2 δις αξία και 16.224 σε όγκο συναλλαγών για το 2023. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου («ΚΤΚ»), η δανειοδότηση σε νέα στεγαστικά δάνεια ανήλθε στο €1,2 δις για το 2022 και στο €1,0 δις για το 2023, ενώ περίπου άλλα €108

για το 2022 και περί το 30% για το 2023. Αυτό υποδηλώνει ότι η μεγαλύτερη μερίδα συναλλαγών τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται με μετρητά «cash transactions/buyers», αντί για δανειοδοτήσεις. Η αύξηση του όγκου συναλλαγών στην αγορά δείχνει μίαν ανοδική τάση, υποδεικνύοντας αυξημένο ενδιαφέρον και ζήτηση, τόσο από ξένους όσο και από ντόπιους, οι οποίοι προτιμούν να αγοράζουν ακίνητα με δικούς τους πόρους. Η δραματική αύξηση της αξίας των στεγαστικών δανείων που



ΤΑΣΟΣ
ΓΙΑΣΣΕΜΙΔΗΣ

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, που ανακοινώθηκαν από το Τμήμα Κτηματολογίου, καταδεικνύουν μικρή μείωση στον αριθμό των πωλητηρίων εγγράφων που κατατέθηκαν, με όλες τις πόλεις, πλην της Λευκωσίας και της Λάρνακας, να κινούνται αρνητικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σύγκριση γίνεται με την αντίστοιχη περιόδου, κατά την οποία η κτηματαγορά κατέγραφε σημαντικές αποδόσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διόρθωση στην οικονομία και ειδικότερα σε κάποιους τομείς αποτελεί υγιές φαινόμενο. Συνεχείς αυξήσεις οδηγούν σε υπερθέρμανση και ειδικά στον τομέα της κτηματαγοράς τα τελευταία χρόνια είναι ξεκάθαρο ότι η προσφορά δεν μπορεί να ακολουθήσει τη ζήτηση.

Χρειάζεται χρόνος

Τα προηγούμενα δύο χρόνια, και αυτό φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία των κρατικών υπηρεσιών, υπήρξε σημαντικός αριθμός εταιρειών που επέλεξαν την Κύπρο για μετεγκατάσταση μαζί με το προσωπικό τους ή για επέκταση των εδώ δραστηριοτήτων τους. Αυτό φαίνεται να μειώνεται φέτος, καθώς η απότομη ζήτηση οδήγησε σε αύξηση των ενοικίων, λίστες αναμονής στα ιδιωτικά σχολεία, κυκλοφοριακά ζητήματα και άλλα. Οπότε ενδεχόμενη διόρθωση δίνει τη δυνατότητα στην αγορά να «κωνέψει» τις αλλαγές.

Η προσφορά έδειξε αδύναμη να ικανοποιήσει τη ζήτηση, όχι διότι οι επιχειρηματίες δεν είχαν τη διάθεση, αλλά υπήρξε σημαντική αύξηση του κόστους κατασκευής αλλά και του κόστους χρηματοδότησης. Επίσης, ενδεχομένως να υπήρξαν και καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα πλοία, ερχόμενα από την Ασία, τα οποία περνούσαν από τη Διώρυγα του Σουέζ και έβρισκαν την Κύπρο ως πρώτο λιμάνι, λόγω των Χούθι κάνουν τον γύρο, με την Κύπρο να αποτελεί το τελευταίο λιμάνι της Μεσογείου. Μάλιστα φαίνεται ότι κάποιες φορές τα πλοία με εμπορεύματα, τα οποία έχουν προορισμό την Κύπρο, ξεφορτώνουν στην Ελλάδα και μετά απαιτείται η επαναφόρτωσή τους για να έρθουν στη χώρα μας.

Η αύξηση της προσφοράς θα οδηγήσει σε εξομάλυνση των τιμών τόσο των ενοικίων όσο και των τιμών των ακινήτων. Όμως χρειάζεται χρόνος. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην έκδοση αδειών καταδεικνύουν αύξηση, όμως αρκετοί τονίζουν ότι πολλοί επιχειρηματίες ανάπτυξης γης έτρεξαν να καταθέσουν για την

έκδοση αδειών το πρώτο εξάμηνο, φοβούμενοι τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις, μέχρι την πλήρη λειτουργία των νέων δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Βραχυπρόθεσμη μίσθωση

Μια άλλη συζήτηση, που έχει ξεκινήσει την τελευταία περίοδο, τροφοδοτούμενη από αποφάσεις σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη για περιορισμό τους, αφορά στα ακίνητα τα οποία ενοικιάζονται βραχυπρόθεσμα για τουριστικούς σκοπούς. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που ωθούν κάποιους στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις.

Κατ' αρχάς οι αποδόσεις είναι μεγαλύτερες (την ώρα που για τους τουρίστες μπορεί να είναι φθηνότερη επιλογή), παρά τις μακροχρόνιες μισθώσεις, οπότε αποτελεί κίνητρο για κάποιον που αγοράζει το ακίνητο για επενδυτικούς σκοπούς. Επιπλέον το ακίνητο, αν είναι καινούργιο και έχει καταβληθεί ΦΠΑ στην αγορά, αυτό μπορεί να διεκδικηθεί πίσω σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης μίσθωσης και όχι όταν το ακίνητο ενοικιάζεται μακροπρόθεσμα.

Στα αρνητικά της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει ομάδα που θα το διαχειρίζεται, δηλαδή να το τακτοποιεί όταν θα αλλάζουν οι ενοικιοί, όμως έχουν αναπτυχθεί αρκετές εταιρείες που αναλαμβάνουν τη διαχείριση. Η εγγραφή τέτοιων καταλυμάτων στο Υφυπουργείο Τουρισμού

είναι ιδιαίτερα σημαντική ειδικά στη διασφάλιση της φορολόγησης των συγκεκριμένων εισοδημάτων. Φυσικά υπάρχουν άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται και αν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου που μπορούν να καλύψουν τον αυξανόμενο αριθμό των ακινήτων που βρίσκονται στην υπηρεσία των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων.

Πολεοδομικές ζώνες

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ακίνητα, για τα οποία ο αγοραστής έχει αιτηθεί μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, δε μπορούν να ενοικιαστούν για

την επικείμενη αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών, κάτι το οποίο έχει να γίνει ενδεχομένως εδώ και μια δεκαετία και, σύμφωνα με ειδικούς, περιόρισε την ανάπτυξη και την προσφορά των ακινήτων. Πολλοί είναι δε αυτοί που λένε ότι τα πιο πολλά ελέγχονται από τους ξένους, οπότε θα επωφεληθούν και από τις αλλαγές των ζωνών. Η Πολιτεία είναι σημαντικό να βρει τρόπο να φορολογήσει την υπεραξία που αναμένεται να δημιουργηθεί, ειδικά μετά την κατάργηση των φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.

Στην Κύπρο φαίνεται να έχουμε θέμα με τον πολεοδομικό σχεδια-

ζωνών μπορεί να είναι η ευκαιρία για καλύτερο σχεδιασμό.

Κάθε περιοχή, είτε αναφερόμαστε σε ενοίκια είτε σε αγορά κατοικίας, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές τους. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, η ελαστικότητα της αγοράς, δηλαδή το πόσο γρήγορα προσαρμόζεται σε αλλαγές στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, η εισοδηματική τάξη των κατοίκων και πόσο έχουν επηρεαστεί από τον πληθωρισμό, οι ευκαιρίες εργοδότησης, τα επιτόκια και κατ' επέκτασιν οι αποφάσεις μεταξύ αγοράς ή ενοικίασης ακινήτου, είναι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των ενοικίων.

Στην Κύπρο οι πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πλέγμα δυσκολιών. Ακρίβεια, υψηλά επιτόκια και υψηλό κόστος στέγασης, οπότε η καθημερινότητά τους γίνεται ακόμη δυσκολότερη. Μπορεί το ποσοστό του πληθωρισμού να έχει μειωθεί σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, όμως παραμένει θετικό και προστίθεται στην ήδη υψηλή βάση. Συνεπώς η ακρίβεια, η οποία είναι διαφορετική έννοια από τον πληθωρισμό, παραμένει.

Ο τομέας των ακινήτων πέρα από τους κύριους αιμοδότες της κυπριακής οικονομίας και ΑΕΠ έχει και κοινωνική διάσταση, εφόσον ένα ευνομούμενο κράτος θα πρέπει να διασφαλίζει την καλύτερη διαβίωση και στέγαση των πολιτών του.

Η κατάσταση στην αγορά ακινήτων

Καταγράφηκε μικρή μείωση στον αριθμό των πωλητηρίων εγγράφων που κατατέθηκαν, με όλες τις πόλεις, πλην της Λευκωσίας και της Λάρνακας, να κινούνται αρνητικά

“
Ο τομέας των ακινήτων, πέρα από ένας από τους κύριους αιμοδότες της κυπριακής οικονομίας και ΑΕΠ, έχει και κοινωνική διάσταση, εφόσον ένα ευνομούμενο κράτος θα πρέπει να διασφαλίζει την καλύτερη διαβίωση και στέγαση των πολιτών του

περίοδο δέκα ετών. Οπότε αυτός είναι ένας άλλος παράγοντας που σταθμίζεται στην αγορά ακινήτου. Θα πρέπει να τονιστεί, επίσης, ότι σιγά-σιγά θα εξαντλείται το απόθεμα των νέων ακινήτων που αδειοδοτήθηκαν με το προηγούμενο πλαίσιο που αφορούσε τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, το οποίο ήταν ευνοϊκότερο από το νέο καθεστώς.

Πολλές είναι οι συζητήσεις για

σμό, με κτήρια να τοποθετούνται άτακτα κάποιες φορές, να μη λαμβάνεται πλήρως υπόψη η επιβάρυνση στο κυκλοφοριακό και χωρίς πολεοδομικό όραμα. Αν ρωτήσεις τους αρμόδιους φορείς, θα πουν ότι στόχος είναι η δημιουργία φιλικών προς την κοινωνία και το περιβάλλον πόλεων, αλλά χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό. Η πιθανή αλλαγή των πολεοδομικών





Οι τακτικές «διαίρει και βασίλευε» σανίδα σωτηρίας για τον λαβωμένο Μακρόν

Πριν ακόμα κατακάσει η σκόνη των βουλευτικών εκλογών, ο Μακρόν και οι σύμμαχοί του άρχισαν τα «μαγειρέματα»,



ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ

Πήρε ανάσα και άρχισε τις ραδιουργίες

Πριν ακόμα κατακάσει η σκόνη των βουλευτικών εκλογών, ο Μακρόν και οι σύμμαχοί του άρχισαν τα «μαγειρέματα», ώστε να επωφεληθούν από τη νέα πολιτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι σύμμαχοί του ψάχνουν ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την πολιτική αβεβαιότητα, ώστε να επιβάλουν την κεντρία τους αιζέντα. Μάλιστα, κάποιιοι θεωρούν ότι βρήκαν τρόπο, μέσα από την πρόκληση διάσπασης της ήδη κατακερματισμένης αριστερής συμμαχίας. Η στρατηγική τους βασίζεται στην εκτίμηση ότι η προεκλογική συνεργασία των κομμάτων της αριστεράς ήταν εντελώς ευκαιριακή, γι' αυτό δεν κρύβουν ότι επιδιώκουν τη διάσπασή της με στόχο τη δημιουργία μίας μεγάλης κυβερνητικής πλειοψηφίας, που θα αφήνει εκτός μόνο τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν. Αν η σύμπραξη αυτή επιτευχθεί, τότε η παράταξη Μακρόν, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι αυτή θα είναι η σημαντικότερη κοινοβουλευτική δύναμη, θα υποστηρίξει ότι ο νέος Πρωθυπουργός θα πρέπει να προέλθει από τους κόλπους της.

Τις επόμενες ώρες των αποτελεσμάτων η αριστερή συμμαχία βρισκόταν ακόμα στον «μήνα του μέλιτος» της, διαβεβαιώνοντας ότι θα υποστηρίξει έναν κοινό υποψήφιο για την πρωθυπουργία της χώρας. Ο Μακρόν όμως έχει άλλα σχέδια και ελπίζει ότι είναι θέμα χρόνου πριν καταρρεύσει η συμμαχία, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους κεντρικούς

να αναδειχθούν ως κυρίαρχοι του παιχνιδιού εντός της Βουλής.

Ενδεικτική της φιλοσοφίας των συμμάχων του Μακρόν ήταν η δήλωση του Franck Bayrou, ο οποίος επεσήμανε ότι δεν υπάρχει ακόμα αποτέλεσμα των εκλογών, αφού το πραγματικό αποτέλεσμα δεν έχει να κάνει με την καταμέτρηση των ψήφων, αλλά με τη διαπίστωση των κομμάτων που μπορούν να

Εθνικό Συναγερμό. Γι' αυτό θεωρούν ότι εάν προχωρήσουν στο σενάριο κυβέρνησης χωρίς αυτοδυναμία, τότε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η Αναγέννηση να στραφεί προς το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, μιας και θα έχουν περισσότερες έδρες από το Νέο Λαϊκό Μέτωπο και συνεπώς δικαιούνται να διεκδικήσουν τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Παρά τις προσπάθειες του Μα-

ανάλυσης, η απόφαση του Μακρόν να ιζογάρει το πολιτικό μέλλον του κόμματός του έχει προκαλέσει δυσφορία σε πολλούς συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ και του ίδιου του πρωθυπουργού, Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος παραδέχτηκε στην τηλεόραση ότι ο πρόεδρος δεν τον είχε συμβουλευτεί εκ των προτέρων.



Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για πραγματική ήττα της ακροδεξιάς, αφού εάν δει κάποιος τον απόλυτο αριθμό των ψήφων, τότε το κόμμα της Λεπέν ήταν πρώτο λαμβάνοντας 10,1 εκατομμύρια ψήφους ή ποσοστό 37,05%

συνασπιστούν. Μάλιστα, το κλίμα για το κόμμα του Μακρόν τείνει να γίνει ακόμα και πανηγυρικό, αφού θεωρούν ότι εάν βγάλουν από την εξίσωση την Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, η συμμαχία θα έχει λιγότερες έδρες από την Αναγέννηση, και θα ξεπερνάει αριθμητικά τον

κρόν να εμφανιστεί ως ρυθμιστής, η κατάσταση στον οίκο του δεν τον αφήνει να ανασάνει, αφού ακόμα και εάν καταφέρει να διασπάσει την αριστερά, πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κατάρρευσης του κέντρου. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες

Η «κλοπή» της νίκης της ακροδεξιάς και ο κίνδυνος «εμφυλίου»

Πριν από τον δεύτερο γύρο των εκλογών, τίποτα δεν φαινόταν ότι θα εμπόδιζε τη Λεπέν και το κόμμα της να πάρουν την εξουσία για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Το βράδυ της Κυριακής, στον χώρο συγκέντρωσης του κόμματός της σαμπάνια έρεε άφθονη και όλοι ήταν έτοιμοι για να γιορτάσουν τα αποτελέσματα της κάλπης. Εντούτοις, με τη δημοσιοποίηση των exit polls, το κοινό που μαζεύτηκε για τη μεγάλη ημέρα της Λεπέν πάγωσε, αδυνατώντας να πιστέψει ότι το κόμμα βρέθηκε στην τρίτη θέση, πίσω από την Αναγέννηση του αντιδημοφιλούς, πια, Προέδρου Μακρόν.

Οι επόμενες ημέρες μετά τις εκλογές βρήκαν το πουλέν της Λεπέν, Τζόρνταν Μπαρνιέλα, να απολογείται για την πρώτη μεγάλη ήττα της καριέρας του, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «πάντα κάνουμε λάθη, και εγώ κάνω λάθη και θα αναλάβω τις ευθύνες που μου αναλογούν για το αποτέλεσμα των εκλογών». Κάποια παλιά «αρπακτικά» του Εθνικού Συναγερμού «οσμίστηκαν αίμα» και επιτέθη-



Παρά το μήνυμα ενότητας, που έστειλε λίγα 24ωρα μετά τις βουλευτικές εκλογές, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, από πολύ νωρίς είχε βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό του. Βγαίνοντας λαβωμένος αλλά όχι διαλυμένος από τις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε, έβαλε στο μάτι τον πιο «αδύναμο» κρίκο της πολιτικής σκηνής της Γαλλίας, για να προωθήσει την αιζέντα του. Περιέργως, ο «αδύναμος» αυτός κρίκος αναδείχθηκε η πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας, χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί κανένας την ενότητά της. Ο λόγος για το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, του οποίου οι συνιστώσες ιστορικά έχουν αποδείξει ότι μπορούν εύκολα να διασπαστούν. Την ίδια ώρα, ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν προσπαθεί ν' αφήσει πίσω το απογοητευτικό αποτέλεσμα, βάζοντας πλώρη για τις Προεδρικές του 2027 και κινδυνεύοντας, παράλληλα, να δημιουργήσει νέες πρόωρες εσωκομματικές διχόνοιες. Τέλος, τίθεται το ερώτημα εάν ο Ζαν Λικ Μελανσόν μπορεί τελικά να αναδειχθεί Πρωθυπουργός εν μέσω σφοδρών διαφωνιών από πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους.



καν κατά της νέας ηγεσίας υπό τον Μπαρντιέλα, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να γίνουν δομικές αλλαγές στο κόμμα.

Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για πραγματική ήττα της ακροδεξιάς, αφού εάν δει κανείς τον απόλυτο αριθμό των ψήφων, τότε το κόμμα της Λεπέν ήταν πρώτο λαμβάνοντας 10,1 εκατομμύρια ψήφους ή ποσοστό 37,05%. Σύμφωνα με αναλυτές, πλέον το κόμμα της ακροδεξιάς εκτιμάται ότι θα στρέψει το βλέμμα προς την επόμενη μεγάλη αναμέτρηση για τις προεδρικές εκλογές του 2027, με τους ειδικούς να προκρίνουν ακόμα και μάχη επικράτησης μεταξύ της δασκάλας και του μαθητή της. Ενώ οι δυο τους φροντίζουν, δημόσια τουλάχιστον, να δείχνουν ενόπτια, το νεαρό της ηλικίας του Μπαρντιέλα, η μεγαλύτερη δημοτικότητα του στη βάση του κόμματος και η αυξανόμενη ανεξαρτησία του σε θέματα πολιτικής μοιάζουν σιωπηρές απειλές για την εξουσία της Λεπέν στον Εθνικό Συναγερμό. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τον Ιανουάριο, η Λεπέν αναγνώρισε τις αρετές του Μπαρντιέλα, σημειώνοντας ότι στην πραγματικότητα εκείνη του «έδωσε την ευκαιρία».

Όσο για τον Μπαρντιέλα, έχει επανειλημμένα πει ότι η Λεπέν είναι ο «φυσικός υποψήφιος» για την προεδρία και ότι δεν θα γίνει ο «Εμμανουέλ Μακρόν της Μαρίν Λεπέν», αναφερόμενος ουσιαστικά στο πώς ο Μακρόν στράφηκε εναντίον του ευεργέτη του, τότε Προέδρου Φρανσουά Ολάντ, πριν πάρει την προεδρία το 2017.

Όσοι η Politico, επικαλούμενη ιδιωτικές συνομιλίες νυν και πρώην στελεχών της ακροδεξιάς, αποκαλύπτει οργιώδες παρασκώ-

νιο ως προς την προώθηση του Μπαρντιέλα για την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Όπως προκύπτει, ορισμένα στελέχη του κόμματος θεωρούν ότι ο Μπαρντιέλα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές από τη Λεπέν.

Το πραγματικό ερώτημα είναι εάν ο Μπαρντιέλα θα περιμένει μέχρι η Λεπέν να υποβάλει τέταρτη υποψηφιότητα για την προεδρία ή αν θα προσαρτήσει σε εμπορεύσει τις διαδικασίες, κάνοντας ένα πραξικόπημα ή φευγόντας από τον Εθνικό Συναγερμό, δημιουργώντας δικό του κόμμα, όπως έκανε ο Μακρόν μετά τη διάσπαση από τον σοσιαλιστή Ολάντ το 2016.

Μπορεί να κυβερνήσει η αριστερά;

Υπό κανονικές συνθήκες, Πρωθυπουργός θα ήταν ο επικεφαλής της πρώτης σε κοινοβουλευτική δύναμη παράταξης, δηλαδή του Νέου Λαϊκού Μετώπου της αριστεράς. Το πρόβλημα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία έχουν μακρά ιστορία διασπάσεων και εσπευσμένων επανενώσεων, δεν είχαν κανέναν κοινή αποδοχής επικεφαλής και δεν φαίνεται ότι μπορούν να αποκτήσουν εύκολα.

Η μεγαλύτερη σε αριθμό βουλευτών συνιστώσα του Λαϊκού Μετώπου, η Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, θεωρεί ότι ο νέος πρωθυπουργός θα πρέπει να προέλθει από τους κόλπους της. Το ενδεχόμενο αυτό όμως τρομάζει τόσο τους κεντρώους όσο και τις διεθνείς αγορές.

Από τη μια οι βουλευτές της παράταξης Μακρόν δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν κάθε πρόταση

μορφής κατά κυβέρνησης στην οποία θα υπάρχουν πρόσωπα προερχόμενα από τη ριζοσπαστική αριστερά. Από την άλλη, μετά τις δηλώσεις της αριστεράς ότι θέλει να ανατρέψει πολλές από τις βασικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μακρόν, αρχής γενομένης από την πολύ ανιδημοφιλή συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο οίκος αξιολόγησης Moody's έσπευσε να προειδοποιήσει ότι η ακύρωσή της σε συνδυασμό με την απουσία μέτρων δημοσιονομικής περιστολής μπορεί να επηρεάσουν την αξιολόγηση της Γαλλίας. Χωρίς ξεκάθαρη πλειοψηφία, «είναι βέβαιο ότι η ψήφιση νόμων θα είναι δύσκολη», εκτίμησε επίσης ο οίκος αξιολόγησης.

Το ζήτημα είναι εάν πρακτικά ο Μελανσόν μπορεί να γίνει ο επόμενος Πρωθυπουργός. Ο πολεμικός του τόνος σε συνδυασμό με τη σκληροπυρηνική του στάση τον έχουν αναδείξει ως τον μοναδικό αριστερό ηγέτη με τόσο ευρεία απήχηση στη νεολαία. Στον αντίποδα, οι πολιτικοί κύκλοι, ακόμα και μέσα στο κόμμα του, θεωρούν ότι είναι υπερβολικά «τοξικός» για να αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας. «Εάν σ' αλήθεια θέλει να βοηθήσει το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, πρέπει να κάνει στη άκρη», δήλωσε ο Φρανσουά Ολάντ, πρώην Πρόεδρος με το Σοσιαλιστικό Κόμμα και νυν στέλεχος του συνασπισμού που κέρδισε τις εκλογές. «Πρέπει απλώς να σωπάσει».

Οι μέχρι στιγμής δηλώσεις από το κόμμα του όμως δεν δείχνουν ότι κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο συντονιστής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Μανουέλ Μπομπάρ, προειδοποίησε ότι η αριστερά θα εφαρμόσει το πρόγραμμά της και ότι «κάθε μία ομάδα θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, δηλαδή είτε να υπερψηφίσει τις προτάσεις μας, είτε να μας ανατρέψει», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τον «ανυπότακτο» χαρακτήρα της παράταξης του. Αυτή η στάση, σύμφωνα με αναλυτές, μπορεί να είναι η πηγή της δημοτικότητας του Μελανσόν, αλλά την ίδια ώρα είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα εντός του Νέου Λαϊκού Μετώπου, το οποίο κινδυνεύει να διασπαστεί σε φράξιες λίγες μόνο ημέρες μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές.

ΑΠΟΨΗ « ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΟΥ

Νέα κυβέρνηση στη Βρετανία: Τι σημαίνει για την Κύπρο και το εθνικό θέμα



Η 4η Ιουλίου σηματοδοτεί σε μια ιστορική αλλαγή εξουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ιστορική, γιατί η εξουσία άλλαξε χέρια μετά από 14 χρόνια. Οι Τόρις έφυγαν πτημένοι, έχοντας απολέσει σημαντικό αριθμό εδρών, γεγονός που τους καθιστά μια αδύναμη αξιωματική αντιπολίτευση. Στην εξουσία επανήλθαν οι Εργατικοί, που έχουν ήδη διακηρύξει ότι θα δώσουν έμφαση στα θέματα εσωτερικής πολιτικής, όπως η αναθέρμανση της βρετανικής οικονομίας και η βελτίωση του συστήματος της δημόσιας υγείας.

Στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής της Βρετανίας, και παρόλο που δύσκολα αναμένει κανείς αλλαγές, ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως το Κυπριακό, οι Εργατικοί υπό τον Keir Starmer στην Πρωθυπουργία, και με τον David Lammy ως επικεφαλής του Foreign Office, έχουν ξεκάθαρο προσανατολισμό. Ο David Lammy, ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας απόγονος σκλάβων σε φυτείες ζαχαροκάλαμου στη Γουιάνα, προτάσσει ένα δικό του όραμα για τη βρετανική διπλωματία, αυτό που αποκαλεί «προοδευτικό ρεαλισμό». Και όπως έχει δηλώσει, η προσέγγιση αυτή συνίσταται «στο να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο έτσι όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι».

Στα μεγάλα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, ο νέος ΥΠΕΞ έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής. Είναι, κατά πρώτον, ξεκάθαρος ότι θα επιδιώξει πλήρη εξομάλυνση των διμερών σχέσεων με την ΕΕ και περαιτέρω ανάπτυξη συγκεκριμένων από αυτές τις σχέσεις, όπως στα πεδία της οικονομίας και του εμπορίου. Επιδίωξη σημαντική και για την Κύπρο, η οποία θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους διεύρυνσης της διμερούς οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας με τη Βρετανία, σε μια στιγμή που η οικονομία της Γηραιάς Αλβιόνας δοκιμάζεται και κινείται σε ρυθμούς χειρότερους από της ΕΕ.

Το ίδιο ξεκάθαρο είναι ο νέος ΥΠΕΞ και για την ακλόνητη δέσμευση της Βρετανίας απέναντι στο ΝΑΤΟ, ως ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ασφάλειας. Υπό αυτό το πρίσμα, θα διατηρήσουν την στρατιωτική, οικονομική, διπλωματική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία. Στη δε Μέση Ανατολή, η θέση των Εργατικών είναι υπέρ της λύσης των δύο κρατών, ως εγγύηση μακροχρόνιας ασφάλειας, αν και η στήριξη στο «δικαίωμα του Ισραήλ να υπεραποστεί τον εαυτό του» είχε

προκαλέσει προεκλογικά προβλήματα για τους Εργατικούς.

Έχοντας βιώσει τη βρετανική εξωτερική πολιτική εδώ και δεκαετίες, ειδικότερα σε σχέση με το Κυπριακό, τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Τουρκία, αλλά και τις σχέσεις με την ΕΕ, ιδιαίτερα μετά το οδυνηρό για τη Βρετανία Brexit, ο υπογράφων θεωρεί ότι η νέα προσέγγιση που εισάγει ο Εργατικός ΥΠΕΞ θα πρέπει να προβληματίσει την κυπριακή Κυβέρνηση και ευρύτερα την κυπριακή πολιτική ηγεσία.

Θα πρέπει, ταυτόχρονα, να ηκίσει καμπανάκι σε όλους τους φορείς των αποδητών, καθώς και του προσφυγικού κόσμου. Και θα πρέπει να τους ωθήσει σε επαναπροσδιορισμό των πρακτικών οικοδομήσιμων δεσμών με τη βρετανική κυβέρνηση και το βρετανικό κοινοβούλιο, προς όφελος της Κύπρου και της εθνικής μας υπόθεσης.

Έχοντας παράλληλα υπόψη τις «εναλλακτικές λύσεις για μια βιώσιμη λύση» του Κυπριακού, στις οποίες αναφέρθηκε η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο υπογράφων τονίζει πως θα πρέπει το κυπριακό ΥΠΕΞ, οι απόδημοι και άλλοι αρμόδιοι φορείς να προβληματιστούν πώς θα αναχαιτίσουν και τυχόν νέα σχέδια λύσης ή νέες ιδέες, τα οποία ενδέχεται να γεννηθούν και να βρουν στήριξη από τον «προοδευτικό ρεαλισμό» του νέου Βρετανού ΥΠΕΞ.

Η ολοκλήρωση των εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης προσφέρουν μια άριστη ευκαιρία για να οικοδομηθεί ένα νέο δίκτυο επαφών και επικοινωνίας, με το βρετανικό κοινοβούλιο, τα μέλη τόσο της Βουλής των Λόρδων όσο και της Βουλής των Κοινοτήτων, καθώς και τα νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση της χώρας. Ταυτόχρονα, προσφέρεται μια καλή ευκαιρία για ανανέωση του δικτύου των υποστηρικτών στα δίκαια του κυπριακού λαού και της κυπριακής εθνικής υπόθεσης, ώστε να μπορεί να οικοδομηθεί και τείχος αποτροπής νέων ιδεών και νέων σχεδίων λύσης, εάν αυτά δεν εξυπηρετούν τον στόχο της απελευθέρωσης και της επανένωσης.

Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνει στη διάθεση της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας, και με τη σειρά του στοχεύει σε έναν νέο κύκλο επαφών, με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον της πατρίδας και της εθνικής μας υπόθεσης.

*Ο Βασίλης Μαύρου είναι Πρόεδρος του Σύνδεσμου Αμμοχώστου Ηνωμένου Βασιλείου

Ισραήλ: Στήριγμά του η Κύπρος

ΑΠΟΨΗ
ΚΡΙΣ ΜΙΧΑΗΛ



Είναι ολοφάνερο ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ζει περίοδο ανακατατάξεων. Η ρευστότητα που υπάρχει, ως αποτέλεσμα της καταστροφής της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής ασφάλειας, δίνει τη δυνατότητα σε τυχοδιωκτικές κινήσεις από τρομοκρατικές οργανώσεις και από κράτη που πάσχουν από μεγαλοιδεασισμό. Και μια από αυτές, αν όχι η κύρια, είναι η Τουρκία που οραματίζεται αναβίωση της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι επεκτατικές της βλέψεις σε Αιγαίο, Κύπρο, Συρία, Λιβύη και όλη την Ανατολική Μεσόγειο, είναι ολοφάνερες. Όπως ολοφάνερος είναι και ο κίνδυνος από αυτήν την πολιτική για Κύπρο και Ελλάδα, αλλά φυσικά και το Ισραήλ. Μια χώρα με περιορισμένο ζωτικό χώρο, που απειλείται από τρομοκρατικές οργανώσεις, από το Ιράν και την Τουρκία φυσικά. Μοναδική φιλική χώρα για το Ισραήλ στην περιοχή, η Κύπρος. Δεν θα είναι υπερβολή αν κανείς πει ότι η Κύπρος αποτελεί πνεύμονα και στήριγμα για το εβραϊκό κράτος. Η διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας προσδίδει στη χώρα στρατηγικό βάθος, που τόσο το έχει ανάγκη. Τόσο σε περίοδο ειρήνης όσο και σε περίοδο πολέμου.

Με αφετηρία αυτήν τη σταθερά, είναι έκδηλο ότι Κύπρος και Ισραήλ αλληλοστηρίζονται και είναι

προς αμοιβαίο συμφέρον, η στενή συνεργασία και η αλληλοκάλυψη. Όσο πιο στενές στρατιωτικές-αμυντικές σχέσεις έχουν τα δυο κράτη, τόσο πιο ισχυρά μπορούν να αισθάνονται. Έτσι, δεν έχουμε κανέναν διισταγμό να υποστηρίξουμε περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων αυτών, παραχωρώντας στον ανατολικό γείτονα διευκολύνσεις ή καλύτερα διευρύνση διευκολύνσεων, ώστε να είναι περισσότερο έτοιμος σε ώρα ανάγκης. Υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα στενότερη αμυντική συνεργασία, στα πρότυπα ίσως της συνεργασίας που η Κύπρος αναπτύσσει με τη Γαλλία.

Υποστηρίζοντας την περαιτέρω ενίσχυση των στρατιωτικών σχέσεων Κύπρου και Ισραήλ, δεν έχουμε καμιά ψευδαίσθηση ότι είναι ποτέ δυνατή μια τρίτη χώρα να έρθει να πολεμήσει για χάρη μας, αλλά ούτε και η Κύπρος θα πολεμήσει για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Από την άλλη, όμως, μια τέτοια συνεργασία προσδίδει στην αμυνική μας ικανότητα, αλλά και στην πολιτική μας οχύρωση, άλλες διαστάσεις, που ασφαλώς σε κρίσιμες στιγμές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Και, δυστυχώς, με τα σημερινά δεδομένα, τέτοιες κρίσιμες στιγμές δεν πρέπει να αποκλείονται. Ο απρόβλεπτος και τυχοδιωκτικός χαρακτήρας του Τούρκου Προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν, που κάνει εξαγωγή των εσωτερικών του προβλημάτων, επιβάλλουν την

όσο το δυνατόν ενίσχυση της ετοιμότητάς μας να αντιμετωπίσουμε το απευκαίριον. Ικνηλατούμε από τις κινήσεις της Άγκυρας την πιθανότητα να προβεί σε τυχοδιωκτικές κινήσεις. Ήδη βλέπουμε ότι στο Αιγαίο, τον Έβρο αλλά και στο θέμα των θαλασσίων ζωνών, οι Τούρκοι προκαλούν βάνουσα την Ελλάδα. Και είναι ευτύχημα που η σημερινή ελληνική Κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να μην επιτρέψει να περάσει μια τέτοια πολιτική. Το είδαμε στον Έβρο, το βλέπουμε και στο θέμα των απαράδεκτων διεκδικήσεων της Τουρκίας στη θάλασσα. Για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια η Αθήνα ανιδρά δυναμικά, απαντώντας με την ανάλογη ρητορική, που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας για την αποφασιστικότητα της να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω, στην εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, για να βρούμε τέτοια δυναμική και σιβαρή αντίδραση της Ελλάδος έναντι των τουρκικών προκλήσεων. Και φαίνεται ότι οι Τούρκοι μόνο τη γλώσσα της δύναμης και τσαντούν και μόνο τη γλώσσα των όπλων αντιλαμβάνονται. Η για χρόνια υποχωρητική τακτική της Ελλάδος και Κύπρου εξέθρεψε την τουρκική θρασύτητα. Διεύρυνε τη βουλιμία και την επεκτατικότητα της κατά των δυο χωρών. Τώρα φαίνεται αχτίδα φωτός. Από τον ορίζοντα ξεπροβάλλει μια άλλη, πολύ διαφορετική πολιτική,

που αλλάζει άρδην τα δεδομένα. Και είναι εδώ που φαίνεται πόσο εγκληματική υπήρξε η πολιτική της Κυβέρνησης Κληρίδη, η οποία εξόρισε τους S-300 και βαθμηδόν εξουδετέρωσε και έθαψε το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Όμως, έστω και τώρα, αν αναθεωρήσουμε την πολιτική μας προς υπεράσπιση των εθνικών δικαιών και δικαιωμάτων. Και σ' αυτήν την προσπάθεια δεν πρέπει να μας διακατέχει εσωστρέφεια. Πρέπει να αναζητήσουμε και να βρούμε συμμάχους -και στήριγμα- με τους οποίους συμπήτουν οι επιδιώξεις και τα συμφέροντά μας. Και, όπως αναφέραμε στην αρχή, μια τέτοια περίπτωση είναι κι εκείνη του Ισραήλ, που μπορεί με τις ανάλογες κινήσεις να καισαρεί πυλώνες και σοβαρό έρεισμα για Κύπρο και Ελλάδα, όπως ομοίως και για το ίδιο το Ισραήλ, οι δυο χώρες και κυρίως η Κύπρος θα του δώσουν τη δυνατότητα να αναπνέει με άνεση.

Υ.Γ.:
1. Οι δραματικές εξελίξεις που σημειώνονται ευρύτερα στον Μεσοανατολικό χώρο δεν πρέπει να αφήνουν κανένα Κύπριο ασυγκίνητο και, πολύ περισσότερο, ήσυχο. Τα όσα κοσμογονικά συμβαίνουν, ενέχουν σοβαρότατους κινδύνους και για την πατρίδα μας. Τολμούμε να πούμε ότι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την ισχυροποίηση του κινήματος των τρομοκρατών δεν είναι μικρότεροι απ' όσα μας

επιφυλάσσει η τουρκική κατοχή και η βουλιμία της Άγκυρας. Η απειλή για όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και ευρύτερα, δεν είναι αμελητέα. Ήδη χώρες πολύ ισχυρότερες και ευρισκόμενες μακρύτερα, ανησυχούν και μελετούν μέτρα για αντιμετώπιση των κινδύνων. Ετερόκλητες δυνάμεις και μέχρι χθες εχθροί (βλέπε ΗΠΑ και Ιράν) εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία για αντιμετώπιση του ισλαμικού φονταμενταλισμού. Εμείς τι κάνουμε; Γιατί δεν προχωρούμε τάχιστα να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κοινές ανησυχίες, γιατί δεν σπεύδουμε να ενταχθούμε σε σχηματισμούς που βρίσκονται υπό διαμόρφωση για να έχουμε τη δυνατότητα να αμυνθούμε επαρκώς και με επιτυχία έναντι των όσων μας απειλούν;

2. Τι περιμένετε, Πρόεδρε; Ότι ο προαγωγός των τουρκικών συμφερόντων Κόλιν Σπούαρτ θα ήταν ανυπερβλητός στην έκθεσή του που είχε υποβάλει στον Γ.Γ. του ΟΗΕ;

3. Η στήλη πληροφορείται ότι ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ κ. Στεφάνου θα στείλει εγκύκλιο σε όλα τα μέλη του κόμματός του να οπισώσουν τους τρομοκράτες τζιχαντιστές που μας στέλνει ο σουλτάνος της Άγκυρας, ο οποίος στόχο έχει τη λιβανοποίηση της Κύπρου και αυτό με τις ευλογίες του φιλελεύθελου Γ.Γ. του ΑΚΕΛ.

Η αντιπαροχή στην Κ.Δ. για τη λύση Δ.Δ.Ο.

ΑΠΟΨΗ
ΠΕΤΡΟΣ
Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ



Η Κ.Δ. είναι χώρα κυρίαρχη. Έχει την κυριαρχία της Κύπρου, είναι πλήρες μέλος του ΟΗΕ και ισότιμο μέλος της Ε.Ε. Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυριαρχία της Κ.Δ. και η ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε. είναι τα δυο ισχυρά και ακαταμάχητα όπλα στον αγώνα για βιώσιμη και ειρηνική λύση του Κυπριακού.

Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ προνοούν «λύση Δ.Δ.Ο. με πολιτική ιδιότητα». Η Κ.Δ. αποδέχεται αυτό το πλαίσιο λύσης και είναι πρόθυμη να πάρει μέρος σε συνομιλίες για λύση του Κυπριακού. Η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν αποδέχονται το πλαίσιο λύσης του ΟΗΕ, ούτε τη Δ.Δ.Ο., που ήταν δική της απαίτηση και βρετανικής προέλευσης. Απαιτεί λύση δυο κρατών με ισότιμη κυριαρχία και διεθνή υπόσταση ως προϋπόθεση των συνομιλιών, που θα έχουν στόχο τη συνεργασία των δυο κρατών. Τα Ηνωμένα Έθνη «κάνουν την πάπια» και δεν δηλώνουν ότι οι

θέσεις και οι προτάσεις της Τουρκίας είναι αντίθετες με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και βρίσκονται έξω από το πλαίσιο που έχει καθοριστεί από το Σ.Α. Όλοι ζητούν από τον ΠτΔ να κάνει παραχωρήσεις και να δώσει κίνητρα στην Τουρκία για να αποδεχτεί έναρξη των συνομιλιών. Η διαδικασία και η αδράνεια του ΟΗΕ, του Γ.Γ. και της απεσταλμένης του περιέχουν το πνεύμα του παραλόγου. Και η δική μας πλευρά δέχεται τις παράλογες πιέσεις για να κάμει κι άλλες παραχωρήσεις και υποχωρήσεις. Το διεθνές δίκαιο και οι αποφάσεις του ΟΗΕ έχουν καταντήσει μια σκέπη κοροϊδία. Και η Τουρκία βρίσκεται στο απυρόβλητο, για τους γνωστούς λόγους.

Κανονικά η Κ.Δ., αποδεχόμενη τη λύση Δ.Δ.Ο. με πολιτική ιδιότητα, έπρεπε αυτή να έχει απαιτήσεις και να ζητά αντιπαροχή. Γιατί έχει την κυριαρχία και τη διεθνή αναγνώριση της διεθνούς της υπόστασης. Και είναι φανερό ότι με τη λύση Δ.Δ.Ο. είτε με παρθενόγεννηση είτε

με μετεξέλιξη της Κ.Δ., η Κ.Δ. θα υποβιβαστεί και θα καταστεί συνιστώσα πολιτεία της Δ.Δ.Ο. Θα χάσει τη διεθνή της αναγνώριση και την διεθνώς αναγνωρισμένη κυριαρχία της. Είναι το ίδιο όπως ένας ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας παραχωρεί τον τίτλο της ιδιοκτησίας της περιουσίας του, για να ανεγερθεί ένα νέο κτήριο. Είναι φυσικό ο ιδιοκτήτης να απαιτεί αντιπαροχή, που να αναπληρώνει την ιδιοκτησία που παραχωρεί.

Κατ' αναλογία, όταν η Κ.Δ. παραχωρήσει την ιδιοκτησία και την κυριαρχία του κράτους στη Δ.Δ.Ο., κανονικά πρέπει να απαιτεί μεγάλη αντιπαροχή. Και η αντιπαροχή αυτή θα πρέπει να αναπληρώνει και τον υποβιβασμό της από κράτος με διεθνή αναγνώριση σε συνιστώσα πολιτεία μιας ομοσπονδίας. Και ακόμα πρέπει να απαιτεί αντιπαροχή, γιατί θα προσφέρει αναγνώριση και θα αναβαθμίσει ένα ανύπαρκτο κατοχικό μόρφωμα σε ισότιμη πολιτεία της Δ.Δ.Ο.

Αντί αυτής της λογικής αντιπα-

ροχής έχουμε το παράλογο αίτημα της Τουρκίας να προσφέρει η Κ.Δ. αντιπαροχή στον παράνομο κατακτητή και να αναγνωρίσει την κατοχή και τη διχοτόμηση. Και μάλιστα πρέπει πριν από την αντιπαροχή να δώσει και ως προκαταβολή, κίνητρα στον κατακτητή για να δεήσει να παρακαθήσει σε συνομιλίες για κατοχύρωση των αντιπαροχών που με παραλογισμό απαιτεί.

Αυτή είναι η παραφροσύνη του εισβολέα και κατακτητή εδάφους της Κ.Δ. και της Ε.Ε. Και ακόμα μεγαλύτερος παραλογισμός είναι η συμπεριφορά του ΟΗΕ και του διεθνούς παράγοντα. Αντί να βάλουν στη θέση του τον παραβάτη του διεθνούς δικαίου και τον αρνητή των αποφάσεων του Σ.Α., κάνουν τον αντίθετο. Καλούν τον Πρόεδρο της Κ.Δ. να δώσει κίνητρα στον κατακτητή για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο. Κι εμείς παρακολουθούμε ενεοί.

Κανονικά πρέπει η Κ.Δ. να απαιτεί αντιπαροχές για να αποδεχτεί τον υποβιβασμό της σε συνιστώ-

σα πολιτεία. Οι αντιπαροχές αυτές πρέπει να είναι η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και των εποίκων, η κατάργηση των εγγυήσεων Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας, η κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων. Και το Σ.Α. πρέπει ως αντιπαροχή να αναλάβει την εγγύηση της εφαρμογής της λύσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Κύπρο. Και η Ε.Ε. πρέπει να τονίσει ότι η λύση πρέπει να είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Και κάτι τελευταίο: Τώρα για την Τουρκία υπάρχει πολιτική δυσκολία να επιθεθεί και να κατακτήσει την Κ.Δ., επειδή η επίθεση θα γίνει εναντίον ευρωπαϊκού εδάφους. Μετά τη λύση δεν θα υπάρχει αυτή η δυσκολία. Η επίθεση θα είναι μια αντιπαράθεση των δυο ισότιμων κρατών της Δ.Δ.Ο. Ο ΟΗΕ και η Ε.Ε. θα νύπουν τα χείρας των μακρόθεν και βολικά.

Ας τα σκεφτούν αυτά οι θιασώτες της όποιας λύσης για δήθεν ειρήνη και επανένωση.

Γιάννος Ιωάννου



Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και μεγάλος γκολτζής ήταν ο Γιάννος Ιωάννου του ΑΠΟΕΛ, που έγραψε τη δική του ιστορία τις δεκαετίες '80 και '90 μαζί με τους Ίαν Μουρς και Σίνισα Γκόκιτς. Από τους κορυφαίους παίκτες και ο τρίτος εμβληματικός αρχηγός του ΑΠΟΕΛ μετά τους Ανδρέα Στυλιανού και Νίκο Παντζιζαρά, ήταν ο «μίστερ γκολ», που έπαιξε από το 1981 μέχρι το 2000, κερδίζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό των Κυπρίων φιλάθλων για το αυθεντικό του ταλέντο.

Με άριστη τεχνική κατάρτιση, ωραία νιρίπλα και δυνατό σουτ, ο Γ. Ιωάννου μπορούσε να σκοράρει με κάθε τρόπο και από δύσκολες θέσεις. Μικρός, αγαπούσε τον Ολυμπιακό, πήγε, αλλά... δεν τον πρόσεξαν. Παίζει στα 13 του στην ΕΝΑΔ Αγίου Δομετίου για δύο χρόνια στη Γ' Κατηγορία και το 1981 καταλήγει στον ΑΠΟΕΛ. Παίζει λίγους μήνες στην εφηβική ομάδα και στα 16 του κάνει ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα. Σταδιακά άρχισε η μονιμοποίησή του και από το 1983 μέχρι το 2000, που τερμάτισε την καριέρα του, ήταν αναντικατάστατο στέλεχος του ΑΠΟΕΛ, εκτός της περιόδου 1990-91, που ένας σοβαρός τραυματισμός τον κράτησε εκτός γηπέδων.

Στη μεγάλη καριέρα του ο Γιάννος Ιωάννου πήρε 4 Πρωταθλήματα (1986, 1990, 1992, 1996), πέντε Κύπελλα (1984, 1993, 1995, 1997, 1999) και έξι Ασπίδες.

Ο «μίστερ γκολ» για αρκετά χρόνια κατείχε το ρεκόρ συμμετοχών στον ΑΠΟΕΛ με 504 συμμετοχές,

το οποίο κατέρριψε ο Νούνο Μοράις. Συνεχίζει πάντως να έχει το ρεκόρ με τα περισσότερα τέρματα, αφού πέτυχε 270.

Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος το 1985-86, με 22 τέρματα, ενώ ήταν μόνιμα ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Έπαιξε 41 φορές στην Εθνική Κύπρου, έχοντας πετύχει 6 τέρματα.

Ο πρώτος τίτλος του Γ. Ιωάννου με τον ΑΠΟΕΛ ήταν το Κύπελλο του 1984 (κέρδισε 3-1 τον ΠΟΛ στην παράταση), με προπονητή τον Πάνο Μάρκοβιτς. Έπαιξε με πολλούς αξιόλογους παίκτες, όπως οι Σάμπουρις, Γκόκιτς, Χ' Λούκας, Κλεάνθους, Μαραγκός, Ν. Παντζιζαράς, Μισός, Κουής, Χαράλαμπος, Α. Σωτηρίου, Φασουλιώτης, Μουρς, Γ. Ιωαννίδης κ.ά.

Το 1995-96 η ΕΑΚ τον ανακηρύσσει παίκτη της χρονιάς και την επόμενη περίοδο ο ΚΟΑ τον ανακηρύσσει προσηβευτή του fair play. Ο Γ. Ιωάννου αποχώρησε από τα γήπεδα στα 34 του χρόνια και βοηθάει τον ΑΠΟΕΛ από το πόστο του βοηθού προπονητή.

“

Ήταν ο «μίστερ γκολ», που έπαιξε από το 1981 μέχρι το 2000, κερδίζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό των Κυπρίων φιλάθλων για το αυθεντικό του ταλέντο

Παίκτες που έγραψαν ιστορία

ΜΕ ΤΟΝ
ΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Γιόζεφ Σιέποκ



Από τους πιο αγαπητούς ξένους παίκτες στον κόσμο της ΑΕΛ ήταν ο Ούγγρος επιθετικός, Γιόζεφ Σιέποκ, που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Ένας δυνατός κεντρικός επιθετικός, ένας φουνταριστός σέντερ φορ, που έφευγε με δύναμη μπροστά, είχε ωραία νιρίπλα αλλά και πολύ δυνατό σουτ, σημειώνοντας πολύ όμορφα τέρματα. Ξεχώριζε για το πάθος και την πολύ καλή τεχνική του κατάρτιση, παρ' όλων που δεν ήταν και ο μεγάλος γκολτζής.

Ο Σιέποκ ήλθε στην ΑΕΛ το 2000 από την ουγγρική Ζαλαγεργζιγκι και έπαιξε για τέσσερα χρόνια -μέχρι το 2004- καταγράφοντας 76 εμφανίσεις και 31 τέρματα. Έφυγε, προσωρινά, για να επιστρέψει το 2005, οπότε έπαιξε σε 11 παιχνίδια και πέτυχε 5 τέρματα και αποχώρησε οριστικά. Δούλεψε με προπονητές τούς Α. Μιχαηλίδη, Γ. Μαντζουράκη και Χ. Χάουαρντ. Τα δύο πρώτα χρόνια της παρουσίας του Μαγυάρου παίκτη στους «γαλαζοκίτρινους» της Λεμεσού, η ΑΕΛ πήρε την τρίτη θέση στη βαθμολογία και είχε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, που ενθουσίαζε τον κόσμο της. Στα δύο επόμενα χρόνια μπορεί να πήρε την 5η και 4η θέση αντίστοιχα, όμως έφτασε και τις δύο φορές στον τελικό κυπέλλου, αλλά δυστυχώς για τους φίλους της δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει κάποιο τρόπαιο.

Στον τελικό Κυπέλλου το 2003 η ΑΕΛ έχασε από την Ανόρθωση 5-3 στα πέναλτι, αφού ο αγώνας έληξε 0-0 μετά την ημίωρη παράταση. Η ομάδα της Λεμεσού είχε παραταχθεί στον τελικό με τους: Λεωνή, Μαχράτζε (112' Στυλιανού), Πίττα,

Ε. Χριστοφή, Κονναρή, Χρ. Μιχαήλ (105' Χρυσσοτόμου), Χριστοδούλου, Γαρπόζη, Κρασά, Λουτσιάνο, Σιέποκ (74' Ντιαγιέ). Στον τελικό του 2004 η ΑΕΛ έχασε, αυτήν τη φορά από την ΑΕΚ, με 2-1. Ο Σιέποκ δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Ο Γιόζεφ Σιέποκ έχει αγωνιστεί και σε δύο παιχνίδια στην Ευρώπη με τα χρώματα της ΑΕΛ, που ήταν μάλιστα εναντίον ομάδας της πατρίδας του. Το 2002 για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ κληρώθηκε με την Φερεντοβάρους, από την οποία έχασε στη Βουδαπέστη με 4-0. Στη Λεμεσό κέρδισε 2-1 με τον Σιέποκ μάλιστα να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του λίγο πριν από το τέλος του αγώνα. Η επιστροφή της ομάδας στην Ευρώπη δεν ήταν και η καλύτερη, παρ' όλων που ο κόσμος της την στήριξε πολύ, αφού και στην Ουγγαρία βρέθηκαν 500 περίπου φίλοι της. Στα παιχνίδια αυτά η ΑΕΛ χρησιμοποίησε τους: Λεωνή, Χάννα, Γ. Κωνσταντή, Μ. Χριστοδούλου, Ε. Χριστοφή, Μ. Χαράλαμπος, Κ. Κυριάκου, Τ. Χρυσσοτόμου, Λουτσιάνο, Γαρπόζη, Α. Λάμπρου, Σιέποκ, Χρ. Μιχαήλ, Σ. Κρασά, Αθ. Χρυσσοτόμου, Α. Νικολάου, Στ. Τράπτο, Γ. Ιωάννου, Μ. Παπούνα. Ο Σιέποκ την εποχή που έπαιξε στην ΑΕΛ είχε συναντήσει και τους Κ. Καλοθέου, Μ. Κυριάκου, Τόμιτς, Α. Μισό, Καράμπας, Μπατέ, Βασιλόπουλο κ.ά.

“

Ξεχώριζε για το πάθος και την πολύ καλή τεχνική του κατάρτιση, παρ' όλων που δεν ήταν και ο μεγάλος γκολτζής



Μάθε τώρα
τα σχέδια
υποτροφιών!



ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΚΑΡΙΔΗΣ

δού που, πριν καλά-καλά το πάρουμε χαμπάρι, έφτασε η μέρα του τελικού του Euro. Πώς πέρασε ένας μήνας, πότε είδαμε 50 ματς; Τέλος πάντων, απόψε (σέντρα στις 22.00 στο Βερολίνο) τα μεσανυχία ή λίγο μετά θα ξέρουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης 2024. Αγγλία ή Ισπανία; Από το βράδυ της Τετάρτης, όταν και ξεκαθάρισε το ζευγάρι, άρχισαν σε όλη την ποδοσφαιρική οικογένεια οι αναλύσεις και τα προγνωστικά. Ας πάμε σε μια απλή προσέγγιση

Στα... αναμενόμενα

Και' αρχήν ήταν ένα ζευγάρι αναμενόμενο. Με βάση τη μονοπάτια και τις διασταυρώσεις στη διαδικασία της διοργάνωσης. Έκαναν ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνουν. Βγήκαν πρώτες στον όμιλό τους, κέρδισαν τα τρία νοκ άουτ και πέρασαν στον τελικό. Ως εδώ, καλά. Κοινά σημεία. Οι διαφορές είναι πολλές. Η Αγγλία μπήκε ως πρώτο φαβορί στη διοργάνωση, η Ισπανία ως 5ο (εξ ου και η σοβαρή πιθανότητα να έφταναν μέχρι τέλους). Η Αγγλία μπορεί να έφτασε ως εδώ, αλλά με τις εμφανίσεις της ζύνισε τους πάντες. Η Ισπανία, η οποία ανηπιώπιε σκληρή κριτική από τον Τύπο της χώρα πριν από την έναρξη του Euro, ξάφνιασε θετικά. Οι «Ταύροι» δοκιμάστηκαν πολύ περισσότερο. Είχαν σαφέστατα πιο σκληρό όμιλο (με Ιταλία, Κροατία) και έκαναν τρεις νίκες. Οι Άγγλοι σε πιο βατό (Δανία, Σλοβενία, Σερβία) όμιλο, έκαναν μία νίκη και γενικά η μηχανή τους έκανε στροφές. Στη φάση των «16» με ανιπάλους παρομοίους βελγνεκούς οι Ισπανοί έδωσαν ρεσιτάλ και οι Άγγλοι ισοφάρισαν στην τελευταία ανάσα και επικράτησαν στην παράταση. Σε προημιτελικά σαφέστατα οι Ίβηρες έπρεπε να περάσουν διά πυρός και σιδήρου (Γερμανία), την ώρα που οι Άγγλοι βρέθηκαν στα οχοινιά απέναντι στους ικανούς, αλλά λιγότερο ισχυρούς Ελβετούς. Στα ημιτελικά, βάζουμε ισοπαλία στον βαθμό δυσκολίας. Οπότε η Ισπανία δοκιμάστηκε πολύ περισσότερο στην πορεία. Έδειξε πολύ περισσότερα πράγματα στο χόρτο. Καλοδουλεμένη, με φαντασία, εναλλακτικά πλάνα ανάπτυξης. Ομάδα που πήγε στη Γερμανία και ήξερε τι θέλει και πώς να το κερδίσει. Ο Ρόδρι, ο Ρουίθ, ο Πέδρι στο κέντρο. Τραυματίστηκε ο τελευταίος. Έτοιμη λύση ο Όλμο, μικρή προσαρμογή στο πλάνο και εξίσου καλό αποτέλεσμα. Έχει και αυτούς τους νεαρούς... δαίμονες στα άκρα. Ουίλιαμς και Γιαμάλ. Τι είναι αυτός ο Γιαμάλ!! Έκλεισε χθες τα 17 του και νομίζεις ότι παίζει μπάλα 7-8 χρόνια. Ηγέτης της Ισπανίας, ένας πιτσιρικάς-φαινόμενο. Σε αντίθεση



Αγγλία και Ισπανία αναμετρώνται στις 22.00, στον μεγάλο τελικό του Euro 2024

με την Αγγλία του Σάουθγέιτ, που έδωσε ρεσιτάλ προχειρότητας και αιολμίας, μέχρι να κατασταλάξει στο καλύτερο μοντέλο. Πειράματα, αλλαγές προσώπων και διάταξης, αμχανία. Πρωτοφανές!!! Την ώρα που το ταλέντο και οι λύσεις ήταν μπροστά του.

Με όλα αυτά, ανεξάρτητα από το κλισέ... «τελικός είναι, 50-50 είναι», η αγωνιστική ζυγαριά δείχνει... Ισπανία. Που θα έχει την ευκαιρία να γίνει η πρώτη χώρα με τέσσερις κατακτήσεις. Αλλά, καμιά φορά είναι και τα σημάδια. Παρόλα τα κουσούρια της, η Αγγλία είναι τελικό. Σε τρία νοκ-άουτ βρέθηκε πίσω στο σκορ και απάντησε. Βγήκε ζωντανή σε διαδικασία πέναλτι. Έχει καντάρια ταλέντου που δεν καταμετρήθηκαν ακόμη στα γερμανικά γήπεδα. Θα πάρει το πρώτο της Euro;

Προς... Βερολίνο

ΙΣΠΑΝΙΑ	
Κροατία	3-0
Ιταλία	1-0
Αλβανία	1-0
Γεωργία	4-1
Γερμανία	2-1 (παρ.)
Γαλλία	2-1

ΑΓΓΛΙΑ

Σερβία	1-0
Δανία	1-1
Σλοβενία	0-0
Σλοβακία	2-1 (παρ.)
Ελβετία	1-1 (5-4 πεν.)
Ολλανδία	2-1

Το... παρελθόν

Αρκετοί θεωρούν την προϊστορία άνευ ουσίας, όμως είναι επίσης πολλοί αυτοί που θεωρούν πως ειδικά η πρόσφατη είναι σημαντική. Έχει, όμως, ενδιαφέρον. Θα είναι η 28η συνάντηση ανάμεσα στην Αγγλία και στην Ισπανία. Σχετικά καλό το προβάδισμα των Βρετανών με 14 νίκες έναντι 10 των Ίβηρων. Αλλά είναι ένα προβάδισμα που άνοιξε πολύ μέχρι το 1980 (οι Άγγλοι έκαναν σε 7 συνεχόμενες νίκες) και έκλεισε με την ισπανική αντιπίθεση (7 νίκες στα 14 παιχνίδια από το 1981 και μετά). Παρά την τεράστια ιστορία των δύο χωρών, είναι το πρώτο σπουδαίο ματς. Σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων έχουν αναμετρηθεί όλες κι όλες πέντε φορές. Το πιο σημαντικό ματς ήταν ο προημιτελικός του 1996 στο Euro,

με την Αγγλία να περνά στα πέναλτι (0-0 μετά τα 120 λεπτά). Κατά τα άλλα, έχουμε δύο Μουνιαιλικές συναντήσεις, με την Ισπανία να κερδίζει 1-0 στα 1950 και τις δύο χώρες να φέρνουν λευκή ισοπαλία το 1982 (στην Ισπανία). Στα 1980 στο Euro, στη φάση ομίλων, η Αγγλία κέρδισε με 2-1. Οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις ήταν στα 2018, για τους ομίλους του Nations League. Η Ισπανία κέρδισε μέσα στην Αγγλία με 2-1 και η Αγγλία μέσα στην Ισπανία με 3-2.

ΑΓΩΝΕΣ	27
ΝΙΚΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ	14
ΝΙΚΕΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ	10
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ	3

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥ EURO ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ 1960-2020

1960	Σοβιετική Ένωση - Γιουγκοσλαβία	2-1
1964	Ισπανία - Σοβιετική Ένωση	2-1
1968	Ιταλία - Γιουγκοσλαβία	1-1, 2-0 (επαναλ.)
1972	Δυτική Γερμανία - Σοβιετική	

Ένωση	3-0	
1976	Τσεχοσλοβακία - Δυτική Γερμανία	2-2 (5-3 πεν.)
1980	Δυτική Γερμανία - Βέλγιο	2-1
1984	Γαλλία - Ισπανία	2-0
1988	Ολλανδία - Σοβιετική	
Ένωση	2-0	
1992	Δανία - Γερμανία	2-0
1996	Γερμανία - Τσεχία	2-1
2000	Γαλλία - Ιταλία	2-1
2004	Ελλάδα - Πορτογαλία	1-0
2008	Ισπανία - Γερμανία	1-0
2012	Ισπανία - Ιταλία	4-0
2016	Πορτογαλία - Γαλλία	1-0
2020	(21) Αγγλία - Ιταλία	1-1 (2-3 πεν.)

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Γερμανία	3
(1972, 1980, 1996)	
Ισπανία	3
(1964, 2008, 2012)	
Ιταλία	2
(1968, 2020)	
Γαλλία	2
(1984, 2000)	
ΕΣΣΔ	1
(1960)	
Τσεχία	1
(1976)	
Πορτογαλία	1
(2016)	
Ολλανδία	1
(1988)	
Δανία	1
(1992)	
Ελλάδα	1
(2004)	



ΜΟΙΡΑΙΑ αδιέξοδα και χάος

Συναντήθηκαν στην Αθήνα πρόσφατα ο Τούρκος ηγέτης Ερντογάν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης. Υπέγραψαν την περιβόητη Διακήρυξη των Αθηνών.

Έκτοτε ο Ερντογάν:

- (1) Έθεσε στην Τουρκική Παιδεία όλων των βαθμίδων και Στρατιωτικών Ακαδημιών και Σχολών της Τουρκίας τη Γαλάζια Πατρίδα. Δηλαδή την Κυριαρχία, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στο Ιόνιο.
- (2) Επισημοποίησε τη θέση ότι η Ελλάδα δεν έχει Κυριαρχία επί όλων των Νησιών του Αιγαίου βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης.
- (3) Μετονόμασε το Αιγαίο σε «θάλασσα των Νησιών». Έτσι πλέον θα αναφέρει διεθνώς την περιοχή αυτή.
- (4) Επιμένει στο Casus Belli, το οποίο είναι καθαρή απαγόρευση στην Ελλάδα να ασκήσει τα Κυριαρχικά της Δικαιώματα. Άρα, όχι μόνο ισχύει, αλλά και επανέρχεται στην τουρκική προκλητική επικαιρότητα με πρόσφορους στρατηγικούς χειρισμούς...
- (5) Χρησιμοποιεί την Αλβανία και τα Σκόπια για δημιουργία δικών τους Μειονοτήτων στην Ελλάδα. Λειτουργούν και θα λειτουργούν αυτές οι δύο χώρες ως όργανα εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Ως υπηρέτες και πράκτορες της τουρκικής ανθελλαδικής πολιτικής εντός της Ελλάδος.
- (6) Ενισχύει την Πολεμική του Βιομηχανία ως συντελεστή ισχύος. Φτιάχνει δικά του όπλα. Και ενώ η Άγκυρα υπερηφανεύεται για την Πολεμική Εξαγωγική της Βιομηχανία, για τα υποβρύχια, τα αεροπλανοφόρα, τα αεροπλάνα, τα drones κ.λπ., τα οποία κατασκευάζει για τον εαυτό της και για εξαγωγικούς σκοπούς, κατηγορεί την Ελλάδα (η οποία περιέργως σιωπά!), ότι... εξοπλίζεται!
- (7) Οργανώνει την άφιξή του στην Κύπρο ως ηγέτη της επίσημης Τουρκίας, για να γιορτάσει την «ειρηνευτική» κατάκτηση και βίαιη διχοτόμηση της Μεγαλονή-

σου, και προετοιμάζει το καθαρό τουρκικό μήνυμα. Ποιο είναι αυτό; Με απλά λόγια: *Ελλάς και Κύπρος πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η Τουρκία θέλει και θα κατακτήσει ολοκληρωτικά Κύπρο και ολόκληρο το Αιγαίο, αφού επιβάλει ΤΩΡΑ τα δύο Κράτη...*

Στη βάση των πιο πάνω δεδομένων έρχεται για την τραγική επέτειο της 20ής Ιουλίου 1974 ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Κύπρο. Γιατί έρχεται; ΠΡΟΦΑΝΩΣ για να «αποδείξει» ότι είναι όχι μόνο δίπλα στην Κύπρο, αλλά... μέσα στην Κύπρο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρέπει να γνωρίζει ότι οι Έλληνες της Κύπρου έχουν αρκετή πείρα για να κρίνουν την καταστροφική κατευναστική έναντι της Τουρκίας πολιτική του στο Κυπριακό. Γνωρίζουν ότι η Ελλάδα, η Μάνα και Εγγυήτρια, δεν λειτουργεί πλέον. Συνειδητά και σχεδιασμένα ο κ. Μητσοτάκης λέγει ότι το Κυπριακό δεν είναι ελλαδοτουρκική διαφορά. Δεν συζητείται ως τέτοια στην ανεδαφική προσπάθειά του να... «διευθετήσει» (δι' υποχωρήσεών του) τις ελλαδοτουρκικές διαφορές. Η Μητέρα Ελλάδα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, επειδή φοβάται την Τουρκία, εγκατέλειψε την Κύπρο. Επειδή εξευτελίζεται και υποχωρεί έναντι της Άγκυρας, άφησε την Κύπρο μόνη και ανυπεράσπιστη στην Τουρκία. Έπρεπε ακριβώς να πράξει το αντίθετο. Έπρεπε ν' αντιμετωπίσει την Τουρκία μέσω Κύπρου. Έπρεπε, αντί να ζητά κυρώσεις κατά της Μόσχας στο Ουκρανικό, να ζητά, με ατέλειωτες ζωντανές διπλωματικές δραστηριότητες, κυρώσεις προς την Τουρκία για την Εισβολή και Κατάκτηση της Κύπρου για 50 χρόνια. Αντί να στηρίζει τον Ερντογάν στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας και με την ψήφο και τους λόγους της την Άγκυρα ως προστάτη της Ασφάλειας..., όφειλε να αρματώνει λογικά και διπλωματικά την Κύπρο. Η παράδοση της Κύπρου στην Τουρκία υποδομεί και εξασφαλίζει την Τουρκία ως Κυρίαρχη της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Κύπρος θέλει Επιδίωση, Ελευθερία, Ασφάλεια. Και η Μητέρα Ελλάδα δεν μπορεί να βοηθήσει, λέγει. Δεν πρέπει όμως πλέον να εμπαίξει τον Κυπριακό Ελληνισμό, αλλά να τον σώζει! Για να σωθεί η Κύπρος και να αντέξει η υπόλοιπη Ελλάδα στις τουρκικές επιβουλές, πρέπει να υψώνει το φρόνημα του λαού αντί να το στραγγαλίζει. Πρέπει να οργανώσει το Deterrent (την κλασική αποτροπή), κατά της Τουρκίας. Αν δεν το πράξει ΧΘΕΣ, αν αναμένουν όλοι τη νέα Εθνική Συμφορά. Την Τρίτη Σφαγή μας από τον Τούρκο, στα τελευταία 100 χρόνια.

Η Άγκυρα συνεχίζει και μεθοδεύει χωρίς κόστος τα επόμενα της βήματα. Αυτά τα βήματα δεν έχουν σχέση με τους «Ευρωπαϊκούς Πόρους» και το «Προσφυγικό». Αυτά είναι συναφή με υποδομές διακρηυγμένες. Με τις υποδομές της νέας Μεγάλης Δύναμης στην περιοχή. Της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να μελετήσει το «Στρατηγικό Βάθος» του Νταβούτογλου. «Στρατηγικό Βάθος» σημαίνει ότι η Τουρκία μεθοδεύει να γίνει ξανά «Αυτοκρατορία». Για να γίνει, πρέπει να έχει δικές της θάλασσες. Ελεγχόμενες και Κυρίαρχες. Αυτά τα υποδομεί, τώρα, στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Και δεν θα σταματήσει αν δεν την σταματήσει η Ελλάδα, η οποία μέχρι σήμερα λειτουργεί ως ΚΕΝΟ απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό.

Η άφιξη του Μητσοτάκη στην Κύπρο με την Τουρκία να υλοποιεί χωρίς καμιά, ούτε καν φραστική, αντίσταση, τα Σχέδιά της, καθιστούν συνεργό τον δικό μας Πρόεδρο, ο οποίος δεν πρέπει να κοιμάται τις νύκτες για τα δεινά που έρχονται. Ο Κυπριακός Ελληνισμός, με την τραγική πείρα που έχει, υποβάλλει και στον Μητσοτάκη και στον Χριστοδουλίδη ότι, αν δεν αλλάξουν την ολέθρια Κατευναστική συμπεριφορά τους έναντι της Τουρκίας, η Τρίτη Εθνική Συμφορά έρχεται. Έρχεται πιο σύντομα από οποιουδήποτε υπολογισμούς...